

GENT

De enige échte zussen van Moeder Teresa in België wonen in Gent, tussen de studenten. Dit weekend wordt de zopas heilig verklaarde Teresa gevierd in de Sint-Baafskathedraal. Wij mochten uitzonderlijk op bezoek in het klooster-tje-annex-stadswoning in de Begijnengracht, waar Moeder Teresa zelf vijf keer sliep. "Ze zat 's morgens vroeg altijd als eerste in onze kapel."

TULY SALUMU
FOTO'S FREDERIEK VANDE VELDE

Wanneer we het klooster binnenstappen, zijn de zusters bezig met de dagelijkse schoonmaak. Tot onze verbazing schalt er luide muziek. "We zitten in de verbouwingen en gunnen de werkmannen hun plezier", zegt zuster Albertina. Het is het eerste teken van de ontspannen sfeer die in het klooster heerst. Albertina is de overste van een gezelschap van vijf dat slechts een klein deeltje uitmaakt van de congregatie Zusters van Moeder Teresa, ook wel de Missionarissen van Naastenliefde genoemd. In totaal telt de gemeenschap 5.300 leden.

Echte wereldburgers

Albertina is pas 39, een stuk jonger dan de gemiddelde overste. Zijn alle zusters zo jong? Albertina knikt. "We zijn inderdaad een vrij jeugdige kloostergemeenschap. Het internationale aspect van onze organisatie trekt natuurlijk aan. Omdat onze congregatie op ieder continent vestigingen heeft, komen onze leden uit alle uithoeken van de wereld. Als zuster van Moeder Teresa krijg je de kans veel te reizen. Maar we blijven nooit lang plakken op één plaats. Om de drie à vier jaar moeten we van stek veranderen."

Het vele reizen weerspiegelt de visie van de kloostergemeenschap. Nergens de wortels spreiden, je niet hechten aan materiële zaken, maar ook niet aan personen. Dat creëert een gevoel van vrij-

Heilige Moeder Teresa vond een thuis bij haar "zussen" in Gent

De zusters Albertina (vlnr.), Lutgard, Anna Wim en Rose Pounita (een vijfde zuster was niet aanwezig) leven samen in een ontspannen sfeertje. "Om de drie à vier jaar moeten we van verblijfplaats veranderen."



heid. Maar het heeft ook een keerzijde. "De bestemming wordt ons van hogerhand opgelegd. Bovendien mogen we onze familie maar één keer om de tien jaar zien en dat is soms moeilijk", geeft Albertina toe.

ZUSTER ALBERTINA
ZUSTER-OVERSTE UIT TANZANIA

"We mogen onze familie maar eens om de tien jaar zien. Dat is soms moeilijk"

Moeder Teresa gaf zelf het voorbeeld. Ze reisde de hele wereld af en bezocht al haar kloosters, waar ze te midden van haar volgelingen leefde.

Glazen straatje

Wanneer de 85-jarige zuster Lutgard terugdenkt aan de bezoeken van Moeder Teresa,

begint ze te glunderen. "Ze was zo nederig. Op het eerste gezicht verschilde ze niet veel van de andere zusters. Maar het was een echte mama die voor ons zorgde. Ook al werkte ze tot diep in de nacht, ze was altijd de eerste in de kapel. Die energie maakte haar buitengewoon."

Ook de dagen van de gewone kloosterlingen zijn goed gevuld. Om 4.40 uur zijn ze al uit de veren voor het ochtendgebed. Op een uurtje rust en recreatie na staat de rest van de dag in het teken van bezinning, catechese en goede werken. De zusters organiseren wekelijks een voedselbedeling en bieden opvang aan vrouwen die het slachtoffer werden van huishoudelijk geweld.

De zusters schuimen daarnaast heel Gent af om te bidden, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en bij daklozen. Ook in de donkere hoekjes van de



De zusters zijn om 4.40 uur al uit de veren voor het ochtendgebed.

stad kunnen ze worden gespot. Veel Gentenaars hebben de biddende zusters, in lang wit habijt, zien flaneren tussen de schaarsgeklede prostituees in het Glazen Straatje.

Nederlandse les

De kloostergemeenschap in de Begijnengracht is een perfect voorbeeld van de meerwaarde die diversiteit kan bieden. Zusters uit verschillende culturen leven er vreedzaam samen. Overste Albertina is

van Tanzania, andere zusters komen uit Oost-Europa. "Onder elkaar praten we Engels maar we vinden het belangrijk om te kunnen communiceren met de Gentenaars. Daarom volgen we Nederlandse les in het CVO, in de Holstraat. Plat Gents zal je ons wel nog niet horen praten", zeggen ze lachend.

"Natuurlijk zijn er cultuurverschillen maar we passen ons aan. Dat vinden we niet meer dan normaal en het past ook in de waarden die Moeder Teresa uitdroeg", klinkt het bij de zusters, terwijl ze een foto van hun stichtster bij de hand nemen. "Ook al is ze al bijna twintig jaar overleden, we voelen haar aanwezigheid in het klooster nog elke dag."

INFO

De dankviering voor de heiligverklaring van Moeder Teresa vindt plaats op zondag 11 september om 11 uur in de Sint-Baafskathedraal.

Sint-Truiden

10/09 MONUMENTEN RUN 2016
SINT-TRUIDEN BY LIGHTS

Unieke avondrun door en langs verlichte monumenten met animatie op diverse locaties

MEER INFO
MONUMENTENRUN.BE

Daginschrijvingen zaterdag nog mogelijk
Vanaf 16u in de Trudo sporthal Veemarkt - prijs: 1km = €2 / 5km = €5 / 10km = €8

KIDSRUN START 19.00 UUR / 1 KM
START 19.30 UUR / 5 KM
START 20.30 UUR / 10 KM

HET BELANG VAN LIMBURG

NOSTALGIE
What a feeling!

tv1

CHANNEL

