

Lezingen

- Apk 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab (Een vrouw bekleed met de zon)
- Lc 1, 39-56 (Mijn hart prijst hoog de Heer)

Homilie

Tijdens de vakantiemaanden sturen mensen kaartjes op vanuit de vele vakantieplaatsen waar ze verblijven. Ze willen aan de thuisblijvers zeggen dat ze goed zijn aangekomen en hoe goed en heerlijk het is in hun nieuwe verblijfplaats.

Het feest van Maria-ten hemel opneming is als het ware een kaartje dat ons vanuit de hemel wordt toegestuurd. Maria is aangekomen op haar eeuwige bestemming en ze zegt tegen ons die nog onderweg zijn, hoe goed het is in haar nieuwe verblijfplaats bij God. Ze stuurt dan ook vanuit de hemel een boodschap aan de mensen op aarde.

Op de voorkant van het kaartje zien wij Maria in haar volle heerlijkheid. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Ze is een menselijke gestalte, maar met kosmische allures.

Zon: dat is dag, helderheid, kracht, warmte en licht. De sol invictus, de onoverwinnelijke zon!

Maan: dat is nacht en duisternis. Ze geeft van zichzelf geen licht. Ze bepaalt eb en vloed en volgens het bijgeloof hebben tijdens de volle maan de kwade krachten meer macht.

Zon en maan verbeelden het hogere en het lagere in de mens. We hebben ze beide nodig: het lage - voeten op de grond - en het hoge - het hoofd in de hemel. Zo alleen zijn wij geheel en volledig mens.

Deze vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten is dan ook het beeld van de voltooide mens. Bovendien draagt zij een kroon met 12 sterren.

Sterren zijn ontelbaar en hebben daardoor iets ongrijpbaars. Hier worden ze samengebracht tot 12. Precies het aantal stammen van het volk van Israël. Deze vrouw wordt aldus gezien als de moeder van het volk. In haar is heel het volk vertegenwoordigd. In haar triomf is ook de triomf van het volk aanwezig.

Tegenover het beeld van de Vrouw staat het beeld van de draak. Draken zijn de vijanden van het leven. Ze willen enkel verslinden en vernietigen. De draak heeft het op haar kind gemunt. Want dat kind is de toekomst, dat is de hoop, dat is nieuw leven. In deze wereld zijn er altijd machten die het leven en de hoop willen doden en die de toekomst willen vernietigen. Maar het kind wordt gered. Het wordt weggevoerd naar God en zijn troon, naar de veilige omgeving waar het kwaad geen invloed heeft.

Dat kaartje uit de hemel was op de eerste plaats bedoeld voor de christenen die in vervolging moesten leven. Ze maakten de strijd mee tussen goed en kwaad. Deze strijd, zo werd aan de eerste christenen geleerd, zal niet uitlopen op de vernietiging maar op de triomf van het volk.

Het was dus een kaartje met een hoopvolle boodschap voor het vervolgte volk. Elke tijd kent zijn strijd tussen goed en kwaad en altijd zijn er plaatsen waar mensen omwille van hun geloof verdrukt worden. Daarom die stem uit de hemel die het slot aankondigt van heel de strijd: *“Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde”*.

Het kaartje uit de hemel dat ons vandaag wordt toegestuurd zegt ons: *“Hier in de hemel verwachten wij u nadat de strijd is gestreden”*. Dat is onze hoop, dat is ons geloof en dat is onze toekomst. Moge Maria ons daarin begeleiden.

Amen.