



HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN EUCARISTIEVIERING 30 JAAR WERELD MISSIE HULP

30^{ste} zondag door het jaar
Boechout, 23 oktober 2016, 10 uur

Sir. 35, 15b-17.20-22a / 2 Tim. 4, 6-8.16-18 / Lc. 18, 9-14

Broeders en zusters,

Oktober is in de katholieke Kerk missiemaand: een maand van extra aandacht voor de zending van de Kerk, voor de jonge kerken en de wereldwerk, voor de missionarissen hier en daar. Geen enkele christen kan zich opsluiten in zijn kleine plaatselijke gemeenschap. Wie het doopsel en het vormsel heeft ontvangen, is gezonden om het geloof uit te dragen, eerst met daden, dan met woorden. In de tweede lezing hoorden we Paulus zeggen aan Timoteüs: *“De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt van prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volkeren ervan horen”*. ‘Ten einde toe’: deze uitdrukking heeft voor Paulus een dubbele betekenis. Tot zijn laatste levensdag, zover als zijn krachten reikten, maar ook: zover als hij varen en reizen kon, tot de verste stad, tot ‘alle volken ervan horen’. In deze eucharistieviering zeggen we dank aan God voor allen die ‘ten einde toe’ getuigenis afleggen van hun geloof: zoveel en zover als ze kunnen. Zonder hen zou het Evangelie halt houden, als een stilstaand water. Zonder hen zou het zijn loop en zijn zending niet kunnen volbrengen.

Wie voor het Evangelie op weg gaat, weet dit op voorhand: dat de vraag altijd groter is dan het antwoord dat je kan bieden. Wie oog heeft voor wat mensen nodig hebben, heeft meteen al handen tekort om te helpen. Lees er het Evangelie op na. Overal waar Jezus ging, kwam Hij tijd en handen tekort voor al wie op Hem een beroep deden. Wie ziet de nood van mensen hier en elders? Wie hoort de stem van de armen? In de eerste lezing uit de Wijsheid van Jezus Sirach hoorden we deze zin: *“Het gebed van de arme dringt zich door de wolken heen. Zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet; het laat niet af totdat de Allerhoogste zich erbarmt, en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.”* Het is een striemende zin. Het gebed van de arme dringt door de wolken heen. Waarom moet de arme zijn bede richten tot boven de wolken, tot bij God? Omdat zijn bede onder de wolken geen gehoor vindt. Zolang medemensen geen gehoor geven aan zijn dringende vraag, moet de arme wel hoger op met zijn gebed, door de wolken heen, tot bij God. Is dat actueel? Ongetwijfeld. We zien dagelijks wat gebeurt in Syrië en in Irak, hoe honderdduizenden mensen alles verliezen, in uiterste wanhoop. Waar kunnen ze heen? Waar blijven hun medemensen? Waar blijven wij? Door hoeveel wolken moet hun gebed heen, om tot bij God te komen, de Allerhoogste en de Rechtvaardige?

Sinds 30 jaar zet Wereld Missie Hulp zich in voor de meest behoeftigen in de Derde Wereld. Niet met uitzonderlijke mediatieke campagnes, maar met dagelijkse inzamelingen en zendingen. De rode containers voor de inzameling van tweedehandskleding en schoenen zijn overal gekend in Vlaanderen en Brussel. Oprecht dank aan al wie deze containers bevoorraadt. Met deze middelen ondersteunt Wereld Missie Hulp zo'n 250 projecten wereldwijd. Wie wordt daarvan beter? Zeker wie ontvangt: de nood is eindeloos. Wie leeft in het best voorziene deel van de wereld, zoals wij, heeft geen idee van het tekort aan bestaansmiddelen en nutsvoorzieningen in grote delen van de wereld. Maar ook de gever kan er beter van worden. In het Evangelie hoorden we het gebed van de tollenaar: *"God, wees mij zondaar genadig"*. We hebben inderdaad iets recht te zetten in ons leven, tegenover God en tegenover onze medemensen. Elke daad van solidariteit, hoe klein of bescheiden ook, is een begin van deze rechtzetting. Want, zegt Jezus, *'al wie zich verheft, zal vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden.'* En Hij kon het weten.

Amen.

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen