

Geborgen in een mantel van liefde. Het boek Ruth- Mia Verbanck**1 Samenvatting tekst****Vooraf dit:**

* Het boek(je) Ruth kan doorgaan als een novelle, ontstaan in kringen van wijzen, waarschijnlijk na de ballingschap ten tijde van Ezra en Nehemia (500-450 v. Chr.). Hoofdpzets van het boek is een pleidooi voor meer openheid naar vreemde volkeren. (Wilfried Rossel)

*Arenlezen: oprapen van aren die achterblijven op het veld; armen hebben daartoe het recht.

*Huwelijksaanzoek: wanneer een vrouw zich bij het slapengaan neerlegt bij de voeten van een man, drukt ze daarmee een huwelijksaanzoek uit.

*Elk jaar lezen de Joden het verhaal in de synagoge op hun Pinksterfeest, in oorsprong een oogstfeest dat zeven weken na Pasen gevierd wordt.

* Bij ons is het boek Ruth nauwelijks gekend. Het komt in onze liturgische Bijbelleesroosters niet eens voor. Toch kennen we Ruths naam, want Mattheüs noemt haar in de geslachtslijst van Jezus. Dat is ook de reden waarom de protestanten in de advent soms wel een stukje uit het verhaal voorlezen.

* In huwelijksvieringen kiest men als eerste lezing soms de sterke beloftewoorden van Ruth: “Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven, en daar zal ik begraven worden. JHWH is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden.” (Ruth 1, 16b-17) Woorden waarnaar Stef Bos ook verwijst in zijn Zuid-Afrikaanse “Lied van Ruth: My Land Is Jou Land”

Terugkeren

De terugkeer wordt een echte ommekeer. De groeiende band met haar schoondochter Ruth maakt van Noömi een ander mens, een vrouw met toekomst. Zij wordt gezegend met een nakomeling.

Herken je je in Noömi? Je zit aan de grond. En dan gebeurt er iets: je ontwaakt tot een nieuw leven! Een mens ontmoeten die als een liefdevolle mantel is om je heengeslagen.

Gaan

Ruth gaat een onzekere en onbekende toekomst tegemoet. Ze gaat waar geen wegen zijn! Ze wordt een vreemdelinge in het nieuwe land. Ze durft het aan om initiatief te nemen en risico's aan te gaan.

Herken je je in Ruth? Het oude vertrouwde durf je achter je laten en (door omstandigheden) neem je een nieuwe wending in je leven, gesteund door mensen. Zoveel vreemdelingen bij ons komen als vluchteling naar 'het aards paradijs' Ze hopen er tenminste op. Vinden ze medestanders om het waar te maken?

Vol en leeg

Noömi keert terug met *lege* handen: zonder man, zonder zoons, zonder bestaanszekerheid, verbitterd... Maar in de tijd van de oogst gebeurt dit, de tijd van volheid. Het verhaal zal goed aflopen! Leegte wordt volheid en nieuw leven. Ruth vindt een man en God schenkt een nakomeling: Obed, de grootvader van David. Een vrouw van 'vreemde' afkomst is de onmisbare schakel in de geschiedenis van Israël!

Herken je je in de leegte? En waar heb je volheid ervaren?

Trouw

Ruth en Boaz voeren trouw hoog in het vaandel. Ruth blijft haar schoonmoeder trouw tot het uiterste: God zal er getuige van zijn! Boaz waardeert Ruth voor alles wat ze voor haar schoonmoeder deed. Hij neemt haar tot vrouw en zal haar een nakomeling geven. In die trouw van mensen vind je de trouw van God terug.

Wat betekent trouw aan mensen en idealen in jouw leven? Hoe ga je met ontrouw om? Heeft God ermee te maken?

Gods zegen

Zegening vanwege God komt herhaaldelijk in het boek ter sprake.

De bitterheid en uitzichtloosheid bij Noömi heeft plaatsgemaakt voor een openheid op God en de mens. Dankzij de ervaringen die haar schoondochter, een vreemdelinge, opdeed in Bethlehem, vond Noömi haar God terug. God komt in het boek naar voren als een levensnabije God, 'een mantel om de mens heengeslagen'.

2 Methodische suggesties voor de bijeenkomst

Hopelijk werd er vorige maand gevraagd om het boek volledig te lezen en is dit gebeurd. De korte samenvatting doornemen zal dan voldoende zijn.

Het zal moeilijk zijn om alle aspecten van het verhaal te bespreken. Een keuze uit de vragen in het tijdschrift dringt zich op.

3 Bibliografie

- Een leesbare, korte inspirerende commentaar op dit Bijbelboekje vind je o.m. in Nico Ter Linden, *Het verhaal gaat, deel 5 De Geschriften*, p. 165-181.

Een citaat hieruit dat het moeilijk begrip 'losser' verduidelijkt: (p. 174):

Een *losser* is een verwante die van Noömi het stuk land kan kopen dat nog behoort aan haar overleden man Elimelech; zo kan de grond in de familie blijven.

Er gloort hoop voor de levenden, voor Noömi en voor Ruth, en als het God behaagt, zal ook de geschiedenis van de gestorvenen niet afgesneden zijn. Is Boaz niet uit de familie van Elimelech?

'Die man staat ons na, Ruth, jou en mij. Hij is een van onze lossers.' Als het goed is, lost een lossers voor een vrouw de wacht af van haar overleden man. In het beloofde land, leert de Thora, mag geen mens verloren gaan. In Gods proeftuin mag niemand zonder toekomst zijn. Een lossers beschermt je, onder zijn vleugelen mag je schuilen, hij schenkt de kinderloze weduwe nageslacht. Hij delgt schulden en koopt verloren land en goed terug, hij herstelt het recht van de armen. Zou Boaz...? Noömi durft het niet te denken.

- Heel lezenswaard is ook Wilfried Rossel in *Gulden Parel*, jg. 20 nr. 4 en 5, maart en april 2001. Wie langer lid is, kan de tekst mogelijk nog terugvinden.
- DVD The book of Ruth. *Journey of faith 90'*.

4 Suggesties voor een gebedsviering

4.1 Beluister het lied 'My land is jou land' (Lied van Ruth) van Stef Bos

Je vindt het lied op de dvd "In een ander licht" van Stef Bos, nr. 5 en ook internet, zie Youtube www.youtube.com/watch?v=gSplk3cmdNA of ook www.youtube.be/watch?v=7F6XtBNP76I.

Lees vooraf deze tekst:

Stef Bos vertelt: Het idee om Ruth als uitgangspunt voor een lied te nemen ontstond in Zuid-Afrika. Ik raakte met een vriendin aan de praat over dit project en vroeg haar naar haar favoriete bijbelpersonage. 'Ruth' was haar antwoord en ze citeerde direct daarna het Bijbelboek: 'My land is jou land. My volk is jou volk.' Die zinnen bleven een half jaar ronddwalen in mijn hoofd.

Ruth is het lied van de vreemdeling die wil assimileren, met alle moeilijkheden van dien, want je blijft altijd een relatieve buitenstaander en dat gevoel ken ik al vanaf de tijd dat ik in België ging wonen. Ik vond haar absolute overgave in het verhaal zo mooi en van deze tijd dat het wel een lied moest worden.

En misschien omdat ik de kernzin het eerst in het Afrikaans hoorde, vond ik ook dat dat de taal moest worden om in te zingen, ook omdat het voor mij mijn derde thuisland is.

Het is alsof Boaz aan het zingen is terwijl hij Ruth aankijkt!

Ek is 'n vreemde hier	Jou toekoms my toekoms	Jou droom is my droom
Ek het my land gelos	Jou hart is my hart	Jou pad is my pad
Ek het jou pad gekruis	Ek weet jou volk is bang	Jou toekoms my toekoms
Ek het jou spoor gevolg	Voor ons wat anders is	Jou hart is my hart
Jy het gesê gaan terug	Maar ek sal brugge bou	Jou deel is my deel
Moe nie op my vertrou	Daar waar die afgrond is	My brood is jou brood
Maar jy is 'n deel van my	En ek sal terugverlang	My lewe is jou lewe
Hoe kan ek sonder jou	Wanneer die wind sal waai	My dood is jou dood
En ek weet die toekoms is onseker	Wat uit die noorde kom	En wanneer die donker sal kom
En die donker is digby	Van my geboortegrond	En jou mense my ontwyk
En ek weet ons wag 'n lang reis	Maar ek sal sterk wees	Sal ek my liefde gee
Reg deur die woestyn	En ek sal oorleef	Totdat die haat verdwyn
Maar jou land is my land	Want ek wil naas jou staan	Want jou huis is my huis
Jou volk is my volk	Al sal dit moeilyk wees	Jou ang is my ang
Jou taal is my taal	Want jou land is my land	Jou stilte my stilte
Jouw God is my God	Jou volk is my volk	Jou land is my land
En jou droom is my droom	Jou taal is my taal	
Jou pad is my pad	Jouw God is my God	

Nog meer informatie in de tweede bijlage.

2 Voorbedenvoor vluchteling en vreemdeling

Gij, die alle volkeren naar uw beeld hebt geschapen, U aanbidden wij. We verheffen onze harten en roepen u aan:

- 1 We bidden u voor de landen en volkeren vanwaar de vluchtelingen zijn gevlucht. Dat vrede onder de volkeren, verzoening op alle niveaus en menselijke ontwikkeling voor allen een werkelijkheid mag worden.
- 2 We bidden u voor de leiders in de landen waar economische migranten vandaan komen: dat ze betere levensvoorwaarden voor hun inwoners zoeken; dat ze de welvaart van hun volk echt ter harte nemen.
- 3 We bidden voor de mensen die weggevlucht zijn en in vluchtelingenkampen verblijven. Wij bidden voor de vele kinderen onder hen. Dat onze verbondenheid hen zal bemoedigen en hen ook zal troosten in het gemis van geliefden die zij achterlieten.
- 4 We bidden u voor al die "vreemdelingen" in ons land die in de armste wijken van onze grote steden terechtkomen, waar ze vaak het leven van gemarginaliseerden en werklozen delen.
- 5 We bidden u voor de mensen die de macht hebben om internationale akkoorden en wetten te maken: dat ze niet alleen de voordelen van hun eigen landen beogen, maar rekening houden met de toestanden van de armste landen van de wereld.

Help ons onze harten, huizen en kerken open te stellen voor vreemdelingen, vluchtelingen en allen die politiek asiel bij ons zoeken: dat ze zich welkom voelen en geïntegreerd in onze maatschappij. Dat vragen we U door Jezus Christus onze Heer die zelf zijn tent in ons midden opsloeg.

3 Zing tot slot het lied: Z.J. 559 De Heer heeft mij gezien (DDW 3 nr. 26)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds met stille overmacht.
en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,

plant als een boom in ons zijn eigen leven.
Wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap.
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat.
Zo zult Gij uw beminden overkomen.

Aan- en opmerkingen kan je sturen aan guido.debonnet@skynet.be

P.S.:

- 1 **Op de webstek van Adem-tocht vind je als tweede bijlage nog meer suggesties voor een gebedsviering, opgemaakt door Mia zelf.**
- 2 Je kan ook een stripverhaal (4 blz.) over Ruth terugvinden op internet: <http://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/gezin/kinderen/bijbelse-stripverhalen/ruth-trouwe-liefde-naomi/> . Je kan het ook downloaden en afdrukken.