



Hoe streng de winter ook is.  
Hoe hard het ook vriest.  
Hoe lang de koude ook duurt,  
er komt een moment  
dat enkele zonnestralen,  
een beetje open lucht,  
een gevoel van warmte,  
de omwenteling brengt  
en alles weer leven gaat.

Zo is de wet van de natuur,  
zo is ook de overlevings-kracht  
van de mens.

Hoe streng de twijfel ook regeert.  
Hoe hard de tegenslag ook aankomt.  
Hoe donker de toekomst ook lijkt,  
er komt een moment  
dat de warme blik  
van een huisgenoot,  
het bemoedigend woord  
van een buur,  
de warme handdruk  
van een collega,  
de omwenteling brengt  
en een mens weer leven gaat.

Wanhoop wordt dan stilaan hoop.  
Rusteloosheid evolueert naar rust.  
Onzekerheid verandert in zekerheid.  
Zwakheid verandert in sterkte.  
Ongeluk vormt zich om tot geluk.

De wet van de natuur  
is ook de wet voor de mens:  
Nooit belet een strenge winter  
dat de rozen bloeien in de zomer.

Als zoon van de timmerman  
kon Jezus niet voldoen  
aan de verwachtingen  
van zijn eigen mensen.

Hij leefde voor een andere droom.  
Hij ging voor bevrijding en recht,  
voor het visioen van Gods Koninkrijk  
recht en vrede voor alle mensen.

En daarom moest Hij wel tegen de haren  
van de zelfgenoegzaamheid in strijken.

Aan het begin van zijn profetenbestaan  
gooiden ze Hem daarom al buiten de stad.

Dit gebeurt ook,  
vandaag met mensen die opkomen  
voor recht en vrede voor iedereen.

Zij die radicaal in de lijn van Jezus gaan leven,  
zullen de pijn en de weerstand  
ervan moeten dragen.

En toch: onze wereld heeft zulke mensen nodig.  
Mensen die in Gods naam  
het onrecht aanklagen  
en wegen naar de toekomst wijzen.

Want Gods droom  
van volop toekomst en leven,  
voor elke mens zal eens waar worden.  
Dat Rijk van God is overal aan het kiemen.

Wim Holterman

### **Werken met visie is als kijken in een spiegel.**

Als je in een spiegel kijkt, kijk je meestal niet veel naar de spiegel als meubelstuk of als wandversiering. Je kijkt naar jezelf. Je ziet jezelf staan tegen de achtergrond waarin je je bevindt. Je kan zelfs in je eigen ogen kijken.

Als je in een spiegel kijkt kan je bij jezelf zien wat mooi en goed is. Het is gezond er blij om te kunnen zijn.

Je ziet ook wat veranderd en verbeterd kan worden. Dat is ook de realiteit. Ook zonder klagen en beschuldigen kunnen er gevolgen getrokken worden uit wat in de spiegel wordt opgemerkt.

Het heeft maar zin in een spiegel te kijken wanneer je eerlijk wil zijn met jezelf.

Ook als school willen we in de spiegel kijken.

Het **pedagogisch project** zien wij als een referentiekader en een richtsnoer bij concrete beslissingen of verbeteracties op de verschillende domeinen van de schoolwerking.

Onze school is een lerende organisatie. Op geregelde tijdstippen kritisch onze werking evalueren (**voor de spiegel gaan staan**) is deel van onze interne kwaliteitszorg.

### **de droom van een duurzame samenleving**

#### **om elk uur voluit te leven**

Geloof zo in jezelf  
dat je falen je niet ontmoedigt  
om het vandaag beter te doen.

Houd zo van de mensen  
dat jouw pijn je niet belet  
met het verdriet van anderen mee te leven.

Blijf zo eenvoudig  
dat jouw succes je de ogen niet doet sluiten  
voor de onmacht van anderen.

Neem je voor om zo sterk te zijn  
dat de angst voor morgen  
vandaag de vrede niet doodt in je hart.

Wees zo streng voor jezelf  
dat je van anderen nooit eist  
wat je zelf niet aankunt.

Blijf zo eerlijk dat je niet  
blind wordt voor eigen fouten.

Houd zo van het leven  
dat je geen uur  
in humeurigheid verloren laat gaan.

Besef dat je zo kwetsbaar bent  
dat ook jij nood hebt aan vriendschap  
en aan de trouw van God.

Valeer Deschacht

Tegen onverschilligheid bidden wij.  
Tegen verspilling bidden wij.  
Tegen uitbuiting bidden wij.  
Tegen uitsluiting bidden wij.

Voor herverdeling  
moeten wij opkomen.  
Voor gelijkheid in vrijheid  
moeten wij opkomen.  
Voor gerechtigheid,  
moeten wij opkomen.  
Voor versobering  
moeten wij opkomen.

Met meer ontvankelijkheid  
zullen we gelukkiger zijn.  
Met meer bewondering  
zullen we gelukkiger zijn.  
Met minder overheersing  
zullen we gelukkiger zijn.  
Met meer solidariteit  
zullen we gelukkiger zijn.

Laten we van hier leven  
in een klimaat van vrede.  
Laten we elk op onze plek  
werk maken van een klimaat  
van zorgzaamheid voor mens en aarde.  
Laten we elkaar verzamelen  
om de wereld wakker te schudden,  
om te wegen op de politiek.

We geven de droom  
van een sociale, duurzame samenleving niet op.

J.P. Vermassen