



omtrent seizoenen – winter en lente

Een pittig verhaaltje

De pit had zich een winter lang
afgevraagd wat nu uiteindelijk
de zin van zijn bestaan was geweest.

Voordien had hij,
geflankeerd door goudgele blaadjes,
in het hart van de zonnebloem
geblonken tussen soortgenoten.

Nadien was het wat minder met hem gegaan:
zijn zo vertrouwde houvast
had hem gelost
en hij was meters verder
in de zachte aarde getuimeld.

Een winter lang
lag hij er eenzaam koud
voor dood.

En toen?

Toen begon hij jeuk te voelen...
Peter Deltour

Van gaarne zien
word je beter.
Één plus één is drie.
Be-min-nen
is dus eigenlijk
be-plus-sen.

Zoals de zee het land.
Zoals de zon de lucht.
Zoals een mens zijn god
en omgekeerd.
Alles zoekt verbinding.
Niets kan zonder elkaar.
Peter Deltour

omtrent seizoenen - lente

Lente reflectie met open einde

Wat verborgen zat
ontluit
Wat gesloten was
opent zich
Wat plat lag
staat weer op
Wat dood leek
leeft

Lente is
de outstanding opstanding

Lente is
verrijzenis

Als de schepping
waar wij deel van zijn
het kan,
dan...
Peter Deltour

omtrent liefde

Het gebeurde
in een doordeweekse soap.
Een moeder stopte
haar zoontje onder
en vroeg nog
hoe de dag geweest was.
De jongen leek
heel diep na te denken.
Het duurde
aanzienlijk langer
dan gebruikelijk
voor er een antwoord kwam.
Mama maakte zich zorgen:
Waarom duurt het zo lang
voor je antwoordt?

Het antwoord was even
ontwapenend als verrassend:
Omdat je dan langer bij me blijft.

Mama knuffelde haar zoon
aanzienlijk langer
dan gebruikelijk.

Als ik dus nog eens
aanzienlijk langer
dan gebruikelijk
wacht om te antwoorden ...
Peter Deltour

omtrent liefde

Het meisje had net een huwelijksaanzoek gekregen.
Het enige wat ze kon stamelen,
nadat ze "ja" gezegd had,
was "Oh, my God. Oh, my god".
Ze zei niet "Oh, mijn liefje. Oh, mijn schat",
maar "Oh, mijn God".

En toch was het God niet
die het haar gevraagd had,
maar wel haar verloofde.

Zou het kunnen dat mensen
op zo'n moment ervaren
hoe goddelijk de liefde is?
Graag kunnen zien en bemind worden,
is dit niet het mooiste geschenk
dat een mens kan krijgen.
De liefde is wat ons
onsterfelijk maakt voor elkaar.

Jezus heeft ons getoond
dat de goedheid altijd overleeft,
dat de liefde alles overwint,
ook de dood!

omtrent liefde

Stel je de liefde voor.

Stel je eens voor
dat liefde klaar kan zijn.
Klaar als af, compleet, voltooid, gereed.

Stel je eens voor
dat liefde klaar kan zijn.
Klaar als helder, glad, transparant,
begrijpelijk.

Hoe zou de liefde zijn
als ze zo klaar zou zijn?

Ze zou niet langer
liefde heten.

Liefde is per definitie
ongeschaafd en
onvoltooid.
Peter Deltour

omtrent beelden



zoals de zon, de lucht
de zee, het land
zoals de mens zijn god
en omgekeerd
alles zoekt verbinding
niets kan zonder elkaar
Peter Deltour