



PAROCHIE HEILIGE CLARA VAN ASSISI in EEKLO KAPRIJKE SINT-LAUREINS

Eeklo, 13 september 2020

*Beste bisschop Lode,
Beste deken Dick,
Beste Niny, moeder van onze deken,
Beste burgemeesters,
Zusters en broeders,*

Vrede zij u. Het zijn niet mijn woorden, maar die van Jezus. In het evangelie lezen we enkele verhalen waarin Jezus zijn leerlingen op die manier begroet. Vandaag zouden wij misschien eerder *goeiendag* zeggen, maar de joden van weleer zeiden: *shalom, vrede zij u.*

Vrede zij u, pastoor-deken Dick! Wij zijn bijzonder verheugd om u vanaf vandaag officieel als priester midden de mensen, als pastoor-moderator van de parochie Heilige Clara van Assisi, als deken van het dekenaat Eeklo én als pelgrim-geloofsgenoot in Christus te mogen verwelkomen.

Bijna uw hele loopbaan als priester was u werkzaam in het dekenaat Sint-Niklaas. De voorbije weken hebben wij niets dan lovende woorden over u gehoord. Vanuit zowat alle hoeken van het dekenaat Sint-Niklaas, van de Emmanuelparochie in Hamme-Waasmunster tot in het Waasland toe. Overall was de teneur dat men u daar niet graag zag vertrekken:

“We zullen onze pastoor Dick enorm missen. Pastoor Dick is een geschenk voor jullie parochie. Pastoor Dick is een ontzettend aardige man, werkelijk een groot cadeau voor jullie geloofsgemeenschap. Draag zorg voor hem!”

Misschien is het toeval. Mij valt het alleszins op dat men wel erg vaak naar u verwijst als zijnde een cadeau of geschenk voor de geloofsgemeenschap. Maar van een dekenaat dat verwijst naar een goedheiligman die doorgaans op 6 december cadeaus uitdeelt, kan men dat min of meer verwachten.

Onze geloofsgemeenschappen in het Meetjesland zullen het geschenk alvast met open armen ontvangen en ik meen ook van onze bisschop Lode en van de medewerkers uit het bisdom begrepen te hebben dat men in Gent geen retourzendingen van pastoor-dekens aanvaardt ...

U moet dus nog een tijdje verder met ons én wij met u. Maar met de woorden uit het roepingsverhaal van de profeet Jeremia indachtig: *“Naar iedereen tot wie Ik u zend, moet gij gaan en alles wat Ik u opdraag moet ge hun zeggen.”* zal dat wel lukken. Uw en onze luisterbereidheid is alvast erg groot.

Ongetwijfeld gaat u de uitdaging aan om samen met de pastorale equipe van de Claraparochie en met alle geloofsgemeenschappen in het dekenaat Eeklo verder op weg te gaan. Moge Jezus daarbij uw en onze gids zijn én moge zijn woorden *'Vrede zij u'* dan helpen om samen met velen de schouders te zetten onder *een gastvrije kerkgemeenschap die zichtbaar is in de samenleving en haar stem laat klinken*. Dat laatste zijn trouwens niet mijn, maar uw eigen woorden in een interview met *Kerk & Leven*. Maar vanuit de parochieploeg waren wij wat blij ze te kunnen lezen. Het toont namelijk onze gedeelde zorg om een gastvrije, onthalende én appellerende kerk verder uit te bouwen. Wij hopen van ganser harte op een vruchtbare samenwerking.

Naast vrede zij u, pastoor-deken Dick, willen wij vandaag ook heel uitdrukkelijk zeggen: *Vrede zij u, mevrouw Den Blauwen, moeder Niny*. U vergezelt uw zoon, onze nieuwe pastoor-deken, nu naar deze, voor u beiden, onbekende bestemming. Het gebeurt in katholieke middens niet alle dagen dat een parochie naar aanleiding van een nieuwe priesterbenoeming tezelfdertijd een nieuw vrouwelijk lid in de geloofsgemeenschap mag verwelkomen.

Maar als (nieuwe) parochie met nota bene een vrouwelijke patroonheilige steken we het niet onder stoelen of banken dat ook uw komst ons bijzonder veel deugd doet. Weet dat ook u heel welgekomen bent. Het is overigens een prachtig beeld dat onze nieuwe herder, zoals onze Heer Jezus aan het kruis, bekommerd is om het lot van zijn moeder. Als gemeenschap willen wij er alles aan doen opdat u zich beiden hier 'thuis' zult voelen.

Mijn eerste woorden aan u zullen ook mijn laatste woorden zijn: *"Beste deken Dick, Beste Niny, namens de parochieploeg, onze pastorale equipes en alle leden van de geloofsgemeenschappen in het dekenaat Eeklo zeg ik: shalom, vrede zij u."*

Tim Vanmechelen