

de kracht van verbinden



20 - 24 juni

In de vakantie krijg je **tijd**
om **tijd** te schenken

-aan wie je
dierbaar is

-aan wie je
vergeten bent

-aan wat je
graag doet

-aan wat je
verwaarloosd hebt

De uittocht uit Egypte is het verhaal uit het boek Exodus in de Hebreeuwse Bijbel. **Exodus betekent 'uittocht'**. Hierin wordt verhaald hoe de Israëlitische slaven onder leiding van Mozes uit Egypte ontkwamen. Aan deze uittocht gingen de tien plagen van Egypte vooraf. Mozes zou volgens de Hebreeuwse Bijbel door middel van de kracht van God de Schelfzee in tweeën hebben gedeeld en zo een doortocht hebben geschapen voor het Israëlitische volk naar de vrijheid. De eindbestemming was Kanaän dat als het door God Beloofde Land werd aangeduid. Toen het volk bijna op de plaats van bestemming was aangekomen, begon het bezwaren aan te voeren tegen de inneming van Kanaän op grond waarvan God hen als straf veertig jaar lang door de Sinaiwoestijn liet trekken alvorens zij een tweede poging mochten wagen Kanaän te veroveren. Hun leider was al die tijd Mozes. Uiteindelijk betraden zij het land onder aanvoering van zijn opvolger Jozua. De uittocht uit Egypte wordt in het jodendom elk jaar feestelijk herdacht met het feest van Pesach dat in het voorjaar valt.

Exodus is dan ook een mooie benaming voor een viering bij het einde van een schooljaar. Uittocht uit wat voorbij is. Niet om zomaar „te vergeten“; maar om duurzaam en dankbaar „te bewaren“ in de beste kamer van het hart en ons geheugen. Leraren, opvoeders, directies en alle schoolactoren: ze zijn als de figuur van Mozes doorheen het schooljaar. Telkens opnieuw maken ze doortocht „door het land van kennen en kunnen/van zijn en beleven“ en bezitten ze de beroepsprofessionaliteit om kinderen en jongeren te vormen, terwijl ze ook zichzelf steeds bijscholen. Elke Mozes geeft vervolgens ook door aan een nieuwe Jozua die na hem/haar komt. Voorwaar niet altijd een makkelijke tocht, al zeker niet te midden van zoveel vernieuwing en herstructurering, zo nu en dan wel een „woestijnervaring“ geteisterd met menige 'plaag of bezwaar'; maar steeds met „Kanaän voor ogen“!

God,
liefhebbende Vader
en sterk makende Moeder,
op dit moment van exodus
vlak voor de sabbat van juli en augustus

willen wij u vragen
ons hart te keren naar genieten
en de zalige kant van leven.

Wij danken elkaar om 10 maanden
samen op weg te gaan.

Wij weten dat uw trouwe zegen altijd op ons rust
en op allen die zoeken
naar waarheid en liefde,
en naar recht en vrede voor de hele wereld,
vanuit welke inspiratie ze ook leven en lieven.
Schenk ons die zegen
en help ons die te ontvangen
en nooit meer kwijt te raken.

de kracht van verbinden

Voor kinderen en jongeren die aan een vakantiekamp deelnemen,
voor allen die zich voor anderen inzetten tijdens hun verlof.

Dat zij doorheen het samenleven
de rijkdom van anderen ontdekken.

Laten wij bidden.

Voor alle jongeren die op vakantiekampen of tochten
de kracht leren proeven van vriendschap
en de schoonheid ontdekken van de schepping.

Laten wij bidden.

Voor al wie nu beginnen aan de zomervakantie.

Dat zij op krachten mogen komen
en voeling krijgen met wat zij ten diepste verlangen.

Laten wij bidden.

Voor mensen die – om welke reden dan ook –
niet kunnen genieten van vakantie of ontspanning:
dat zij vriendschap mogen ondervinden van mensen die hen genegen zijn.

Laten wij bidden.

Voor hen die omwille van ziekte of ouderdom
in de vakantietijd meer eenzaam zijn dan gewoonlijk:
dat ze bezoek krijgen van attentievolle mensen.

Laten wij bidden.

Voor de mensen die we in deze vakantietijd ontmoeten:
dat we voor hen een luisterend oor zijn
en een bron van vrede en hoop.

Laten wij bidden.

Voor allen die tijdens deze zomermaanden
anderen de schoonheid helpen ontdekken
van schepping en cultuur,
voor allen die werkzaam zijn in de sector van horeca en toerisme.

Laten wij bidden.

God,
liefhebbende Vader
en sterk makende Moeder,
op dit moment van exodus
vlak voor de sabbat van juli en augustus

willen wij u vragen
ons hart te keren naar genieten
en de zalige kant van leven.

Wij danken elkaar om 10 maanden
samen op weg te gaan.

Wij weten dat uw trouwe zegen altijd op ons rust
en op allen die zoeken
naar waarheid en liefde,
en naar recht en vrede voor de hele wereld,
vanuit welke inspiratie ze ook leven en lieven.

Schenk ons die zegen
en help ons die te ontvangen
en nooit meer kwijt te raken.

de kracht van verbinden