



10 – 16 april 2022

Onze katholieke dialoogorganisatie nodigt  
-vanuit haar verbondenheid  
met een katholieke dialoogkerk-  
ook jou uit  
om in te zetten  
op een *drievoudige* VERBONDENHEID  
tijdens de veertigdagentijd.

VERBONDENHEID met de ANDER(E).  
VERBONDENHEID met de SCHEPPING.  
VERBONDENHEID met DE MENS DIE IK BEN

Toen de tijd aangebroken was, ging Jezus met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak tot hen: "Vurig heb ik ernaar verlangd dit paasmaal met u te eten eer ik ga lijden. Want ik zeg u: Ik zal het niet meer eten totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods." Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: "Neemt die beker en deelt hem samen. Want ik zeg u: Van dit ogenblik af drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen." Daarop nam Hij het brood en sprak een dankgebed uit; Hij brak het en gaf het hun, met de woorden: "Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan Mij." Evenzo gaf Hij hun de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: "Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten. Maar zie, degene door wiens hand ik zal worden overgeleverd is met Mij aan tafel. Want de Mensenzoon gaat heen zoals het is vastgesteld; maar toch, wee die mens door wie Hij wordt overgeleverd." Nu begonnen zij onder elkaar te vragen wie van hen het toch was, die dat zou doen. Er ontstond twist onder hen over de vraag, wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar Jezus sprak tot hen: "De koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. *Zo moet gij niet doen; maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen; en wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Wie is immers de grootste: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Welnu, ik ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. En zoals mijn Vader Mij het Koningschap heeft verleend, zo verleen ik u een plaats in mijn Koninkrijk; ge zult eten en drinken aan mijn tafel en ge zult op tronen gezeten zijn om te heersen over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat de satan heeft geëist u te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders."*

[begin van het lijdensverhaal gelezen op Palmzondag, Lucas 22](#)

-Wat treft je in dit verhaal?

-Jezus zegt: "vurig heb ik ernaar verlangd". Heb je momenten van geloof waar je "vurig naar verlangt"?

-Welke plaats heeft de eucharistieviering in je leven?

-Waar ervaar jij dat mensen 'twisten over wie van hen de voornaamste is'?

-Kan jij een mooie ervaring onder woorden brengen van mensen die elkaar zomaar ten dienste zijn?

-Trouw blijven in beproevingen is een opdracht. Heb je dit ook reeds ervaren?

-Geloof kan bezwijken... Hoe kunnen we onszelf en de ander hierin sterken?

-Welke weerstand moet jij overwinnen om iets te veranderen? Hoe doe jij dat?

**Jezus, wie was Jij toch?**

Wist Je wat er ging gebeuren in Jeruzalem?

Wist Je dat Je

als een koning onthaald zou worden?

En wist Je waartoe dat zou leiden?

Wist Je toen al

dat Je door een van je vrienden

verraden zou worden?

Waarom ben je doorgedaan?

Was je geloof in je Vader dan zo sterk?

Hoe dacht je dat Hij Je nabij zou blijven?

Had Je niet stiekem verwacht

dat Hij Je zo'n schandelijke dood zou besparen?

Mag ik deze week dicht bij Jou blijven?

de kracht van verbinden

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – veertigdagentijd 2022, bij het evangelie van de zesde zondag





Welk verband zie je tussen deze afbeeldingen en het evangelie van de zesde zondag van de veertigdagentijd?



de kracht van verbinden  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen – veertigdagentijd 2022, bij het evangelie van de zesde zondag



### Versterk je broeders en zusters

De leerlingen van Jezus zitten voor een laatste keer met Hem aan tafel. Jezus heeft er vurig naar verlangd om afscheid te nemen met een maaltijd. In brood en wijn drukt Hij uit hoe Hij zijn leven geeft aan hen en voor hen. Nog een laatste keer zegt Hij hoe belangrijk het is om te leven in dienst van het geluk van anderen. Zo'n gegeven leven is niet gemakkelijk. Het vraagt moed en innerlijke kracht om dat vol te houden. Jezus bidt dan ook voor zijn leerlingen opdat hun vertrouwen sterk genoeg zou zijn. Want zelf beseffen ze niet hoe zwak en angstig ze zullen zijn eenmaal Jezus gevangen genomen is.

Enkele uren na dat laatste avondmaal vluchten alle leerlingen en laten ze Jezus alleen. Ze zijn er niet wanneer Jezus veroordeeld wordt. Het is niet een van hen maar Simon van Cyrene, een toevallige voorbijganger, die Jezus helpt om zijn kruis te dragen. Niet alleen heeft Judas Hem verraden maar alle leerlingen laten Hem in de steek.

Op weg naar de plaats van de kruisiging bidt Jezus voor de moeders van Jeruzalem die Hij ziet wenen. Hij heeft medelijden met hen. Hij bidt ook voor zijn beulen en Hij bemoedigt een van de twee misdadigers die met Hem gekruisigd zijn. Zijn lijden belet Hem niet om oog te hebben voor anderen.

Na zijn dood en verrijzenis herinneren de leerlingen zich dat Jezus tijdens het laatste avondmaal voor hen gebeden heeft opdat hun geloof niet zou bezwijken. Hij heeft hen gevraagd om op hun beurt anderen te bemoedigen en in moeilijke momenten nabij te zijn. Zo kunnen ze getuigen van Gods liefdevolle aanwezigheid. Zo verkondigen ze Gods Naam Ik-zal-er-zijn.

Carine Devogelaere – vasten 2022 – veertigdagenkalender Broederlijk Delen

Dat is onze grootheid;  
dat wij alle dingen  
als met elkaar verbonden beschouwen:  
de mens, de aarde, de dieren en heel de natuur.  
Alles heeft met alles te maken  
en niets of niemand  
staat geïsoleerd binnen het geheel.

Alles is verbonden.  
Dat is mijn overtuiging.  
Het leven van anderen met mijn leven,  
het welzijn van alles en iedereen met mijn welzijn.  
De toekomst met het nu.

Leven, welzijn en toekomst in handen nemen, klinkt eenvoudig.  
Werken aan duurzaam leven, meer welzijn en een betere toekomst, klinkt minder eenvoudig.

En toch.

**Verbondenheid zoeken**, het is een humane opdracht en voor christenen dus ook een roeping. Jezus riep Zacheüs vanuit zijn hoogte en toen pas kwam het goede in hem boven. Hij ontdekte zijn levensdoel: van zijn rijkdom uitdelen.

Ieder kind, ieder mens heeft zijn meerwaarde en kan zijn rijkdom bieden aan de wereld. Je verbinden met de ander, opdat die zich kan ontplooiën en een waardevol levensdoel kan vinden of realiseren, mag dat een sfeer zijn die ons allen verbindt.

De kracht van de verbinding, probeer ze ten volle uit, doe maar de eerste stap.

Rik Renckens

## Verbinding

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt:



Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichterbij het middelpunt komen, komen ze ook dichterbij elkaar: hoe dichterbij elkaar, hoe dichterbij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren.

### Luistertip op Palmzondag

Passie...

[Antonio Lotti - Crucifixus](#)

... en Verrijzenis

[Urmas Sisask - Surrexit Christus](#)



de kracht van verbinden

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – veertigdagentijd 2022, bij het evangelie van de zesde zondag

