



20 – 24 september

Wanneer iemand  
een vreemde voor zichzelf is,  
is iemand ook van anderen vervreemd.

Als iemand niet meer in verbinding  
met zichzelf staat,  
kan iemand ook niet verbinden  
met anderen.

“We zijn allemaal van hetzelfde deeg,  
maar anders gebakken.”  
Gelijk en toch verschillend,  
zo zijn wij mensen.

*aan allen die zich willen engageren*

De mensen zijn onredelijk,  
onlogisch, egocentrisch.  
Hou er toch maar van...

Als je goed doet,  
zullen de mensen je beschuldigen  
van eigenbelang.  
Doe toch maar goed!

Als je succes hebt,  
dan krijg je valse vrienden  
en ware vijanden.  
Oogst toch maar succes!

Eerlijkheid en oprechtheid  
maken je kwetsbaar.  
Wees toch maar eerlijk en oprecht.

De grootste mensen met de verstandigste  
ideeën kunnen neergeschoten worden  
door de domste mensen  
met de domste ideeën.  
Denk toch maar ruim!

Waar je jaren voor nodig hebt  
om iets op te bouwen,  
daar ken je werk  
in één nacht vernietigd worden.  
Bouw toch maar voort!

Mensen hebben echt hulp nodig,  
maar weigeren soms om geholpen te worden.  
Help ze toch maar!

Geef de wereld het beste dat je hebt,  
en ze slaan je om de oren.  
Doe toch maar je uiterste best.  
Bisschop Muroreba – Zimbabwe  
De kracht van verbinden –

Dat we verschillen  
ondanks het feit dat we gelijk zijn,  
is heerlijk en verrijkend.

Omdat we gelijk zijn,  
kunnen we elkaar begrijpen.  
We kunnen stappen  
in elkaars taal en gedachten.

Fundamenteel hebben we dezelfde verlangens  
naar geluk en erkenning,  
naar hoop en troost.

Om dezelfde dingen zijn we blij,  
voor dezelfde dingen treuren wij.

En toch zijn we anders,  
elkeen anders dan de andere.  
Dat verrijkt ons.

Van de cultuur zegt men  
dat ze pas rijker wordt  
in de confrontatie met andere culturen.

Ook voor mensen is dat zo,  
de ontmoeting met anderen  
maakt ons meer mens.

Ook in ons denken en ons geloven  
verschillen we.

Precies daarom kunnen we leren van elkaar:  
de jood van de christen,  
de christen van de moslim,  
de moslim van de boeddhist.  
Niet om de ander te worden,  
maar om meer onszelf te kunnen worden.

Mark Van de Voorde

de kracht van verbinden

## groeien in verbondenheid

We groeien dit schooljaar in verbondenheid  
als we niet ijverig op zoek gaan  
naar elkaars tekorten:  
is iedereen niet veel groter  
dan de som van zijn onvolkomenheden?  
We komen elkaar nabij als we kunnen zeggen:  
"Jij hebt heel wat talenten,  
die ik helemaal niet heb  
of in veel mindere mate bezit.

We groeien dit schooljaar in verbondenheid  
als we elkaars kunnen niet benijden  
maar dit zelfs pogen te verruimen.  
We wijzen op vaardigheden  
die de andere in aanleg heeft,  
maar onvoldoende kent:  
"Werk met al je talenten  
en straks ben je de mens die je kunt worden".

We groeien dit schooljaar in verbondenheid  
als we ons spontaan verheugen  
over wat de andere uitstekend doet:  
zijn welslagen is voor ons een persoonlijk  
succes.

Mocht hij felle tegenwind krijgen  
en mislukken in wat hij onderneemt,  
dan gaan wij daaronder gebukt  
als ging het om een persoonlijke nederlaag.

Wij groeien dit schooljaar in verbondenheid  
als we niemand dwingen  
op ons ritme te leven.  
Niemand hoeft zich aan te passen  
aan wat onze voorkeur geniet,  
want iedereen heeft het recht  
helemaal zichzelf te blijven.  
Al verschillen we veel van elkaar  
onze wegen lopen niet uiteen.

We groeien dit schooljaar in verbondenheid  
als we zelf in uren van gespannenheid  
onze emoties weten te beheersen,  
zodat er nooit scherpe woorden vallen  
die heel diep kwetsen  
en pijnlijke littekens nalaten.  
De ervaring leert dat we alleen meester zijn  
over woorden die we niet hebben gesproken.

We groeien dit schooljaar in verbondenheid,  
als we erin slagen  
spontaan en oprecht uit te drukken  
hoezeer we waarderen wat iemand  
dag na dag, trouw voor ons doet.  
Iedereen is er gelukkig om, te weten  
dat hij niet overbodig is  
maar voor velen  
veel betekent.

Verbondenheid wordt kracht  
die niet te breken is  
Zo gaan mensen ook vandaag  
met elkaar op weg.  
Niets bijzonders,  
niets speciaals.  
Doodgewone mensen,  
alledaagse gebeurtenissen:  
lief en leed,  
geluk en ongeluk,  
angst en twijfel...  
Doodgewone mensen  
die klagen en hopen,  
die elkaar vertellen  
wat hen bezig houdt.  
Die ervaringen delen  
en ter sprake brengen,  
en ze laten bezinken  
tot ze helder worden  
op de bodem van de herinnering.  
Mensen die intreden  
in elkaars verhaal,  
worden samenhorig.  
Ze dragen elkaar  
op de weg  
van mens naar medemens,  
van vreemd naar vriend.  
Verbondenheid wordt kracht  
die niet te breken is.  
Zo gaan mensen  
ook vandaag  
de weg van het leven.

## Droom van een schoolteam

dynamiek en enthousiasme  
discussie en consensus  
filosoferen en concretiseren  
van groep naar ploeg  
anderen anders leren kennen  
zich betrokken weten  
zich getrokken voelen  
door anderen tot anderen  
uniteit bevorderend  
deugddoend plezier  
deugddoende gesprekken  
collega's die verrassen  
samen aan hetzelfde eind trekken  
allemaal gedreven door dat ene  
waar we allemaal voor staan  
en wat we allemaal willen zijn :  
een hart voor kinderen, jongeren én elkaar!  
uit : 'de genietbare school