



01 – 05 november

### Een loflied wil ik zingen

over alle mensen die ongedwongen en ongevraagd  
dezer dagen helende daden stellen,  
verbinding en warmte brengen  
waar verkillende afstand de regel wordt.

Zalig zij die opnieuw of voor het eerst  
mensen dragen, verzorgen en liefhebben.

Zalig de mantelzorgers en verpleegkundigen  
die strelend en reinigend  
verkoeling brengen in het heetst  
van een strijd op leven en dood.

Zalig de vaders en moeders  
die overbezorgd misschien,  
willen waken over gezondheid en vrijheid  
nabij-zijn en loslaten van hun kind.

Zalig alle directeurs en adjuncten  
die incasseren en bijsturen,  
er net niet het hoofd bij verliezen  
wanneer er nog maar eens  
moet worden geschakeld en bijgestuurd.

Zalig de leerkrachten die,  
voorbij de eigen angsten  
toch dicht genoeg wil komen  
om feiten en inzichten, dromen en twijfels  
aan jonge mensen aan te bieden,  
hen te laten wandelen, meer dan ooit,  
tussen voelen, weten én geloven.

Zalig de jonge mensen  
die zich niet laten vastrijden  
in negatieve boodschappen,  
maar met zorg en respect, veerkrachtig en creatief  
meewerken aan een bevrijde wereld.

Zalig zij die tegen  
de trage en versplinterende politiek  
een woord van stormachtige liefde brengen.

november

November, de natuur valt stil.  
De bladerloze takken  
staan in de mist te zwijgen.  
Bomen keren hun energie naar binnen  
en lijken ons uit te nodigen  
hetzelfde te doen.

Zalig zij die niet verlamd willen leven  
in gewesten of regio's,  
maar meer dan de eigen ideologie,  
mensen voorop stellen.

Zalig zij die niet lauw willen spreken,  
het talent bezitten én benutten  
om te zeggen waar het op staat  
zonder ooit hun geduld te verliezen.

Om zalige mensen te vinden  
moet ik dezer dagen  
dus geen grote inspanningen leveren,  
ook heiligen zijn niet ver te zoeken.

Ik heb geen grote visioenen nodig  
om te begrijpen hoe heel veel mensen  
als zaligen in het leven staan  
en teken van hoop en toekomst,  
teken van die liefhebbende en meelijdende God zijn.

Ze wandelen zij aan zij  
op wijze afstand,  
maar laten elkaar niet los.  
Ze geven ruimte aan aarzelende hoop.  
Geknakt vertrouwen zullen ze niet vertrappelen.  
Ze vinden leven meer dan heilig  
om er niet zorgeloos mee om te springen.  
Ze prevelen, bidden, - haast onhoorbaar -  
in de stilte van de ochtend of het gloren van de nacht  
woorden van licht en leven.

Ze wensen titels noch sokkels,  
hebben geen verborgen agenda's,  
spreken rechtlijnig en eenduidig,  
brengen rust in de chaos  
ontlokken een zachte glimlach op het gelaat  
en laten ons dromen  
van een lente die zeker komen zal.  
Johan Poppe

"Ik was ziek  
en gij hebt mij verzorgd.  
Ik zat vastgekleusterd in mijn kamer  
en gij hebt mij gebeld.  
Ik was dakloos  
en gij hebt mij onderdak bezorgd.  
Ik voelde me ontredderd en verward  
en gij hebt de stormen in mij gestild."

In de toe-gewijde aandacht van mensen voor mensen,  
in de grenzeloze zorg van mensen voor mensen,  
daar voelen we het diepste en hoogste menszijn,  
daar voelen christenen de hartenklop van het evangelie in deze tijd.

In wat een mens voor een medemens over heeft,  
toont zich de kwaliteit van humaniteit  
én van religieus geloof.  
Jean-Paul Vermassen

#### van Kwaad tot erger

Wie zomaar  
een vogelei vertrapt,  
een nest uithaalt –  
zomaar een riet knakt,  
een twijg breekt –  
is bezig en bereid  
alle geweld z'n gang te laten gaan.  
Bid om vrede;  
ga eerbiedig  
met alles om.

+

Wie bang en slap  
huilt met de wolven  
in het bos –  
met alle stromen meedrijft,  
met alle winden meewaait –  
is bezig en bereid  
grote leugens  
gelijk te geven.  
Bid om waarachtigheid;  
wees oprecht,  
eerlijk als goud.

+

Wie onverschillig  
weerlozen laat pakken –  
zwakken laat vallen –  
kleinen kleineren –  
is bezig en bereid  
alle kwaad te laten gedijen.  
Bid om zorg;  
sta in voor elkaar;  
voor die minnetjes zijn  
het meest.  
Peer Verhoeven

#### de kracht van verbinden