



10 – 14 januari

Verbinden wij ons
als katholieke dialoogorganisatie
met het kerstverhaal...

Verbinden wij ons
met de **verbeelding** van de engelen
die al van bij de aanvang
méér zagen
dan louter een kind in de kribbe.

Verbinden wij ons
met de **gastvrijheid** waarmee het Jezuskind
-met open handen-
in de kribbe ligt.
Hij heeft zich open gesteld voor iedereen
- zonder onderscheid.

Verbinden wij ons
met de **kwetsbaarheid** van Jozef
en de aan hem ontvangen **belofte** uit den hoge - die
hem zo sterk maakt.
Zonder alles te begrijpen.

Verbinden wij ons
met het **uniek zijn** van Maria
waardoor ze als moeder **verbonden** kon worden
aan een heel volk.

Verbinden wij ons
met het **rechtvaardigheidsgevoel** van de herders,
die maar al te goed wisten
wat het betekende
op te komen voor en te zoeken naar
het verloren schaap.

Verbinden wij ons met de **generositeit** van de wijzen
die veel meer dan alleen maar geschenken aanboden,
maar langs een andere weg terugkeerden.
Als teken van een omgekeerd leven.

Verbinden wij ons met de Lichtgevende ster.
Gods **duurzaam** teken waarmee Hij voor ons
zijn Zoon in het licht zet.

In de context van religieuze pluraliteit,
betekent dialoog:
alle positieve en constructieve relaties
met individuen
en gemeenschappen
van andere geloofsovertuigingen
die gericht zijn op
wederzijds begrip en verrijking,
en dit in gehoorzaamheid
aan de waarheid
en met respect voor vrijheid.
pauz Johannes Paulus II

Een nieuw jaar ligt voor ons.
2022 is een uitnodiging
om nog meer verbonden te leven
met ons diepste zelf,
met de ander
en met God.

De heilige Geest
kan daarbij helpen.
Als wind, vuur en adem
waait, brandt, ademt
de Geest van God in ons.
De Geest is
dynamiek,
beweging,
gedrevenheid en energie.
Een kracht die mensen
aanraakt,
omvormt en meeneemt.
Van Hem krijgen we
onze talenten en mogelijkheden.
Wie zich laat leiden
door de Geest,
straalt liefde,
vreugde,
vrede en geduld uit,
ook vriendelijkheid,
goedheid en vertrouwen,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

In januari
wensen we anderen
het beste voor het nieuwe jaar.
Wensen we elkaar
veel vonken en sprankels van de Geest,
de ervaring van de kleine goedheid
die je kan geven en ontvangen ...
Januari nodigt uit
om het beste van jezelf te geven
aan de mensen
en de wereld om je heen!
Leeftocht januari 2022

de kracht van verbinden

Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge - januari 2022, week 20

omarm de winter

'Je kunt altijd doen alsof het zomer is.
Het licht aan, de verwarming hoog.
Kijk naar de planten en de dieren,
die verzetten zich niet tegen de winter.
Dieren trekken zich terug,
sommigen houden een winterslaap.
Bomen verliezen hun bladeren
en sparren hun krachten voor de lente.
De natuur is gericht op de winter,
vanuit het idee
dat die altijd zal komen
en dat je er maar beter
op voorbereid kunt zijn.

Wij mensen doen alsof de zomer
de natuurlijke staat van zijn is
en telkens weer
worden we verrast door de kou.
Ga ervan uit dat het soms
stevig zal waaien.
Dat het soms guur zal zijn.
Als je dat omarmt,
en je niet de hele tijd wenst
dat het zomer is,
kan de winter
een prachtig seizoen zijn.'

Katherine May, De Standaard 10 november

de juiste motivatie

Maak u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen we eten of wat zullen we drinken, of wat zullen we aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wat gij nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid: dan zal alles erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

Matteüs 6,31-34

Een nieuw jaar. Een mand nieuwe plannen. Misschien zelfs een reeks goede voornemens. Ik zal op mijn lijn letten. Ik zal wat meer interesse tonen voor mijn kinderen. Ik zal wat harder studeren. Ik zal wat meer thuis blijven. Ik zal. Meestal zijn we tegen het eind van januari al veel vergeten van wat we ons voorgenomen hebben. Het leven gaat wel zijn gang. Hoe komt het toch dat we niet doen wat we zelf zouden wensen dat we doen? Hoe komt het dat de bezieling niet komt, die we graag zouden bezitten? Hoe is het te verklaren dat we telkens opnieuw gefrustreerd, en dus ongelukkig, worden bij alles wat we zo goed bedoelen?

Volgens Jezus' aanbevelingen zitten we met onze voornemens en plannen vaak op het verkeerde terrein. Bovendien lijkt Hij ons te zeggen dat er iets schort aan onze motivatie. Het gaat niet om eten en drinken, om kleding en voorkomen, om uiterlijkheid en alledaagsheid. Met de zijn goede raad "Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid" suggereert Hij dat. Het zijn zware woorden, maar de werkelijkheid staat gelukkig dicht bij onze deur. Het heeft te maken met naar anderen kijken, niet bij onszelf blijven stilstaan. Het wijst op het geluk van wie ons ter harte gaan, wie we gelukkig willen maken. Onze naaste mensen. Onze eerste opdracht in het leven is het hen gelukkig te maken, een zinvol en fijn leven te bezorgen, hen door de stormen van het leven heen te leiden. Dan doen we gerechtigheid, dan realiseren we iets van het Rijk Gods. Daarmee zitten we op het goede terrein.

Er schort wellicht ook iets aan onze motivatie. Van waaruit maken we nieuwe voornemens, nieuwe plannen? We denken vlug dat we het zelf moeten doen. We menen dat het van onze inspanning afhangt. Dat wijzelf de belangrijkste factor zijn in een gelukkig leven. Jezus lijkt ons te zeggen: dat gelukkig leven krijg je wel. De zon schijnt, de naaste medemensen houden van je, je doet een aantal zaken heel behoorlijk. Je mag er zijn. Vertrouw daarop, begin daarmee. Dan volgt de rest. Met een zwaarvoedig verantwoordelijkheidsgevoel komen we niet verder. Met een vertrouwen dat we in goede handen zijn — "Uw Vader weet wat ge nodig hebt" — redden we het wel in het leven. Een nieuw jaar beginnen, 365 dagen ervoor gaan... het begint met een goede motivatie, het afstellen van onze verwachtingen op dit woord van de Heer. En we realiseren die passie door op het juiste terrein te gaan arbeiden: het geluk van een ander.

Piet Stienaers

De kerstverhalen
zijn niet zomaar gecomponeerd.
Ze drukken weldoordacht
de oorspronkelijke christelijke geest uit.

Niet de tempel en de synagoge
stonden in Jezus' leven centraal.
Wel de straat, de pleinen
en de huizen van de mensen.
De ontmoetingen in het dagelijkse samenleven tellen!

Niet de tempelpriesters, Schriftgeleerden en Farizeeën
stonden in Jezus' leven centraal.
Wel de gewone mensen,
alle soorten mensen,
mensen zonder onderscheid.
Het gelaat van mensen telt,
waar dan ook.

We proeven het al
in de kerstverhalen van Lucas en Mattheüs.
Het zal zich voltrekken
in de rest van hun evangelieboek.

Met de komst van Jezus
is God verhuisd:
van boven naar beneden.
Zijn Geest is voortaan
te zoeken en vinden
in de geest en liefde van mensen.
Met de komst van Jezus
begon een nieuwe godsdienstigheid.
2022 jaar na zijn geboorte
herontdekken we
de religieuze omwenteling van toen.

Mooi en hoopvol toch!
Het is tijd
om te herbeginnen!

Een nieuwe kruin
met jonge twijgen
op de oude stam en wortels.

Jean-Paul Vermassen