



31 januari – 04 februari

er groeit
een klein broos plantje in mijn hoofd

voorzichtig baant het zich een weg
en groeit traag maar zeker

stilaan krijgt het vorm
een boom van een idee

Nele van den Broeck

Er was eens een jonge man die bij Jezus om raad kwam vragen. "Al vanaf ik jong was heb ik als een goed mens geleefd", vertelde hij. "Maar ik heb het gevoel dat mij nog iets ontbreekt. Wat moet ik doen om het goede leven te hebben en te bouwen aan een rechtvaardige toekomst?" Jezus keek hem met liefde aan. Toen zei Hij: "je kunt nog één ding doen: verkoop wat je hebt en geef het aan diegenen die het nodig hebben. Zo krijg je een schat in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen." Toen de man dit hoorde, ging hij bedroefd weg, wat hij had veel te verliezen.

Waarom vertellen we jullie dit verhaal bij de aanvang van het nieuwe jaar? We zouden de oproep van Jezus misschien als volgt kunnen samenvatten: durf wat je hebt op het spel te zetten en geef wat je te geven hebt. Pas dan kun je voluit leven en bouwen aan een rechtvaardige toekomst. De leerlingen van Jezus waren vissers die hun boten achterlieten omdat ze met Hem aan een nieuwe toekomst wilden werken. Ze wisten niet of ze nog terug zouden keren naar hun boten, maar de droom was voor hen belangrijk genoeg om dat te riskeren. Om het nieuwe geboren te laten worden, moeten we het oude soms op het spel durven zetten. We verliezen misschien bepaalde dingen, maar de echte vraag is wat we er voor in de plaats krijgen. Laat ons dit nieuwe jaar dus blijven praten over een toekomst die de moeite waard is.

de droom van een duurzame samenleving

Tegen onverschilligheid bidden wij.
Tegen verspilling bidden wij.
Tegen uitbuiting bidden wij.
Tegen uitsluiting bidden wij.

Voor herverdeling
moeten wij opkomen.
Voor gelijkheid in vrijheid
moeten wij opkomen.
Voor gerechtigheid,
moeten wij opkomen.
Voor versobering
moeten wij opkomen.

Met meer ontvankelijkheid
zullen we gelukkiger zijn.
Met meer bewondering
zullen we gelukkiger zijn.
Met minder overheersing
zullen we gelukkiger zijn.
Met meer solidariteit
zullen we gelukkiger zijn.

Laten we van hier leven
in een klimaat van vrede.
Laten we elk op onze plek
werk maken van een klimaat
van zorgzaamheid voor mens en aarde.
Laten we elkaar verzamelen
om de wereld wakker te schudden,
om te wegen op de politiek.

We geven de droom
van een sociale, duurzame samenleving niet op.
J.P. Vermassen

God gaf ons twee handen, een om te krijgen, een om te geven.

De coronatijd doet ons letterlijk aan den lijve en nog meer in onze geest ondervinden dat we niet kunnen zonder anderen. De mens is maar mens als hij medemens is en dat omdat hij per definitie en in wezen medemens is. Immers, voor alles zijn we afhankelijk van anderen. Zelfs een kluizenaar kan niet in leven blijven zonder minimaal contact met de samenleving. Zelfs als we alleen zijn, zijn we lotverbonden met de hele mensheid. Wij eten bijna letterlijk voor alles voortdurend uit de hand van de ander. We kunnen wel wat groenten kweken en een paar kippen laten scharrelen in een ren, maar ons bord moet met meer worden gevuld. Onze kennis hebben we gekregen van ouders, leraren en lotgenoten en gehaald uit boeken die anderen schreven. De draad van de kleren die we dragen, hebben wij niet gesponnen en geweven. Wij van onze kant geven onze kennis en ons kunnen terug aan de samenleving van wie wij alles kregen. God gaf ons twee handen, een om te krijgen, een om te geven.

Mark Van de Voorde

Lieve God,

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.

Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.

Uw liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.

Mag de kracht van uw Liefde
ons verwarmen en inspireren.

Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten
van oorlog, geweld en dood.

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.

Amen.

Marinus van den Berg

Luisteren alleen kan al veel ...

Van jongs af aan werd het ons aangeleerd : Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar is zwijgen wel goud? Is zwijgen het juiste woord voor wat deze zegswijze bedoelt? Moet er niet eerder staan **LUISTEREN IS GOUD?**

Zwijgen is een woord dat vele ladingen kan dekken. Het kan naast goede bedoelingen ook heel negatieve effecten hebben. Denk maar aan verzwijgen, stilzwijgen of doodzwijgen. Zwijgen kan zo een schade aanbrengen dat je beter gesproken had dan gezwegen. Op dat moment is zwijgen klatergoud. Het lijkt aanvankelijk qua kleur en spiegeling op goud maar wordt na een korte periode volledig zwart.

Luisteren daagt meer uit, doet handelen. Je moet je blijvend engageren met respect voor de andere die spreekt. Naast je eigen opgebouwde mening die de basis van je denken is, moet je ook de visie van de andere beluisteren. Je moet ze binnen laten komen en naast uw mening durven zetten. Luisteren maakt dat je elkaar gaat ontmoeten. Het luisteren moet de bron worden van je spreken. Op dat moment is luisteren goud waard, en het stijgt in waarde naarmate je elkaar meer en meer weet te waarderen.

Antoon Vandeputte

Een mens heeft vaak **meer nood aan** een goed woord dan aan een geschenk.

Een mens heeft vaak **meer honger naar** genegenheid dan naar brood.

Een mens heeft vaak **meer pijn door** onbegrip dan door een wonde.

Een mens heeft vaak **meer vreugde bij** een vriend dan op een feest.

Een mens heeft vaak **meer aandacht voor** het grote dan voor het kleine.

Een mens heeft vaak **meer fouten door** onmacht dan door onwil.

Een mens heeft vaak **meer te zeggen met** een blik dan met woorden.

Een mens heeft vaak **meer te dragen in** zijn hart dan in zijn handen.

Een mens heeft vaak **meer gebeden in** de stilte dan wij vermoeden.

De mens is vaak anders dan hij zich voordoet.

de kracht van verbinden