



14 – 18 februari

Wanneer kinderen leren lezen en schrijven, starten ze met het woordje ik. Dat helpt hen om vanuit zichzelf de wereld te leren beschrijven en hun gevoelens te verwoorden. Het maakt duidelijk dat het voor de (kleine) mens heel belangrijk is om ik-boodschappen te kunnen verwoorden. Daarnaast is opgroeien ook stap voor stap kennismaken met de blik van jij en wij. De perspectieven ik en jij en wij zijn in opvoeding en onderwijs belangrijk. Het is essentieel dat we ze beheersen om vanuit de kracht van verbinding te leven.

Leeftocht februari 2022

Leraren met passie: brandstof voor groei!

We hebben nood aan leraren
die hun werk graag doen en goed doen.

De positieve voorbeelden van jongeren met wie ik werk,
spreken altijd over een leraar die voor hen bepalend is geweest.
Voor mij was het niet anders.

Kinderen hebben nood aan leraren
die gedrevenheid en passie uitstralen
als ze kennis doorgeven.

Leraren die lesgeven
vanuit overtuiging en engagement.

Leraren die inspireren
en respect afdwingen,
maar ook respect tonen.

Leraren voor wie les geven
niet alleen gaat over kennis doorgeven,
maar ook over persoonlijke ontwikkeling.

Leraren die vinden
dat ze zelf beter en sterker worden
door de interactie met hun leerlingen.

Zo'n leraren kunnen het verschil maken.

Een leraar kan de richting van je leven bepalen.
Elk beroep waar iemand het verschil maakt
is het mooiste beroep ter wereld.
Dat kan een leraar zijn maar ook een arts, schrijver, jongerenwerker...

Bleri LLeshi (°Albanië, filosoof) in MO van 13 februari 2015

MOZES, een voorbeeld van leiderschap met passie

In de bijbel gaat het regelmatig over leidinggeven. Mozes moet van het zootje ongeremd dat de Joden in Egypte geworden zijn een volk zien te maken. Dat is zijn missie. Hij wil eerst helemaal niet ingaan op de stem van God en kort voor de kop als hij is weigert hij verschillende keren. Hij vindt zichzelf ongeschikt en als je een aantal van zijn eigenschappen op een rij zet kun je hem alleen maar gelijk geven: een afstandelijke, driftige, felle stotteraar. Maar de bijbel beschrijft hem ook als iemand met *toewijding*, *doorzettingsvermogen* en *met een passie* voor gerechtigheid. Hij had zeker geen hoge pet op van zijn eigen positie. Wellicht dat hij daarom vanaf het eerste moment anderen erbij haalde en mede verantwoordelijk maakte. Hij erkende het belang van het kweken van leiderschap op alle niveaus. Mozes handelde op basis van vertrouwen: op God, op zijn mensen. Hij was geen charismatisch leider. Wel iemand die wist te bemoedigen, te inspireren. Vooral dit laatste is niet zonder betekenis. Om grote veranderingen te kunnen bewerkstelligen moet je de mensen erin kunnen laten geloven. Je moet je mensen weten te raken in hun hart. Ze kunnen inspireren, de geest in hen krijgen. Ze bevlogen en beziel laten worden.

naar Huib Klamer en Hein Pieper (red.), *Spiritualiteit in managen en besturen, een vruchtbare verbinding?*, Damon bv, 2003, p.62-63

En toch
komen jullie telkens
weer naar de vergaderingen.

Jullie dragen ook
je deel van de zorgen
van het leven.
En toch luisteren jullie
nog naar de zorgen
van een ander.

Jullie worden ook door
deze consumptiemaatschappij meegesleurd.
En toch blijven jullie
spreken over versoberen.

Groei, winst, vooruitgang
zijn dé voorpagina-woorden.
En toch vragen jullie
telkens opnieuw
of er geen groepen worden vergeten.

Jullie zijn even vaak
als gelijk wie moe of ontmoedigd.
En toch schrappen jullie
niet definitief het kleine of grote engagement.

Moeilijke karakters en wispelturigheid
vind je bij jullie evenveel als elders.
En toch trekken jullie verder
met mekaar op, soms jarenlang.

Het werkwoord 'stoppen'
komt ook bij jullie voor.
En toch klinkt het werkwoord 'herbeginnen'
altijd een keer meer.

Als we nu eens allemaal
meer zouden kijken
naar alles wat gebeurt
aan aandacht voor,
en delen met mekaar,
dan zouden we wellicht ook
meer energie en hoop hebben
om verder te werken
voor meer rechtvaardigheid en vrede.

Jef Ravelingien

Jouw religie heeft geen enkel belang.

Een dialoog tussen Leonardo Boff, een Braziliaans theoloog, en de grote Dalai Lama. Leonardo is een van de vernieuwers van de theologie van de vrijheid.

Tijdens een discussie over de religie en de vrijheid waaraan de Dalai Lama en ikzelf deelnamen heb ik hem, een beetje boosaardig, tijdens een pauze een vraag gesteld die mij zeer belangrijk toescheen: «Uwe heiligheid, welke is volgens u de beste religie?»

Ik dacht dat hij zou zeggen: «Het Tibetaans boeddhisme» of «De oosterse religies, veel ouder dan het christendom.»

De Dalai Lama stond stil, glimlachte tegen mij en keek me recht in de ogen... Dat verwonderde mij, want ik voelde de boosaardigheid in mijn vraag.

Hij antwoordde: «De beste religie is deze die je nader tot God brengt. Het is deze die van jou een beter mens maakt.» Om mijn verlegenheid over een zo wijs antwoord te verbergen, heb ik hem toen gevraagd: «Wat maakt van ons een beter mens?»

Hij antwoordde: «Alles wat je vervult met medelijden, je gevoeliger maakt, lossen, vriendelijker, menselijker, verantwoordelijker, respectvoller voor de ethiek. De religie die dat allemaal voor jou doet is de beste religie.»

Ik bleef een ogenblik stil. Ik was verbaasd en ik ben het nog steeds wanneer ik denk aan zijn antwoord vol wijsheid en waar niets tegen in te brengen is: «Mijn vriend, ik ben niet geïnteresseerd in jouw religie, noch in het feit of je religieus bent of niet... Het belangrijke voor mij is de wijze waarop je omgaat met anderen, jouw familie, jouw collega's op het werk, jouw gemeenschap en met de ganse wereld. Denk eraan dat het universum de echo is van onze daden en gedachten. De wet van actie en reactie is niet beperkt tot het fysieke. Het gaat ook over onze menselijke relaties. Als ik met goedheid handel, zal ik goedheid ontvangen. Als ik met boosaardigheid handel, zal ik boosaardigheid ontvangen. Wat onze grootouders ons hebben gezegd is de zuivere waarheid. Je zal altijd ontvangen wat je anderen toewenst. Gelukkig zijn is geen kwestie van lot, het is een kwestie van opties of keuzes.»

Ten slotte zei hij:

*«Zorg voor jouw gedachten, want ze zullen woorden worden.
Zorg voor jouw woorden, want ze zullen daden worden.
Zorg voor jouw daden, want ze zullen gewoonten worden.
Zorg voor jouw gewoonten, want ze zullen jouw karakter vormen.
Zorg voor jouw karakter, want het zal jouw lot vormen,
en jouw lot zal jouw leven zijn, en ...
er is geen grotere religie dan de waarheid.»*