

Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog

Christenen en moslims: getuigen van hoop

Boodschap voor de ramadan en het 'Id al-Fitr 2021

Dierbare moslimbroeders en -zusters

Wij van de *Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog* zijn blij u onze broederlijke gelukwensen aan te kunnen bieden voor een maand die rijk is aan goddelijke zegeningen en spirituele vooruitgang. Vasten, samen met gebed, aalmoezen geven en andere vrome gebruiken, brengt ons dichterbij God, onze Schepper, en bij iedereen met wie wij samenleven en -werken. Vasten helpt ons ook om samen verder te stappen op het pad van broederschap.

Tijdens al die lange maanden van lijden, angst en verdriet, vooral in de periodes van lockdown, hebben we de behoefte gevoeld aan goddelijke bijstand, maar ook aan uitingen en gebaren van broederlijke solidariteit: een telefoontje, een boodschap van steun en troost, een gebed, hulp bij het kopen van geneesmiddelen of voedsel, goede raad, en - om het eenvoudig te zeggen - de zekerheid te weten dat er altijd iemand voor ons klaarstaat in tijden van nood.

De goddelijke bijstand die wij nodig hebben en zoeken, vooral in omstandigheden als de huidige pandemie, is meervoudig: Gods barmhartigheid, vergeving, voorzienigheid en andere spirituele en materiële gaven. Maar wat we in deze tijden nog het meeste nodig hebben, is hoop. In deze tijd lijkt het ons dan ook gepast om enkele beschouwingen over deze deugd met u te delen.

Zoals we allemaal weten, omvat hoop alleszins ook optimisme, maar het gaat heel wat verder dan dat. Terwijl optimisme een menselijke houding is, heeft hoop zijn basis in iets religieus: God houdt van ons en daarom zorgt Hij voor ons door zijn voorzienigheid. Hij doet dit op zijn eigen mysterieuze manier, die voor ons niet altijd te begrijpen valt. In dergelijke situaties zijn wij als kinderen die zeker zijn van de liefdevolle zorg van hun ouders, maar nog niet in staat zijn de volle omvang daarvan te snappen.

Hoop komt voort uit ons geloof dat al onze problemen en beproevingen een zin, een waarde en een doel hebben, hoe moeilijk of onmogelijk het ook voor ons is om de reden ervan te begrijpen of een uitweg eruit te vinden.

Hoop brengt ook het geloof in de goedheid die in het hart van ieder mens aanwezig is met zich mee. In moeilijke en wanhopige situaties komt de hulp, die de hoop met zich meebrengt, vaak van diegenen van wie wij dat het minste verwachten.

Zo wordt de menselijke broederlijkheid, in al haar verschijningsvormen, een bron van hoop voor alle mensen, vooral voor hen die in nood verkeren. God onze Schepper en onze medemensen zij dank voor de snelle reactie en de edelmoedige solidariteit van gelovigen en mensen van goede wil zonder religieuze overtuiging in tijden van natuurrampen of door mensen veroorzaakt onheil, zoals conflicten en oorlogen. Al die mensen en hun goedheid herinneren ons, gelovigen, eraan dat de geest van broederlijkheid universeel is en alle grenzen overstijgt: etnische, religieuze, sociale en economische. Door die geest over te nemen, imiteren wij God, die welwillend kijkt naar de mensheid die Hij geschapen heeft, naar alle andere schepselen en naar het heelal. Daarom zijn de groeiende zorg en bezorgdheid voor de planeet, ons 'gemeenschappelijke huis', volgens paus Franciscus een nieuw teken van hoop.

We zijn ons ook ervan bewust dat hoop zijn vijanden heeft: gebrek aan geloof in Gods liefde en zorg; verlies van vertrouwen in onze broeders en zusters; pessimisme; wanhoop en zijn tegenhanger, ongegronde vooronderstellingen; oneerlijke veralgemeningen gebaseerd op eigen negatieve ervaringen, enzovoort. Al die schadelijke gedachten, houdingen en reacties moeten doeltreffend worden bestreden, zodat de hoop in God en het vertrouwen in al onze broeders en zusters worden versterkt.

In zijn recente encycliciek *Fratelli tutti* spreekt paus Franciscus veelvuldig over de hoop. Hij schrijft: *Ik nodig iedereen uit tot hernieuwde hoop, want hoop appelleert aan iets dat diepgeworteld is in elk mensenhart, onafhankelijk van onze concrete levensomstandigheden en historische context. Hoop spreekt tot ons over een dorst, een streven, een verlangen naar een leven van vervulling, een verlangen om grote dingen te bereiken, dingen die ons hart vullen en onze geest verheffen tot hooggestemde zaken als waarheid, goedheid en schoonheid, gerechtigheid en liefde (...) en hoop kan ons ontvankelijk maken voor grootse idealen die het leven mooier en waardevoller maken. Laten wij daarom verder stappen op de paden van de hoop.* (nr. 55).

Wij, christenen en moslims, zijn geroepen dragers te zijn van hoop, voor het huidige leven en voor het leven dat komt, en om getuigen, herstellende en bouwers te zijn van deze hoop, vooral voor hen die moeilijkheden en wanhoop ondervinden.

Als teken van onze geestelijke broederlijkheid verzekeren wij u van ons gebed en zenden wij u onze beste wensen voor een vreedzame en vruchtbare ramadan, en voor een vreugdevolle 'Id al-Fitr.

Vaticaan, maandag 29 maart 2021

Kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot mcci, voorzitter en
Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalag, secretaris
van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog

Vertaling: IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België