

## **Théogène Havugimana is de nieuwe directeur van Missio België**

*Théogène Havugimana, Rwandees priester in dienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, volgt Michel Coppin op aan het hoofd van Missio België.*

Théogène Havugimana, priester van het bisdom Nyundo in Rwanda in pastorale dienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is op voorstel van de Bisschoppenconferentie van België door kardinaal Luis Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, bij decreet benoemd tot directeur van Missio België (Pauselijke Missiewerken) voor een periode van vijf jaar. Hij volgt salvatoriaan Michel Coppin op die op 26 februari 2020 zijn taak als directeur van Missio België beëindigde en van mevrouw Gisela Vanwinckel die vanaf 01 juli 2020 Missio België tijdelijk coördineerde.

Als onderdeel van de Pauselijke Missiewerken wil Missio België door gebed en financiële steun bijdragen tot groeiende solidariteit tussen particuliere Kerken binnen de wereldkerk.

Théogène Havugimana werd op 1 januari 1978 geboren in Nyange-Ngororero in Rwanda.

Op 5 augustus 2006 werd hij tot priester van het bisdom Nyundo gewijd.

Théogène Havugimana behaalde een master (juni 2012) en een doctoraat (november 2018) in de wijsbegeerte aan de KU Leuven.

Sinds 2016 is Théogène Havugimana meewerkend priester in de pastorale zone 'De Goede Herder' in Haacht (vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen). Hij blijft deze pastorale opdracht ook na zijn benoeming als directeur van Missio België vervullen.

Théogène Havugimana zal zich de komende maanden inwerken in zijn nieuwe opdracht om vanaf september zijn taak ten volle te kunnen behartigen.

- Als bijlage: foto van Théogène Havugimana

- Ter info: in *Pastoralia*, het tijdschrift van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, getuigde hij in juni vorig jaar over zijn roeping en pastorale inzet: <https://www.kerknet.be/pastoralia/artikel-informatie/priester-en-missionaris-de-kunst-van-geven-en-ontvangen>

IPID – Brussel, dinsdag 8 juni 2021