



Samen

oriëntaties voor jongerenpastoraal
na luisterrondes 2019-2021



synodaal proces bisdom Brugge ●





**JONGEREN
SYNODAAL
PROCES**
bisdom Brugge
2019-2021

De **S** in samen staat voor synodaal, samen op weg. De vorm stemt overeen met een weg. Geen rechte weg, maar eentje in bochten. Zo verloopt ook het **samen op weg gaan met jongeren**.

Amen! is het gekende eindwoord van een gebed. Het betekent: "**JA!**". Het is een bevestiging, een uiting van vertrouwen en een wens: "ja, het mag zo zijn".

Samen met jongeren, met de kerkgemeenschap en met alle mensen van goede wil, gaan we op weg **in het voetspoor van Jezus**.



INHOUD

P. 5

aanzet van het proces

P. 6-7

de weg van het proces

P. 9

profiel van de jongeren

P. 10-19

samenvatting van de luisterfase
verwachtingen van de jongeren

P. 21

engagementsverklaring

P. 22

samen verder op weg

P. 23

gebed



AANZET VAN HET PROCES

“De jongerenpastoraal kan alleen maar synodaal zijn: ze kan m.a.w. alleen tot stand komen door samen op weg te gaan.”

(Uit Christus Vivit na de jongerensynode, maart 2019)



“De beleidsbrief voor ons bisdom stelt een aantal prioriteiten. Investeren in jongerenpastoraal is er daar één van.”

(Uit de beleidsbrief, december 2017)



“We nodigen de plaatselijke kerken uit om dit synodale proces verder te zetten in de plaatselijke kerken, in een stijl van wederzijds luisteren en dialogeren.”

(Uit het slotdocument na de jongerensynode, oktober 2018)

DE WEG



SEPTEMBER
2019

NIEUWE
BEWEGINGEN

JEUGD-
BEWEGINGEN

PAROCHIES EN
IJD-GROEPEN

ONDERWIJS

INFORMATIEFASE

LUISTERFASE



VAN HET PROCES



FASE VAN DE
BESLISSINGEN

Februari 2022

FASE VAN
BESLUITVORMING

Maart 2021

PROFIEL VAN DE JONGEREN

Ongeveer 10 000 jongeren werden bevroegd en beluisterd.

14-28 jaar

**JEUGD-
BEWEGINGEN**

KSA Noordzeegouw
Bouworde
KLJ
Chiro
KSA West

190 jongeren

vrijgestelden en
vrijwilligers op
verbondsniveau

13-21 jaar

ONDERWIJS

studenten en
jonge leraren

ruim 8000
leerlingen

48 scholen in
West-Vlaanderen,
KULAK

60 jongeren

**NIEUWE
BEWEGINGEN**

14-30 jaar

Sint-Michielsbeweging, YouFra Heuvelland,
Moeder van Vrede, Jubilo, Maria Kefas

215 jongeren

**PAROCHIES EN
IJD-GROEPEN**

8-32 jaar

19 parochies en/of
jongerengroepen

vooral plussers
en misdienaars

SAMENVATTING VAN DE LUISTERFASE

Alle input die we na de vele gesprekken hebben gekregen, werd verwerkt door een schrijfgroep van jongeren en begeleiders, tot een samenvatting. De tekst geeft een getrouw beeld van wat we van de beluisterde jongeren hebben gehoord. We bundelden de input in vijf grote lijnen:

Kom naar ons toe
Laat ons beleven
Wees eigentijds
Geef ons vorming
Geef ons een plek

VERWACHTINGEN VAN DE JONGEREN

Daarna gingen we in de samenvatting op zoek naar de onderliggende vragen van de jongeren. Dit resulteerde in 22 verwachtingen die jongeren aan de Kerk in ons bisdom richten.



KOM NAAR ONS TOE



We nodigen jullie uit als Kerk oprecht interesse te tonen in wie we zijn en wat we doen. Zet stappen naar ons toe en integreer je in de wereld van de jongeren. Blijf luisteren en ga met ons in gesprek over het gewone van elke dag, maar ook over Kerk en samenleving. Vertel over het christelijke verhaal zodat we kansen krijgen om jullie boodschap te begrijpen en om te groeien. Laten we elkaar ontmoeten en samen een brug bouwen die ons dichterbij elkaar toebrengt.

We verwachten dat de Kerk in ons bisdom...

- 1** inspanningen doet om als Kerk aanwezig te zijn op plaatsen waar de jongeren zijn en hen respectvol benadert en aanvaardt zoals ze zijn, met ruimte voor open dialoog.
- 2** investeert in jongerenpastores en jongerenanimatoren en duidelijke aanspreekpunten creëert waar zowel individuele jongeren, jeugdbewegingen, scholen, nieuwe bewegingen, IJD- en andere groepen bij terecht kunnen.
- 3** langdurig met jongeren op weg gaat, het beluisteren van jongeren verder zet en een aantal keer per jaar op concrete plekken in ons bisdom luister- en dialoogmomenten organiseert.
- 4** kansen zoekt om jongeren in contact te brengen met enthousiaste geloofsgetuigen.



LAAT ON S BELEVEN

We kennen de Kerk vooral door de (eucharistie)vieringen die we op belangrijke momenten in ons leven bijwonen. Laat ons voelen dat we van harte welkom zijn en verzorg die vieringen goed. Samen vieren vinden we belangrijk, maar we blijven vaak op onze honger zitten. We begrijpen niet altijd wat er tijdens die vieringen gebeurt. Daarom roepen we als jongeren op om aandacht te schenken aan de taal, aan de muziek en aan alles wat helpt om de vieringen levendig en aantrekkelijk te maken.

Breng de verhalen uit de Bijbel op een eigentijdse manier naar onze leefwereld. Zorg voor een meer toegankelijk en interactief gebeuren, maar gooi de traditie zeker niet overboord. Ja, we willen Jezus leren kennen door samen te vieren. Geef ons tijdens dat vieren een actieve rol, op ons engagement kan je rekenen. Daag ons, jongeren, uit om ons in te zetten voor een andere, vooral op sociaal en ecologisch vlak. Creëer mogelijkheden om hieraan mee te denken en mee te werken. Het kan ons dichterbij elkaar, bij anderen en bij God brengen.

We verwachten dat de Kerk in ons bisdom...

- 5 impulsen verspreidt om de liturgie aantrekkelijker, meer begrijpbaar en gastvrijer te maken.
- 6 wegen verkent om te werken aan nieuwe liturgische muziek voor jongeren.
- 7 jongeren actiever betreft in de (liturgische) vieringen en hen een specifieke taak geeft.
- 8 jongeren begeleidt om te experimenteren met nieuwe vormen van vieren op maat van jongeren.
- 9 Bijbelverhalen op een eigentijdse manier op het leven legt.
- 10 mogelijkheden aanreikt om de sterke tijden van het kerkelijk jaar intens te beleven.
- 11 jongeren uitdaagt om een sociaal en ecologisch engagement op te nemen.

WEES EIGENTIJD

We dagen jullie uit om te zoeken naar vernieuwde wegen en om ons te blijven vragen wat die wegen kunnen zijn. Laat ons jullie helpen om de vreugde van Jezus' verhaal te tonen door een frisse en hippe uitstraling in hedendaagse communicatie en door gebruik te maken van nieuwe technieken.

Toon die vreugde vooral in wie jullie zijn en in wat jullie doen.
Heb aandacht voor de tijd en de wereld waarin we leven.
Betrek ons in jullie zoektocht.
Laten we samen verder in dialoog op weg gaan.



We verwachten dat de Kerk in ons bisdom...



12 een hedendaags en fris communicatiebeleid uitwerkt dat jongeren aanspreekt en in deze zoektocht naar vernieuwing jongeren betreft, maar ook bij professionals ten rade gaat.

13 onderzoekt hoe ze op regelmatige basis samen met jongeren de kern van het christelijke verhaal op een authentieke en hedendaagse manier kan brengen én niet alleen de vorm, maar ook de inhoud onder de loep neemt.



GEEF ON VORMING

Geloof en zingeving interesseren ons, maar we begrijpen niet goed welke boodschap de Kerk wil uitdragen. Geef duiding bij wat er in de Bijbel staat, bij de christelijke waarden en normen, en bij de rituelen die voor de Kerk belangrijk zijn. Laten we in gesprek gaan over ervaringen en gebeurtenissen die ons raken. Gebruik een taal die we begrijpen en bied vorming aan die ons dichter bij elkaar brengt. We vragen ook om de kern van het rooms-katholieke geloof in de godsdienstles niet uit het oog te verliezen. Geef goede opleidingen aan (godsdienst)leraren en jongerenbegeleiders, hun getuigenis inspireert ons. Creëer daarom kansen om samen op weg te gaan.

We verwachten dat de Kerk in ons bisdom...

- 14** op maat van jongeren duiding en vorming geeft bij de christelijke boodschap in al haar facetten, gelinkt aan het dagelijkse leven.
- 15** in gesprek gaat met de verantwoordelijken van onderwijs om zo samen het christelijke verhaal uit te dragen en nadenkt hoe (godsdienst)leraren op scholen authentieke geloofsgetuigenissen kunnen brengen.
- 16** ondersteuning en vorming geeft aan jongerenbegeleiders, hen inspireert om de blijde boodschap uit te dragen en hen ook methodieken aanreikt om mee aan de slag te gaan.
- 17** jongeren bekwaam maakt in het voeren van een geloofsgesprek.
- 18** haar taal aan de jongeren aanpast, met hen hierover in gesprek gaat en samen zoekt welke taal het best geschikt is om actueel en begrijpbaar te communiceren.

GEEF ON EEN PLEK



We zoeken naar verbondenheid. Geef ons op scholen en in jeugdbewegingen, in parochies en nieuwe bewegingen een plek waar we kunnen thuiskomen en waar we helemaal onszelf mogen zijn. We willen er andere jongeren en mensen van de Kerk ontmoeten met wie we in alle openheid over het geloof kunnen praten en zo Jezus op het spoor kunnen komen. We verlangen om op die plekken met mensen in contact te komen die naar ons luisteren, ons dagdagelijkse leven delen en de vreugde van het geloof uitstralen. Draag zorg voor kerkgebouwen, maak er open plekken van waar we op adem kunnen komen en de stilte vinden.



We verwachten dat de Kerk in ons bisdom...

- 19 wegen verkent om lokaal gastvrije oase- en verbindingsplekken te creëren waar jongeren kunnen thuishkomen en die bekend te maken. We vragen dat er bij de creatie van die plekken naar de noden van jongeren wordt geluisterd en dat jongeren er in alle vertrouwen ook zelf mogen ondernemen en inspireren.
- 20 onderzoekt hoe in scholen een meer verdiepend aanbod voor geïnteresseerden kan uitgewerkt worden.
- 21 inzet op een digitale omgeving voor en door jongeren, waar jongeren terecht kunnen met vragen en bezorgdheden en waar ze met elkaar en met de Kerk in gesprek kunnen gaan.
- 22 samen met jongeren nadenkt over de inrichting van de kerkgebouwen en er open en gastvrije plekken van maakt.



WIJ ENGAGEREN ONS

We zijn de bisschop en de beleidsploeg dankbaar dat ze de voorbije periode ruimte hebben gecreëerd om oprecht naar de jongeren te luisteren. We voelen dat de verantwoordelijken van ons bisdom in jongerenpastoraal willen investeren.

Om in onze ogen geloofwaardig te zijn, moet de kerk blijven luisteren naar jongeren. We verwachten dat de verantwoordelijken in ons bisdom rekening houden met de kritische mening van jongeren. We willen de jongerenpastoraal helpen dragen. We hopen dat we uitgenodigd worden om, met begeleiding, de voorgestelde verwachtingen voor jongerenpastoraal mee uit te werken.

Wij willen samen verder op weg!

SAMEN VERDER OP WEG

De weg was lang, het parcours soms bochtig en de hindernissen onvoorzien, maar wat een verrijking was het voor ons, de medewerkers van IJD en de beleidsploeg om de voorbije twee jaar zoveel jongeren te ontmoeten en te beluisteren. We zijn zo dankbaar voor hun eerlijkheid en openheid. Jongeren zijn een zegen voor de Kerk. Ze houden ons scherp door ons te confronteren met wat zij van de kerkgemeenschap verwachten.

De tijd is nu gekomen om samen aan de slag te gaan. Het proces is niet ten einde. Met de bisschop, de medewerkers, de collega's van de ploeg en natuurlijk de jongeren zelf gaan we de komende tijd werk maken van beleidsoriëntaties.
En dat doen we Samen, op de ingeslagen weg.

Dank je wel jongeren. Dank je wel schrijfgroep. Dank je wel IJD Brugge en alle sympathisanten van een synodale Kerk met en voor jongeren.

Nathalie Verstraete

*Bisschoppelijk gedelegeerde
jongerenpastoraal*

Severine Verhulst

*Adjunct bisschoppelijk gedelegeerde
jongerenpastoraal*

GEBED

Heer God,
Gij wijkt nooit van onze zijde
en Gij gaat altijd met ons mee.

Open onze ogen
voor uw zorgzame aanwezigheid
bij jonge mensen,
vooral bij hen die lijden
en verdriet hebben.

Maak ons aandachtig
voor wat jongeren ter harte gaat,
voor hun dromen en wensen,
voor hun noden en angsten.

Laat ons ontdekken
waar het op aankomt
in de wereld van scholen
of jeugdbewegingen,
in jongerengroepen of paraochies.

Laat ons samen de weg gaan
van vernieuwing en verdieping
en beziel ons met de Geest
van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

*Gebed van bisschop Lode
naar aanleiding van het begin
van het proces*



BISDOM BRUGGE

HEILIGE GEESTSTRAAT 4 B - 8000 BRUGGE

februari 2022