

het Bijbelse proefjes labo



Jezus vertelt goed nieuws

Gezinsviering

zondag 23 januari 2022

Digitaal vervangprogramma

Inhoud



1. Evangelie/Bijbelverhaal
 - a) Inleiding
 - b) Kaart met de voorgeschiedenis
 - c) Eigenlijke verhaal: Jezus in de synagoge
2. Duiding bij het evangelie en opdracht voor ons vandaag
3. Padlet (online prikbord)
4. Experiment
5. Quiz met filmpje van experiment

Totaal: 15 dia's

Evangelie



Lucas schrijft bij het begin van zijn evangelie aan Theofilus*

Beste Theofilus,

Ik schrijf dit boek voor jou. Dit boek gaat over Jezus. Zo kan jij ook zelf lezen dat het klopt wat ze je over Hem verteld hebben. De verhalen over Jezus zijn doorverteld en doorverteld door mensen die Jezus hebben gezien en gehoord. Zij hebben het goede nieuws doorgegeven aan ons. Ik heb besloten om alle verhalen op te schrijven. Anderen hebben dat ook al gedaan, maar ik wilde alles precies uitzoeken. Daarom begin ik nu bij het begin.

En dan vertelt Lucas aan Theofilus en aan ons wat er allemaal gebeurd is rond de geboorte van Jezus. En ook de jaren nadien. Sommige dingen zal je misschien ook al weten. We herhalen enkele ervan zodat je de rest van het evangelie beter kan begrijpen. En we laten dit ook zien op een deeltje van de wereldkaart.

** Theofilus betekent: 'vriend van God', misschien schrijft hij dit ook wel aan ons?*

Jezus leefde in Israël.

Kijk goed naar de kaart hieronder.
Zie je waar Frankrijk ligt? En Italië? En Israël?

Herken je enkele plaatsen uit de Bijbel op het rechterkaartje?

Kan je ook de tekst op de volgende pagina aanvullen?



Jezus werd geboren in ...

Jezus groeide op in ... kortbij het meer van Galilea

Hij werd er timmerman, net zoals zijn vader, Jozef.

Op 30-jarige leeftijd werd Jezus door Johannes gedoopt in de rivier de ...

Daarna trok Jezus naar de w... , helemaal in het Zuiden.

Hij verbleef daar 40 dagen.

Nadien begon zijn leven in het openbaar.

Zijn eerste wonder deed hij op de bruiloft van ...



Jezus werd geboren in **Bethlehem**

Jezus groeide op in **Nazareth** kortbij het meer van Galilea

Hij werd er timmerman, net zoals zijn vader, Jozef.

Op 30-jarige leeftijd werd Jezus door Johannes gedoopt in de rivier de **Jordaan**

Daarna trok Jezus naar de **woestijn**, helemaal in het Zuiden.

Hij verbleef daar 40 dagen.

Nadien begon zijn leven in het openbaar.

Zijn eerste wonder deed hij op de bruiloft van **Kana**.



In hoofdstuk vier gaat Lucas verder ...



Jezus was in de woestijn geweest. De kracht van de heilige Geest was nu in Jezus, en Jezus ging terug naar Galilea. Daar gaf hij uitleg over God in de synagogen. Het nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend, en iedereen bewonderde hem.

Jezus ging ook naar Nazareth, de stad waar hij opgegroeid was. Op sabbat ging hij zoals altijd naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, gaf een dienaar hem de boekrol van de profeet Jesaja. Jezus opende de boekrol en zocht naar het stuk dat hij wilde voorlezen. Hij las: “God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. **God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben te helpen.** Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd.”

Toen rolde Jezus de boekrol op. Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen in de synagoge keek naar hem. En Jezus zei: “Wat Ik jullie net voorgelezen heb, is niet iets van vroeger. Al deze bijzondere dingen beginnen vandaag!”





Duiding bij het evangelie

Jezus las in de boekrol van Jesaja:

**“God heeft mij gestuurd
om aan arme mensen
het goede nieuws te vertellen.**

**En om tegen gevangenen te zeggen
dat ze weer vrij zijn.**

**Om blinden te vertellen
dat ze weer zullen zien.**

**En om mensen die het moeilijk
hebben te helpen.”**

Ken je verhalen over Jezus

- waar blinden weer kunnen zien?
- waar arme mensen het goede nieuws horen?
- waar mensen die het moeilijk hebben geholpen worden?
- waar “gevangenen” weer vrij zijn?

Of verzint Jesaja dit zomaar?

Vraag eventueel hulp aan je ouders, broer, zus, grootouders, kinderbijbel, Google...



Duiding bij het evangelie



Ken je verhalen over Jezus

- waar blinden weer kunnen zien¹?
- waar arme mensen het goede nieuws horen²?
- waar mensen die het moeilijk hebben geholpen worden³?
- waar “gevangenen” weer vrij zijn⁴?

Of verzint Jesaja dit zomaar?

De prenten geven je enkele voorbeeldverhalen.

Duiding bij het evangelie



Wij worden ook uitgenodigd

om goed nieuws te brengen of iets goeds te doen zoals Jezus.

Hoe? Wat kan ik doen?

Ik maak tijd voor
iemand die mij
nodig heeft

Ik houd van de
natuur en draag
er zorg voor

Ik protesteer als
er gepest wordt

Ik ga naar de kerk
ook al lachen ze
met mij

ik deel met wie het
minder goed heeft

ik zwijg niet als iemand
onrechtvaardig
behandeld wordt

ik help mensen
die het moeilijk
hebben

Wat zag je al van goeds rondom jou gebeuren? Of wat deed je al zelf?
Of heb je goed nieuws te vertellen?
Noteer iets ervan op de padlet.

Padlet: goed nieuws of goede dingen die gebeuren

Op de vorige dia hadden we het over goed nieuws brengen of goede dingen doen.

Wat zag je al van goeds rondom jou gebeuren?

Of wat deed je al zelf?

Of heb je goed nieuws te vertellen?

Noteer iets ervan op de padlet:

<https://padlet.com/ingehoornaert/ou7ygoeb5u44weht>



Experiment



Water schenken langs een touwtje: Durven wij ook Jezus te volgen?

Normaal loopt water dat je uit een kan schenkt recht naar beneden.

Je kan water ook **schuin** laten lopen van een kan naar een glas **langs een nat touwtje**.

Wat doe je?

1. Neem een touwtje van katoen (of wol) van ~ 70 cm
2. Bindt aan elke kant van het touw een lepel of vork of steen zodat het touw gemakkelijk in de kan en in het glas blijft
3. Maak het touw volledig nat
4. Hang de ene kant van het touw in de volle kan water en hang de andere kant van het touw in het glas
5. Schenk nu zachtjes water van de kan naar het glas.
Lukt het om het water schuin te laten lopen?

Heb je geen kan? Gebruik dan een maatbeker, glazen bokaal of een lege plastic fles waar je de bovenkant afknipt.



Experiment



Water schenken langs een touwtje: Durven wij ook Jezus te volgen?

Zoals het water het touwtje volgt,
worden wij ook opgeroepen Jezus te volgen
en goede dingen te doen rondom ons.

Wat gebeurt er?

Water volgt hier een andere weg dan we gewoon zijn.

Doordat je het touwtje nat hebt gemaakt, kiest het water de weg die al nat is:
de weg van het touwtje. En zo loopt het water **schuin** naar beneden.

In het experiment met de zoutkristallen volgde het zoute water ook het natte touwtje!



Bron: Knetteren en knallen: Bijbelse proefjesboek p. 75

Doe een korte quiz

met [Wooclap](#)



**en bekijk op het einde een filmpje
van het experiment**



Bedankt voor jouw meedoen!



Volgende gezinsvieringen



Zo 6 februari | Lichtmis | 9u30

Wo 2 maart | Aswoensdag | 19u

Zo 17 april | Pasen | 9u30

Zo 26 juni | Dankviering | 9u30

het Bijbelse proefjes labo



Je bent ook steeds welkom in de gewone vieringen elke zondag om 9u30 in Bierbeek, sommige zaterdagavonden om 17u30 in Korbeek-Lo