

Over dit tijdschriftje

Echo's van de Pastorale Eenheid wil een eenvoudig elektronisch tijdschriftje zijn. Vaste verschijningsdata of een vast ritme zijn er voorlopig niet. Het zal een beetje afhankelijk zijn van het ritme van het leven van de Pastorale Eenheid, van de vergaderingen van het Team en van de inbreng van de verschillende Werkgroepen.

We sturen dit tijdschriftje enkel elektronisch door en het is gratis. Een aantal mensen krijgt het automatisch omdat zij op de ene of de andere manier verbonden zijn met de Pastorale Eenheid als lid van een werkgroep, van een Plaatselijke Geloofsgemeenschap of van een Plaatselijke Kerngroep. Anderen krijgen het aan omdat ze het zelf aangevraagd hebben, of omdat er iemand zijn of haar naam heeft doorgegeven. Als je het tijdschrift liever niet (meer) ontvangt, dan mag je dat gerust laten weten via ons E-mailadres peechos.oscarrromero@gmail.com

We hopen dat deze bladzijden er met de tijd in slagen om de band tussen de verschillende geloofsgemeenschappen van onze Pastorale Eenheid Oscar Romero te versterken, en dat het een middel wordt om de werking van het Team en de Werkgroepen beter te leren kennen. Wie wil mag gerust exemplaren afdrucken en ter beschikking leggen voor anderen.

Aangezien het tijdschriftje elektronisch is kan het aantal bladzijden variëren en is uw inbreng meer dan welkom.

De redactie

Concretisering Actieplan Pastorale Eenheid

Nu we sinds 25 september echt van start zijn gegaan als Pastorale Eenheid willen we werken aan een stevig actieplan. In een vloeiende coördinatie tussen het Team van de Pastorale Eenheid, onze vijf werkgroepen en de verschillende Plaatselijke Geloofskernen willen we samen zoeken welke de noden zijn waar wij als Pastorale Eenheid ons steentje kunnen bijdragen.

We zoeken waar we ter plaatse ondersteuning kunnen bieden, maar hopen ook af en toe een nieuw initiatief te kunnen aanbieden voor jong en oud. Eens we goed en wel op dreef zijn houden we jullie via dit tijdschriftje zeker op de hoogte.

Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld...?

Dit refreintje zong het Orkest Zonder Naam al in 1951. Ook wij hebben erover nagedacht met betrekking tot heel de werking van onze Pastorale Eenheid.

“Geen koken zonder geld”, zeiden we al in de vorige Echo's. Ondertussen werd er een systeem uitgewerkt waardoor we de eerste maanden financieel kunnen overbruggen. Elke parochie zal een gedeelte van de inkomsten van Huwelijken en Uitvaarten doorstorten naar de Pastorale Eenheid.

Voor het overige gaan we op zoek naar verdere financiering. We hopen in deze zoektocht steun te vinden bij mensen of organisaties die ons hierbij kunnen helpen. Heeft U ideeën, laat het ons dan gerust weten.

Startviering Pastorale Eenheid

Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Daarom willen we op bladzijde 3 en 4 de foto's laten spreken over de startviering van onze Pastorale Eenheid op 25 september in de Sint-Lambertuskerk in Ekeren: een viering die door heel velen mee gedragen werd, en waarin we ons met elkaar verbonden wisten over parochiegrenzen heen en die voor velen als heel deugdzaam ervaren werd.

Is er in de kerk een toilet?

Op deze en nog veel meer praktische vragen proberen we een antwoord te geven in de Parochiale Fiches die worden ontworpen voor alle parochies van onze Pastorale Eenheid. Je zal er binnenkort informatie op vinden over allerlei concrete vragen die gesteld worden bij huwelijken, begrafenissen, speciale vieringen, enz...

Zo is het bijvoorbeeld voor wie een viering organiseert interessant om weten of er in de kerk schermen staan, of er een geluidsinstallatie staat en waar bijvoorbeeld de dichtst bijgelegen parkeerplaatsen zijn.

Hoe beginnen aan een website voor de parochie?

Eerlijk: wij weten het ook niet. Daarom hopen we binnenkort een soort databank te hebben met gegevens van mensen die in onze Pastorale Eenheid op de hoogte zijn van allerlei praktische zaken.

Enkele vragen waar wij aan dachten bijvoorbeeld: Waar moeten we op letten als we in onze parochie televisieschermen willen installeren? Welke moeten de aandachtspunten zijn als we ons een goede beamer willen aanschaffen? Waar kunnen we best de drank voor onze receptie aankopen? Wie kan anderen een cursus bloemenschikken geven in onze Pastorale Eenheid? En nog zoveel meer praktische vragen die jullie en wijzelf nog hebben.

Ben of ken jij een praktische geest, die misschien geen tijd of geen zin heeft in veel vergaderen, maar wel af en toe zijn of haar steentje wil bijdragen in technische thema's: laat het ons horen.

En hedde ga huisgerief, en hedde ga meubele...

Meubelen en huisgerief hebben is in deze crisistijden al niet vanzelfsprekend en trouwe mé a lief (en dan nog voor de kerk) nog veel minder.

Daarom heeft de werkgroep Catechese en Verkondiging, samen met Patrick Naulaerts van de werkgroep Huwelijksvoorbereiding een warm aanbod uitgewerkt voor koppels die een kerkelijk huwelijk willen aangaan.

Dit aanbod bestaat uit twee gespreksavonden die op regelmatige basis zullen georganiseerd worden voor heel onze Pastorale Eenheid. Het zijn geen saae uiteenzettingen, maar aan de hand van teksten, getuigenissen, songs en animatiefilmpjes wordt er samen inhoudelijk aan de slag gegaan in een boeiend gesprek. Meer info hierover kan je vragen via: huwelijkpastoraal.pe.romero@gmail.com

Contact tussen de parochies en het team van de Pastorale Eenheid

We hopen uiteraard op vele plaatsen en momenten tot een vloeiende en vruchtbare samenwerking te komen, maar daarenboven kreeg elke parochie een specifiek teamlid toegewezen als contactpersoon. Voor Sint-Jozef en Sint-Franciscus in Merksem is dit Erik Van Tricht. Greta Van Den Bogaert is contactpersoon voor de parochies Sint-Lambertus en Sint-Théresia in Ekeren. Het Heilig Sacrament en Onze-Lieve-Vrouw van Smarten uit Merksem krijgen Marie Therese Sterckx als contactpersoon. Hubert Overmeire onderhoudt het contact met de parochies van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte in Hoevenen, Sint Laurentius Ekeren en Sint-Bartholomeus Merksem. En Marc Verberckt, tenslotte is contactpersoon voor Onze-Lieve-Vrouw Berendrecht, Sint-Catharina Stabroek en Sint-Gertrudis Zandvliet.

Hoe laat is de mis in de zondagskerk?

In de zondagskerk wordt zoals aangekondigd elk weekend op een vast **uur** het vieren van een eucharistieviering verzekerd. Omdat er in onze Pastorale Eenheid nog geen vaste pastoor benoemd is, verkiezen we om de vieringen in de zondagskerk (Sint-Lambertus) voorlopig te houden zoals ze zijn. **Daardoor wordt elke zaterdagavond om 17.30 u. een eucharistieviering verzekerd.** Ondertussen hebben we via ATV vernomen dat de vieringen omwille van energiebesparende maatregelen voorlopig doorgaan in de Mariakapel, Groot Hagelkruis 2, eveneens te Ekeren.

STARTVIERING PASTORALE EENHEID: EKEREN, 25 SEPTEMBER 2022

IN DE KERK



Een prachtig gelegenheidskoor



... uit vele gemeenschappen



Geleid door Christine Guiette



Gebedsvoorgangers op post



Voorganger Vicaris Emmanuel Ikeobi



Met jong...



... en minder jong



Dank An en Vera van het Bisdom



1^{ste} lezing uit Amos



Evangelie: de arme Lazarus



Gedreven homilie door Emmanuel



Aandachtige toehoorders



Jong geleerd...



Aanstelling Team...



... met de hand op het evangelie



Offerandeprocessie: Voor...



Tijdens...



... en na: Oscar Romero verenigt ons



Een kaars voor elke parochie



Vader en zoon brengen gaven aan



De bruggenbouwer dankt iedereen

OP DE RECEPTIE



Het glas wordt geheven



Met de lach op het gezicht



Santé...



Op rust, of toch niet helemaal..



Ont-moeten



Verbroedering en verzustering



Dank aan de Chiro voor het opdienen



De spirituele begeleider aan de toog...



... terwijl de bruggenbouwer spreekt

JOUW PAGINA'S

Omdat dit tijdschriftje ook een band wil scheppen tussen de verschillende geloofskernen van de Pastorale Eenheid willen we hier ruimte maken voor jullie foto's en verslagen van leuke en minder leuke activiteiten of gebeurtenissen in jullie parochie, Rust-en Verzorgingstehuis, school, gemeenschap, kliniek, ...

Ook aankondigingen of uitnodigingen voor activiteiten waar mensen uit andere parochie's of geloofskernen welkom zijn zijn welkom op deze pagina's.

Als jullie hiervan gebruik willen maken mogen jullie alvast jullie artikeltjes, met foto's van maximum 1 A4 blad doorturen naar ons E-mail adres: peechos.oscarrromero@gmail.com

Vandaag beginnen we alvast met een artikeltje over de Startviering van de Scheppingsperiode die op 1 september plaatsvond in de tuin van de Zusters Clarissen in Stabroek en georganiseerd werd door Ecokerk Antwerpen in samenwerking met het Parochieteam van de Sint-Catharinaparochie van Stabroek. Ook de Viering van 50 jaar parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte van Hoevenen en 100 jaar Sint-Ceciliakoor in dezelfde parochie op 17 en 18 september krijgt hier een plaatsje.

Startviering Scheppingsperiode

Op 1 september zetten we de Scheppingsperiode in met een openlucht-viering in de tuin van de Zusters Clarissen van Stabroek, bij onze burens van de Pastorale Eenheid Heiligen Jacobus en Antonius. Elk jaar roept paus Franciscus ons op om in september te bidden en te bezinnen over onze verhouding met de Schepping. Met een veertigtal mensen kwamen we dan ook samen en onder een stralende zon werd er gebeden en gezongen. Om het niet alleen bij woorden te laten, werd er na de viering een scheppingsboompje geplant en een glaasje geheven.



De kelen smeren...



... en aan de slag



Mooie viering ...



... in een prachtige omgeving



Planten van de scheppingsboom ...



... beschermd tegen de geitjes.

Viering van 50 jaar kerkgebouw en 100 jaar Sint-Ceciliakoor in Hoevenen.

Op 17 en 18 september beleefden we een feestelijke tweedaagse in de parochie van Hoevenen. Zaterdag was er gelegenheid tot ontmoeten voor jong en oud. Verschillende groepen en scholen van de parochie hadden gezorgd voor een standje in en rond de kerk, en de winst ging naar de v.z.w. VillaMax, een warme organisatie die gezinnen met een ernstig ziek kind een unieke en kosteloze vakantie aanbiedt.

Zondag was er dan de jubileumviering: een eucharistieviering in de kerk, in aanwezigheid van verschillende voormalige parochiepriesters uit de parochie en voor de gelegenheid prachtig opgeluisterd door het jubilerende Sint-Ceciliakoor.

Geniet alvast van enkele foto's op de volgende bladzijde.

ZATERDAG 17 SEPTEMBER: ACTIVITEITEN IN EN ROND DE KERK VAN HOEVENEN



Volksspelen op het plein



Eten en drinken voor het goede doel



Animatie op het plein



Workshops zang door de koren van Canteclær



ZONDAG 18 SEPTEMBER: 50 JAAR KERKGEBOUW EN 100 JAAR SINT-CECILIAKOOR IN HOEVENEN



Het gevierde koor in al zijn glorie



NA DE VIERING: DE RECEPTIE



Echo's uit het leven van Oscar Romero

“Het is niet voor te stellen iemand Christen te noemen als hij of zij geen voorkeuroptie heeft voor de armen.”

(Preek van Oscar Romero op 9 september 1979)