

vertrouwen uitstralen



verbonden met Maria

ontsteken van de vier kaarsen

kaars met afbeelding Maria

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met vrede, zegt de eerste adventskaars.
Want vrede is toch iets dat alle mensen belangrijk vinden.
Ik steek mijn kaars aan voor me er vrede in de wereld.

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met gerechtigheid, zegt de tweede adventskaars.
Want vrede komt door gerechtigheid.
Ik steek mijn kaars aan voor meer gerechtigheid in de wereld.

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met warme menselijke relaties, zegt de derde adventskaars.
Want zonder warme menselijkheid blijft gerechtigheid koud.
Ik steek mijn kaars aan voor meer mildheid in de wereld.

Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met innerlijke vernieuwing, zegt de vierde adventskaars.
Want vrede, gerechtigheid en menselijke warmte
komen uit een hart dat altijd nieuw herboren wordt.
Ik steek mijn kaars aan voor meer innerlijke vernieuwing.

Wanneer jullie alle vier samen branden,
schijnt het volle licht van Jezus,
voegt de groene krans eraan toe.
Ik houd jullie licht bijeen in een mooie, volle kring.

Jean-Paul Vermassen

Maria, beeld van de kleinen die groot zij in Gods ogen

Maria is Beeld van de kleinen in Israël die alles verwachten van de Heer en hoopvol uitzien naar de toekomst die Hij geeft. Uitverkoren wordt ze om God als een kind midden zijn mensen te laten wonen. Met hart en ziel zegt ze ja. Maar wellicht heeft ze het anders gedroomd en was ze zoals elke moeder, die het wiegje klaarmaakt voor het kind onder haar hart. Dat ze Jezus het leven zou geven ergens onderweg en in een kribbe voor dieren zou leggen, dat heeft ze wellicht niet gehoopt. Maar dit, en alles wat nog komen zal, bewaart ze in haar hart.

De engel Gabriël ging het huis van Maria binnen en zei: 'Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je'. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen.' (...) Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' De engel antwoordde: 'De

heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.' (...) Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' (...) Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest.

Lucas, 1,28-31,34-35,38-41 (vertaling NBV21)

bidden met de figuur van Maria

God, onze Vader,
vol verwachting kijken wij uit naar het Kerstfeest.

Ook al kan het duister zo zwaar wegen
en zijn we bezorgd om mensen die ons ter harte gaan,
we danken U voor het licht dat groeit
op de kaarsen één na één.

*We danken en loven U voor Maria.
Wek in ons het verlangen en de moed
om open en vol goedheid zoals zij,
Jezus geboren te laten worden in de stilte van ons hart,
in ons doen en laten
en in onze geloofsgemeenschap.*

Goede God,
doe ons groeien
van onrust naar vertrouwen,
van hardheid naar begrip,
van verdeeldheid naar solidariteit.

Maak ons hart vrij
voor de komst van Jezus,
kind van mensen,
uw veelgeliefde Zoon.



Het nieuwe WIJ: WIJ samen, verbonden met Maria

We vieren Kerstmis op het kruispunt van oud en nieuw. In de donkere dagen op het einde van het jaar kijken we uit naar lichtpunten. Kerstmis is een feest van hoop en nieuw leven. De geboorte van Jezus is de start van een nieuwe, betere tijd. Vandaag zoomen we in op Maria. Als moeder van Jezus stond zij aan de wieg van deze nieuwe tijd, een tijd waar niet het duister maar het licht het laatste woord krijgt. We halen Maria naar onze tijd. Ze is een jonge, zelfbewuste en geëngageerde vrouw. Sociale media hebben geen geheimen voor haar. We ontdekken wat zij zou denken, willen, hopen, doen, en ook wat zij zou liken, sharen, volgen en delen.

Zoek een facebook- of instagrambericht, een filmpje op YouTube of TikTok dat Maria zou liken of delen. Zoek een pagina, een YouTuber, een TikToker die zij zou volgen. Waarom denk je dat?

Maria zal niet zelf in de kijker lopen. Selfies, opscheppen over uitstapjes en dure restaurantbezoeken zal je op haar profiel niet vinden. We verwachten dat ze vooral aandacht zal geven aan anderen. Ze gaat op zoek naar plekken en momenten waar het goede gebeurt en geeft het een vergrootglas. Ook wij worden uitgenodigd om mee aan de wieg te staan van een betere wereld. Het leven van Maria kan ons inspireren.

Natuurlijk gaat het niet (alleen) over liken en delen, maar over oprecht aandacht schenken. Oog hebben voor het goede en er ook zelf deel van willen uitmaken. De nieuwe tijd waar we met Kerstmis naar uitkijken, zal pas beginnen wanneer we er samen werk van maken. Wij samen, mensen van goede wil.

Voel dat je een zending hebt en wordt er verliefd op,
dat is voor alles beslissend.
Wij zullen alles kunnen hebben,
maar zonder de geestdrift van de liefde, ontbreekt alles.
Laten wij ons door de Heer beminnen!
Jezus is geen tussendoortje,
maar een barmhartige liefde **die zich verlangt te nestelen** en die **het hart wil veroveren**.
Hij wil onze schat zijn omdat Hij in het leven geen tussendoortje of voorbijgaande mode is.
Hij is de liefde die gave is en die uitnodigt zich te geven.
Hij is concrete, nabije, reële liefde.
Hij is de feestvreugde die ontstaat als men keuzes maakt
en deelneemt aan de wonderbare visvangst
van de hoop en de naastenliefde, van solidariteit en broederlijkheid...
De Heer en Zijn zending zijn geen tussendoortje in ons leven, iets dat voorbijgaat.
Zij zijn ons leven!

Paus Franciscus tot de jongeren in Panama, 27 jan. 2019

een berichtje

Heb je mijn berichtje gezien, vraagt God, vandaag?
Ja, op mensenmaat, eenvoudig, veilig en heilig.
Ik heb het zeker viermaal naar je verzonden.
Ik ben al eeuwen met mensen verbonden.

Heb je mijn berichtje gezien, vraagt God, vandaag?
Ja, een vraag naar liefde, niet in een web verstrikt.
Ik liet het vaak ook door profeten versturen.
Beschouw alle mensen echt als je burens.

Heb je mijn berichtje gezien, vraagt God, vandaag?
Ja, in vele talen ten overvloede uitgedrukt.
Het ging toch niet verloren in veelheid?
Verspreid dus mijn boodschap met blijheid.

Heb je mijn berichtje gezien, vraagt God, vandaag?
Ja, met een warme groet van 'Vrede zij met u'.
Het is zo eenvoudig, want de kleine mensen
wil ik ook een feest van vreugde wensen.

Heb je mijn berichtje gezien, vraagt God, vandaag?
Ja, bestemd voor alle mensen in een wereldwijd web.
Het is bedoeld als een onweerstaanbare vraag,
een oproep van "Zie ELKE mens toch even graag!"

Luc Vandenabeele

vier iconen

Tussen de vele Maria-iconen kan men enkele grote types onderscheiden. Vier facetten van het geloof van Maria en drie manieren waarop ze voor ons een voorbeeld kan zijn.

De **HODEGETRIA**, de Moeder die de weg toont.

Maria draagt op haar ene arm het Kind en wijst met haar andere hand naar Hem. Als een gids wijst ze Hem aan als 'de Weg, de Waarheid en het Leven'. Of zoals het klinkt in haar woord tot de dienaren bij het bruiloftsfeest in Kana: 'Doe maar wat Hij jullie zal zeggen'.



De **ORANTE**, Maria als toonbeeld van gebed.

Kenmerkend voor dit type is de orante-houding, met de gespreide en licht naar de hemel geheven handen. Een bijzondere icoon van dit type is de zogenaamde Onze-Lieve-Vrouw van het Teken. Ze verwijst naar de profetie van Jesaja: 'Dit is het teken dat de Heer zal geven: de jonge vrouw zal een zoon baren en hem Emmanuel noemen' (Jes. 7,14). Zo toont de icoon Maria met Jezus in een groot en stralend medaillon op haar hart. Daarbij mogen we ook denken aan het grote woord dat het Lucasevangelie enkele keren herhaalt: 'Maria bewaarde alles in haar hart'.



De **ELEOUSA**, de Moeder van tederheid of barmhartigheid.

Hier wordt een tedere intimiteit getoond tussen moeder en Kind. Soms raken hun lippen elkaar bijna en heeft het Kind een arm om zijn moeder geslagen, als een verwijzing naar de omhelzingen uit het boek Hooglied. In deze icoon mogen we Maria ook zien als voorspreekster, zij die opmerkt dat het feest bij gebrek aan wijn verkeerd dreigt te lopen en die bij haar Zoon ten beste spreekt. De Moeder van barmhartigheid aan wie de eeuwen door ontelbare mensen hun nood hebben toevertrouwd.



De voorbiddende Moeder Gods. De **THESSALONIKA**

In de advent laten we ons terug aangrijpen en invoegen in de hoop en het verlangen dat Maria bundelde. Samen met haar en met de profeet roepen we het uit: *Scheur uw hemel open en daal af*, en met de psalmist: *Breng Gij, o God, ons de keer. In het licht van uw aanschijn bevrijding* en *God zij ons genadig, Hij zegene ons, doe zijn aanschijn over ons lichten*. We smeken om te mogen ontvangen, we bereiden onze akker biddend voor, we effenen het land door onze inzet voor het goede en maken ons land 'willig' en bereid. In het gebed van de Kerk wordt er gezegd dat wij 'verlangen naar God' moeten worden. De Kerkvaders zeggen dat bidden eigenlijk niets anders is dan 'verlangen worden naar God'. In Maria is dit gebed verhoord. Zij is, om zo te zeggen, 'de open kelk van het verlangen', waarin het leven gebed wordt en het gebed leven.

