

vertrouwen uitstralen



19 – 23 september

Vertrouwen hebben

in de volgende generatie
is in wezen vertrouwen hebben
in de toekomst.

Luk Vanmaercke Kerk en Leven, 16 02 2022

VERTROUW...

Riskeer meer dan wat anderen 'veilig' vinden.
Zorg meer dan wat anderen 'wijs' vinden.
Droom meer dan wat anderen 'praktisch' vinden.
Verwacht meer dan wat anderen 'mogelijk' vinden.
Doe meer dan je dacht dat je kan.
Deel meer dan je dacht dat je kan missen.
Hoop tegen beter weten in.
En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken.
Jeanne Devos

God is op dit moment bezig
de wereld te transfigurieren via ons,
omdat God **in ons vertrouwen stelt** en ons liefheeft.
Wat kan ons scheiden van de liefde van God?
Niets.
Absoluut niets.
En als we Gods liefde delen met onze broeders en zusters,
die andere kinderen van God,
is er geen tiran die ons kan weerstaan,
geen wonde die niet kan helen,
geen honger die niet kan verlicht worden,
geen haat die niet kan worden omgezet in liefde.
We zullen ons verdriet omvormen tot vastbeslotenheid,
en onze wanhoop tot vertrouwen.
slotzinnen uit het boek God heeft een droom, van Desmond Tutu

Blind vertrouwen

Een vroom man die in overeenstemming met Gods wil trachtte te leven, woonde in een vallei op het platteland. Op een dag regende het hevig in zijn vallei en het waterpeil steeg. De man verhuisde van de eerste verdieping van zijn huis naar de tweede terwijl het gestaag bleef regenen. Tenslotte klom hij boven op het dak. Er kwam een reddingsboot die aanbood hem in veiligheid te brengen, maar de man stuurde hem weg en zei: 'Ik heb alle vertrouwen in God. Ik bid en vertrouw er op dat hij voor mij zal zorgen.' De roeiboot verdween. De storm hield aan, het bleef regenen en spoedig stond het water tot aan zijn nek. De tweede roeiboot verscheen om hem te redden en die werd op dezelfde manier weggestuurd. 'Ik geloof en vertrouw op God. Ik bid in vol vertrouwen', en ze werden weggezonden. Het bleef regenen en het water kwam zo hoog dat de man ternauwernood kon ademen door zijn mond en neus. Een helikopter vloog over en liet een ladder zakken om hem te redden. 'Kom mee,' zeiden ze, 'we brengen je in veiligheid.' 'Nee,' riep hij en hij herhaalde wat hij tevoren had gezegd: 'Ik heb vertrouwen in God. Ik bid en ik geloof dat Hij wel voor mij zal zorgen' Daarom stuurde hij de helikopter weg. Maar het bleef regenen, het water steeg en tenslotte verdrong hij. Hij ging naar de hemel en kreeg na korte tijd een onderhoud met God. Hij ging naar binnen, kreeg een zitplaats tegenover de Almachtige toegewezen en begon te vragen: 'Ik had zoveel vertrouwen in U. Ik geloofde zo volkomen in U. Ik bad en probeerde gehoorzaam te zijn aan uw wil. Maar nu begrijp ik het allemaal niet meer.' Daarop krabde God zich op het hoofd en zei: 'Ik begrijp het evenmin! Ik heb je twee roeiboten en een helikopter gestuurd!'

vertrouwen uitstralen

Een mens vol vertrouwen

Een mens vol vertrouwen
die durfde doorgaan
ook als er geen uitzicht was,
die stappen durfde zetten
ook als er nog geen weg gebaad was.

Een mens vol vertrouwen
die zich durfde engageren
ook als hij geen zekerheid had,
die verder deed
ook al had hij niet alle touwtjes in handen.

Een mens vol vertrouwen
die niet opgaf als iets tegensloeg,
die niet altijd beredeneerde
of hij zijn vingers niet zou verbranden,
die zich niet liet leiden door angst of twijfel.

Een mens vol vertrouwen die niet vroeg:
zal het gemakkelijk gaan
maar die risico's durfde nemen
vertrouwend op de goedheid van mensen
en op die van God.

Die mens was Jezus van Nazareth.
Een mens van vertrouwen!
Hoe zou het leven zijn,
hoeveel vriendschap zou er groeien,
hoeveel toekomst ontluiken als wij zo waren!

Een bakker kreeg boter van een boer. In ruil daarvoor kreeg de boer brood van de bakker. Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer steeds lichter werden. De boter zou steeds drie pond moeten wegen, maar het leek iedere keer minder te zijn.

De boer woog de boter op zijn weegschaal. Die gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter. "Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben", zei de rechter tegen de boer. "Dat is uitgesloten", zei de boer. "Ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt drie pond dus leg mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af." De moraal van dit verhaal: **Je krijgt het vertrouwen dat je aan anderen geeft.**

<https://www.youtube.com/watch?v=T1umRoq8sog>

Sleutelwoord is in de opvoeding dient te zijn vertrouwen, en als het even kan, 'proactief' vertrouwen : een vertrouwen dat vérdér gaat, dat niet moet verdiend worden maar dat zo maar gegeven wordt. Vertrouwen dat risico's durft nemen.

Vertrouwen is het uitgangspunt van ons opvoedingsproject. Het legt de basis van onze relatie met de leerlingen. Lesgeven kan niet beginnen met wantrouwen. Toch is het geen naïef optimisme: vertrouwen heeft pas diepgang en kracht als het gericht is op het leren omgaan met vrijheid en het opnemen van verantwoordelijkheid.

Vertrouwen geven en ontvangen is de smalle brug naar de toekomst. Open staan voor de geest van vertrouwen. Niet terug naar het oude normaal maar vertrouwen in het nog onbekende lijkt de weg naar morgen.

Marinus Van den Berg