

vertrouwen uitstralen



03 – 07 oktober

Geloven is voor mij wezenlijk vertrouwen.
Het is in overgave aannemen dat God er is
en dat Hij ons, mensen,
goedgezind is en liefheeft.

Bénédicte Lemmelijn

de hoop laten oplichten

Als de weg donker(der) wordt
draag dan Licht in je mee.
Licht dat je helpt ontdekken
dat de hoop nooit weg was,
maar zich enkel schuilhield.

Het licht van de hoop.
De pedagogie van de hoop.

Laat die hoop oplichten!
De pedagogie van de hoop.

Zij zoekt naar sporen van
goede en verbindende vorming
in elke klas,
op elke speelplaats, in elke school.

Ze vindt die sporen
in de inzet van leraren,
in de veerkracht van leerlingen,
in de daadkracht van leiders.

Ze licht op in de betrokkenheid bij de samenleving,
in de goodwill van ouders.

In de verbinding tussen de
oude en de nieuwe generatie
wordt hoop opnieuw geboren
in de onvoorspelbare kansen
die bij iedere jongere aanwezig zijn.

Ons onderwijs verandert hier en nu.
Die verandering laat zich niet tegenhouden.
-Noodzakelijke transformatie-.

Ook niet in jouw school,
dat durven we samen met jou te hopen.

Samen de weg op: synode.
Van wanhoop naar hoop.
En de kunst verstaan van het niet altijd!
Leiderschap in tijden van noodzakelijke transformatie,
is een leiderschap dat die hoop laat oplichten!

vertrouwen uitstralen

Begin maar gewoon.

Wees blij met ieder klein lichtpunt vertrouwen
dat een ander je toestraalt.

Wie altijd maar wacht
tot de meerderheid eraan toe is,
komt nooit toe aan het realiseren
van plannen en dromen.

Wie altijd maar wacht
tot de stemming beter is
of de omstandigheden gunstiger,
kan wachten tot in de eeuwigheid
en komt nooit verder.

Leef in het nu.
Handel nu.
Spreek nu.

Wie altijd maar wacht
tot alles doordacht is
blijft zitten waar hij zit
en zal nooit in actie komen.

Begin gewoon,
vol vertrouwen
vertrouvol.
Vertrouwen uitstralend!

Iemand vertrouwen, betekent dat je gelooft dat je op iemand kunt rekenen. Je vertrouwen geven kan lastig zijn, vooral wanneer je het moeilijk vindt om de controle uit handen te geven. Dat geloven ook alles met vertrouwen te maken heeft, kun je opmaken uit het volgende verhaal:

Er was eens een koorddanser die van het ene hoge gebouw naar het andere hoge gebouw wilde oversteken. Honderden mensen verzamelden zich rondom het spektakel, want niemand wilde dit missen! Terwijl de koorddanser zich gereedmaakte voor de act, riep hij de menigte toe: "Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?" De toeschouwers reageerden enthousiast; alle handen gingen de lucht in. De koorddanser vroeg het opnieuw: "Wie van jullie gelooft dat ik dit kan?" Ja hoor, opnieuw werd er gejuicht en gingen alle handen de lucht in.

Toen de koorddanser de vraag voor de derde keer stelde, werden de mensen wat ongeduldig: "Ja-haaa, natuurlijk geloven we dat! Ga nu maar! De koorddanser zei: "Oké, oké, als jullie écht geloven dat ik het kan... wie van jullie mag ik dan in mijn armen meenemen naar de overkant?" Het werd stil... doodstil... tot een kleine jongen vanuit het publiek tevoorschijn kwam, met zijn arm de lucht in. "Ik durf wel!", riep hij overtuigd. Hij liep op de koorddanser af en liet zich zorgeloos optillen. Ondertussen keek het publiek ademloos toe hoe het stel zich voetje voor voetje over het touw voortbewoog. Het leek wel uren te duren. Zodra de koorddanser de overkant had bereikt, slaakte het publiek een diepe zucht van verlichting.

Wat waren ze onder de indruk van die koorddanser! En wat waren ze eigenlijk nog veel meer onder de indruk van die kleine jongen, die zijn leven had willen wagen voor deze act. Terwijl er enthousiast werd nagepraat, riep iemand uit de menigte ineens: "Wacht even! Dit is doorgestoken kaart! Die kleine jongen is niet zomaar iemand... het is de zoon van die koorddanser!!!

Ja, dat klopte! Het was de zoon van de koorddanser, die als geen ander wist waartoe zijn vader in staat was! En zoals die zoon zich overgaf, mogen wij ons overgeven aan Jezus. Jezus is de koorddanser. Hij is de enige die jou veilig naar de overkant kan brengen...

<https://goandtell.nl/geloven-is-vertrouwen/>