



17 april – 21 april

Op Pasen is Jezus de overwinnaar.
Daarmee is Gods verhaal echter niet ten einde.
De verrijzenis van Jezus is geen 'happy end'
maar een 'happy beginning'.
De verrijzenis gaat verder.
Jezus is opgestaan uit de dood als eerste van ons allen.
Uit zijn verrijzenis
mogen wij vreugde en vertrouwen putten.
En die vreugde en dat **VERTROUWEN UITSTRALEN**.

In deze tijd van het jaar vieren joden het feest van pesach (5 april), christenen vieren pasen (9 april) en houden moslims het suikerfeest (21 april). De drie religies van het boek blijven fundamenteel met elkaar verbonden door hun gedeelde geschiedenis, hun accent op spirituele verdieping en naastenliefde en door hun geloof in dezelfde God.

Liefde laat niemand zomaar alleen achter in de dood. God heeft Zijn Zoon tot leven gewekt. Dit goede nieuws gaat alle verstand te boven. En daarom wordt het voortverteld tot op vandaag. Verrijzenis betekent *nieuw leven* in ons sterfelijk bestaan. *Hoop* in ons vrezen. *Moed* in onze angsten. *Verrassing* in onze routine. *Licht*, 'dat vertrouwen uitstraalt'; als geen ander! De verrijzenis beleven gaat niet over het verleden doen herleven of herboren laten worden. De verrijzenis beleven is door de dood heen-gaan naar een nieuw bestaan.

gebed

*Jezus Messias,
al weldoende ben Je rondgegaan.
Je voeten brachten vrede,
Je handen genezing.
Je mond sprak woorden van gerechtigheid.
Steen des aanstoots ben Je geworden.
Niet langer geduld.
Vastgepind Je voeten.
Machteloos gemaakt Je handen.
Je Hart leeg gestoken, de vlam gedoofd.
Jij, eerste steen van een nieuwe wereld bent weggegooid, buiten geworpen...
Wij tasten naar licht, het licht van de hoop, het licht van de vrede,
het licht van leven voorbij de dood, Jouw Licht.*

God,
in het vertrouwen
dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is,
nemen wij als katholieke dialoogorganisatie deze liefde
– zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft –
als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven.
Wij bidden dat de christelijke hoop
die in deze liefde en het verrijzenisgeloof ontspringt,
ons mag oriënteren in onze doelen en werking.
Amen.

Wat bezielt een jonge flamboyante kerel (twintig jaar geleden "de populairste en mooiste jongen van de klas") uit Brugge om in te treden in een Grieks-katholiek klooster in Syrië? Uitgerekend in Syrië waar de oorlog al 12 jaar woedt en dat onlangs getroffen werd door een vreselijke aardbeving. Willem van Mullem (VRT NWS) sprak met zijn vroegere klasgenoot en die nu priester is. Wat bezielt hem?

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2023/03/15/repo-tz-willem-klooster-syrie-arvato-56045071/>

bidden wij

- Voor de catechumenen uit het onderwijs:
leerlingen en | of personeelsleden
die zich op Pasen lieten dopen.
Om vertrouwen in de leiding van de Heilige Geest.
- Voor de kinderen en de jongeren.
Dat zij de moed hebben zorgzaam te onderscheiden
en mogen in-zien
waartoe de talenten van hun leven hen oproepen.
- Voor leerlingen of collega's die gepest worden.
Dat er mensen zijn die voor hen durven opkomen.
Dat zij zo mogen ervaren dat ook zij 'geliefden' zijn in Gods ogen.
Geef ons genoeg liefde en genegenheid voor elkaar,
zoals Jezus ook liefde en genegenheid uitstraalde,
vooral voor hen die dagelijks
in een donkere wereld van onbegrip en eenzaamheid moeten leven.
- Voor allen die in ziekteverlof zijn.
Dat zij zich kunnen toevertrouwen aan menselijke en professionele bijstand.
- Voor allen die die rouwen om een geliefde.
Dat het verrijzenisgeloof hen moge sterken en een bron mag zijn van troost en hoop.
Dat alle overleden leerlingen, personeelsleden, directies, begeleiders en bestuursleden
nu geborgen mogen zijn in Gods liefde en onze gedachtenis.

bidden wij

- Voor de mensen in de dertien landen waar Broederlijk Delen actief is.
Dat het verhaal van hun levenswijze ons verrijkt
en voor ons een wegwijzer is hoe ook wij duurzamer kunnen leven.
- Voor mensen in ontwikkelingslanden
die het hardst getroffen worden door de klimaatcrisis.
Dat we onze verantwoordelijkheid nemen
en kinderen en jongeren leren
'ik ben iets met wat ik leer, voor nu én voor later'
en zo bouwen aan een leefbare toekomst en samenleving voor allen.
- Voor de volkeren in de wereld
die lijden onder oorlog en ongerechtigheid
-denken we in het bijzonder aan de mensen in Oekraïne, in Syrië, (in...)-.
Dat ze ooit mogen zien
dat er weer vrede en gerechtigheid is.

bidden wij

- Voor allen die kinderen en jongeren vormen.
Dat wij openheid blijven houden om naar anderen te luisteren.
Dat wij met respect voor diversiteit
in dialoog blijven gaan met andersdenkenden en andersgelovigen,
in het besef dat ons onderwijs hierdoor 'rijker' wordt.

- Voor onze islamitische broeders en zusters.
Dat wij samen ons geloof in de ene God belijden
en het respect voor het leven van Jezus en Maria
-die Isa en Maryam worden genoemd- voorleven.
Dat we in deze verbondenheid een diepe menselijke broederlijkheid cultiveren,
die alle mensen omarmt, verenigt en een gelijke waardigheid geeft.

bidden wij

- Voor al wie op onze scholen deel uitmaken van pastoraal inspirerende groepen.
Dat Gods Geest hen mag begeistere om synodaal op weg te gaan
en hen helpt onderscheiden waar het op aan komt.
- Voor de leerlingen en leraren die zich voorbereiden
om deel te nemen aan de wereldjongerendagen in Lissabon.
Dat zij zich spiegelen aan Maria.
Maria zegt 'Ja'.
Maria durft.
Maria gaat naar anderen toe.
Maria straalt één en al vertrouwen uit.
- Voor alle kinderen die in de paastijd hun eerste communie doen.
Voor allen die in de paastijd het sacrament van het vormsel ontvangen.