



24 april – 28 april

Pasen is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit de donkere put
waarin je bent verstrikt en
met de ogen knipperend in het morgenlicht,
getuigen dat Hij in jou verzezen is.
Dat Hij leeft, dat jij leeft.

Liefde laat niemand achter in de dood.

Pasen,
geen eindterm,
wel dé beginterm bij uitstek
om te verhalen over
nieuw, eeuwig Leven.

Liefde laat niemand
zomaar alleen
achter in de dood.

God heeft Zijn Zoon
tot leven gewekt.
Dit goede nieuws
gaat alle verstand te boven.
En daarom wordt het doorverteld
tot op vandaag.

Verrijzenis betekent
nieuw leven in ons sterfelijk bestaan.

Hoop in onze vrees.
Moed in onze angsten.
Verrassing in onze routine.

Licht, 'dat vertrouwen uitstraalt';
als geen ander!

De verrijzenis beleven
gaat niet over
het verleden doen herleven
of herboren laten worden.
De verrijzenis beleven is
door de dood heen-gaan
naar een nieuw bestaan.

'Tot (het) leven opwekken'
is wat vorming
(door leren en opvoeden) wil beogen.

Geloven dat wat we hier en nu doen
(vaak via een kruisweg van vallen én weer opstaan)
eeuwigheidswaarde heeft (duurzaam is)
voor de toekomst van kinderen en jongeren.

In katholieke dialoogscholen
helpen mensen elkaar opstaan uit al wat doods is.

Jezus nodigt ons uit om ook op God te vertrouwen.
Om te geloven dat God ons niet in de dood achterlaat.

De verrijzenis begint telkens als een graf een kribbe wordt.

*Op de Kerstviering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
stelden we ons de vraag
welk christelijk feest dan wel 'het belangrijkste' is:
Kerstmis of Pasen?*

Pasen vieren is net als Maria van Magdala
naar onze eigen plaatsen van kwetsbaarheid gaan.
Net als Maria, moeten wij het risico nemen om naar het graf te gaan.

Het gaat erom te ontdekken dat wat ons omsluit
-onze ontgoocheling, ons verdriet, ...-
'kribbe' van een nieuwe wereld kan worden!
Voor Maria is het lege graf als een kribbe.

Op Pasen is er een aankondiging die ons zegt:
*"Het graf is leeg!
Ga weg, er is niets meer te ontdekken in je leven op die plek".*

Pasen nodigt ons uit om te durven 'loslaten'.
Om het nieuwe te omarmen.
Pasen zegt ons:
*'Herdenk niet (louter) wat je bent geweest,
maar verwelkom (vooral) wie je aan het worden bent'.*

Wat vrouwen en mannen zien rond het lege graf,
is niet te begrijpen louter en alleen met het verstand.
Enkel een gelovige blik ziet helder.
Alleen het hart biedt 'antwoorden' of stelt de goede vragen.

De engel van het lege graf groet onze katholieke dialoogscholen
met deze gedurfde woorden: *'Dood is niet dood'.
Het graf is niet het einde
maar vertrekpunt van een nieuwe relatie.
Afscheid nemen hoeft niet te hard
want verbondenheid blijft voor altijd.
De kracht van leven is het vermogen om leegte
te omringen met nieuwe aanwezigheid.*

Mogen wij elkaar het mysterie van verrijzen leren.
Vooral daar waar we opgesloten zitten
in de graven van teleurgestelde dromen of hoop.
De verrijzenis beleven
is een nieuwe vruchtbaarheid vinden,
zelfs als alles verloren lijkt.

dank aan: D. Croonenberghs | C. Devogelaere
Rik Depré, pastor Katholiek Onderwijs Vlaanderen