



01 mei – 05 mei

Pasen is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit de donkere put
waarin je bent verstrikt
en met de ogen knipperend in het morgenlicht,
getuigen dat Hij in jou verrezen is.
Dat Hij leeft, dat jij leeft.

De 99 Schone Namen voor God (Allah) zijn de namen die binnen de Islam voor God gebruikt worden:

God

- de Meest Barmhartige
- de Meest Genadevolle
- de Koning
- de Heilige
- de Vrede
- de Gelovige
- de Beschermmer
- de Machtige
- de Krachtige
- de Bezitter van Grootheid
- de Schepper
- de Ontwikkelaar
- de Vormgever
- de Oneindige Vergever van de Zonden
- de Onderwerper
- de Gever
- de Schenker van Onderhoud
- de Opener
- de Alwetende
- de Sametrekker
- de Verruimer
- de Vernederaar
- de Verheffer
- de Schenker van Eer
- de Onteerder
- de Alhorende
- de Alziende
- de Rechter
- de Rechtvaardige
- de Subtiële
- de Bewuste
- de Verdraagzame
- de Grote
- de Vergevingsgezinde
- de Waarderende
- de Allerhoogste
- de Grote
- de Beschermmer
- de Onderhouder
- de Opsteller van de Rekening
- de Sublieme
- de Edelmoedige
- de Waakzame
- de Verhoorder
- de Alomvattende
- de Wijze
- de Liefhebbende
- de Luisterrijke
- de Opwekker van de Doden
- de Getuige
- de Waarheid
- de Gevolmachtigde
- de Sterke
- de Standvastige
- de Beschermende Vriend
- de Prijzenswaardige
- de Optekenaar
- de Voortbrenger
- de Hersteller
- de Levensgevende
- de Levensontnemende
- de Eeuwiglevende
- de Zelfbestaande
- de Vinder
- de Nobele
- de Unieke
- de Onafhankelijke
- de Machtige
- de Meest Machtige
- Degene die Bevordert
- de Vertrager
- de Eerste
- de Laatste
- de Openlijke
- de Verborgene
- de Regeerder
- de Meest Verhevene
- de Rechtvaardige
- de Berouwaanvaardende
- de Vergelder

vertrouwen uitstralen

- de Schenker van Vergiffenis
- de Milde
- de Koning der koningen
- de Heer van Glorie en Eer
- de Billijke
- de Verzamelaar
- de Zelftoerijkende
- de Verrijker
- de Verhinderaar
- de Brenger van Nood
- de Begunstiger
- het Licht
- de Gids
- de Blijvende
- de Eeuwige
- de Erfgenaam
- de Gids naar het Juiste Pad
- de Geduldig

metafoor: het venster

Een van de metaforen die ik wel eens gebruik, is dat we allen de wereld zien vanuit ons eigen standpunt. We zien de wereld door een **venster**. En dan heb ik twee opmerkingen. Ten eerste is het zo dat naarmate het glas schoner is, we minder van het glas en van het **venster** zien en enthousiaster vertellen: je kijkt door een **venster**. En ik zeg tegen hem: jij kijkt ook door een **venster**. Dus gaan we vergelijken wat we zien. We zien grofweg hetzelfde landschap. Misschien bekijken we het anders. Misschien zeg ik: volgens mij zit het zo. Maar we hebben elkaar dus nodig. Er speelt nog iets anders mee in deze **venster**metafoor. Ik kijk door mijn **venster** en ik kan niet ontkennen dat ik zie wat ik door mijn **venster** zie. Ik kijk niet door het **venster** van mijn buurman. Maar als ik hem liefheb – en dat kan geen kwaad -, moet ik wel luisteren naar zijn beschrijving van wat hij ziet. Ik zeg dan: sorry, dat zie ik niet, want ik kijk door mijn **venster**. Maar ik hoor dat jij mij iets anders vertelt. Daarmee ontdek ik twee dingen: ik ontdek dat de anderen, mijn buurman, niet dezelfde wereld ziet als ik. Maar ik ontdek ook dat ik niet de hele wereld zie. Dus tenzij hij gek is en ik een fanaticus ben of niet geluisterd heb – en voor Paulus begint geloven met luisteren, hoor ik de ander iets vertellen over de wereld en de realiteit, over wat hij door zijn **venster** ziet en ik niet. En dus zeg ik: de wereld is nog veel mooier dan ik dacht. Ik dacht dat ik alles zag en nu zeg jij dat er nog meer is. Dat hoeft voor mij niet. Maar dat is een uitdaging. Daar begint **de interreligieuze dialoog**.”

Het 'venster' is een metafoor van Raimon Pannikar en wordt geciteerd in Roebben, Godsdienstpedagogiek van de hoop. Grondlijnen voor religieuze vorming, Leuven (Acco), 2007, p.157-158.

Wees gegroet Maria,
vrouw van alle tijden,
moeder van alle moeders,
draagster van Jezus,
vruchtbare vrouw, in elke zin van het woord,
gezegend is de vrucht van je schoot,
de Zoon die ons de weg toont,
ook vandaag.

Die ons, zoals jij, 'ja' doet zeggen
op de wereld anders,
op vrede en rechtvaardigheid.

Wees een steun
voor allen die gebukt gaan
onder zorgen, pijn en verdriet,
Jij, de bemoedigster in moeilijke dagen.

Geef het hen
in naam van de levengevende God
waarin we geloven.
Voor nu en altijd.
Amen.