

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

PASTORALE ZONE SJALOM BOUTERSEM

Zonepriester
Stefaan Callebaut
Dorpsstraat 26
3360 Bierbeek
gsm. 0476 866499
stefaan.callebaut@skynet.be

Diaken
Herman Van Steenberghe

Secretariaat
Pastorie Verrijck
Kerkhofstraat 2
3370 Boutersem
tel. 016 477958
info@sjalom-boutersem.be
www.sjalom-boutersem.be

Kerk&leven
Eindverantwoordelijken:
zonploeg
e-mail:
kerkenleven@sjalom-boutersem.be
Contactpersoon
Els Boon
tel. 016 734339
ausloos.boon@scarlet.be

Abonnement 2024:
60 euro
rekeningnummer:
BE22788530813947
Drukkerij en Uitgeverij Halewijn N.V.
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Kerkfabriek
H. Maria Boutersem
Kerkhofstraat 2, 3370 Boutersem
kerkfabriek.boutersem@gmail.com

VIERINGEN



zondag 19 november
33ste zondag door het jaar

VERRIJK O.L.V.-Hemelvaart

zondag 19 november 11.00 u.
Woord- en communiedienst
Voorgangers: Emiel Clerckx en
Anne Marie Willems
Muziek: Koor Sint Hilarius

zondag 26 november 11.00 u.
Jaargetijde voor Maurits en Yvonne
Boon-Celis
Voorganger: Martin Moors
Lector: Anne Marie Willems
Muziek: Willy Jeanpierre

BUTSEL St.-Michiel
zaterdag 18 november 19.00 u.
Herdenkingsmis voor Alfons Derden.
Voorganger: Stefaan Callebaut
Muziek: Herman Van Steenberghe

Open kerken
De kerk van St.-Martinus Kerkom: elke zaterdag en zondag van 10 tot 18 u. is de doopkapel (portaal) open. Mensen kunnen er komen bidden, een kaarsje aansteken, gewoon even stilvallen en verpozen.
De kapel O.L.-Vrouw van Sterreborne in Butsel en de kapel O.L.-Vrouw ten Bloede in Roosbeek zijn alle da-

gen open voor gebed, meditatie of een kaarsje.

VIERINGEN BUITEN ONZE ZONE

Bierbeek: zondag 9.30 u.
Haasrode: zaterdag 17.30 u.
Korbeek-Lo: zaterdag 17.30 u.
Oud-Heverlee: zondag 11.00 u.
Lubbeek: zaterdag 18.00 u.
zondag 11.00 u.

Missen worden besteld bij
Guido Dumon,
0475 78 09 60 of via
info@sjalom-boutersem.be.
Dit kan ook bij de contact personen.

Broodwijding



(c) Guido Dumon

Inleiding op de zegening van het brood

Beste mensen,
Vorige vrijdag, 3 november, was het de feestdag van de Heilige Hubertus. Het is een oude christelijke gewoonte om op die dag gezegend brood te eten. Vroeger aanzag men het Sint-Hubertusbrood als een afweermiddel tegen bepaalde infecties en besmettelijke ziekten. Wij weten dat dit geen mirakelbrood is, en toch willen wij die traditie in ere houden. In naam van de Heer willen wij het brood zegenen om te bevestigen dat Hij onze familietafel zegent, en opdat wij, door dit brood te eten en het te delen, in goede en kwade dagen, steeds zouden onthouden dat wij alles wat wij hebben en zijn onder elkaar moeten delen met mensen die samen onderweg zijn naar het Vaderhuis.

Zegening van het brood

Heer, onze God, Schepper van de wereld, wij danken U voor het brood, de vrucht van de aarde en van menselijke arbeid. Uw Zoon heeft het brood gezegend en aan hongerigen te eten gegeven. Op de avond voor Zijn lijden gaf Hij in het teken van het brood zichzelf als voedsel aan zijn apostelen. In Zijn Naam vragen wij U: zegen dit brood, stil onze honger en geef ons Uw kracht, behoed ons voor alle gevaren en ziekten en leid ons op de weg naar het heil. Help ons, op de voorspraak van de H. Hubertus, niet alleen aan onszelf te denken, maar maak ons bereid anderen te helpen en onze eigen gaven te delen met onze medemens.
Laat ons in gemeenschap met alle mensen Uw goedheid prijzen, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Eucharistische aanbidding



Aanbiddingsfestival in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Sterreborne.

Hoe kunnen wij nu concreet haar Zoon, Jezus, aanbidden?
We kunnen dat doen door eenvoudigweg in stilte bij Hem aanwezig te zijn, door gewoon wat tijd door te brengen met Hem. Of door te bidden, bijvoorbeeld voor de intenties die we in de voormiddag tijdens de dienst gehoord hebben. Of door in de Bijbel te lezen of een spirituele tekst te lezen.

Welkom op deze aanbidding op zondag 26 november tussen 12.30 en 17.30 u.
Emiel Clerckx, diaken

Zegening van het torenkruis

Om de torenspits van onze kerk te kunnen restaureren werd de torenspits van de toren afgenomen. Ook het torenkruis en de haan werden weggehaald en kregen een onderhoudsbeurt. Zodra de restauratie van de torenspits rond is, zal alles teruggeplaatst worden. Op dit moment is hiervoor de week van van 20 november in het vooruitzicht gesteld. Veel hangt af van de weersomstandigheden: regen en wind kunnen spelbrekers zijn.

Het kruis op onze kerktoren verwijst naar het sacrale karakter van deze kerk en toont ons zijn religieuze betekenis, het huis van de

Heer, de woonstede van God onder de mensen, een ruimte tot ontmoeting, waar mensen in rust en sereniteit kunnen bidden of met gebel en gezangen de Heer bezingen. Een plaats van ontmoeting, stilte, rust en vrede. Het kruis troont boven het huis. Het verwijst naar de gekruisigde die zijn leven gaf opdat wij zouden leven. Het kruis dat een levensboom werd. Het is de kern van de christelijke boodschap. **De haan op de toren** wijst op de eerste plaats de windrichting aan. Maar symbolisch zou de haan verwijzen naar de verloochening van Petrus: 'Voordat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen.' Het is een oproep aan ieder van ons om trouw te blijven aan het geloof. Vooraleer het kruis opnieuw een plaats op de toren te geven, willen we Gods zegen vragen.

Zegening van het kruis

Heer Jezus, laat uw zegen dan rusten op dit kruis, Laat allen die ermee getekend zijn bij hun doopsel ook opkijken naar dit kruis. Dat het ons moge oproepen in Jezus' voetspoor ons leven te richten naar onze medemens en allen die Gij ons toevertrouwt. Dat het ons oriënteert naar het hart van Uw boodschap en ons helpt te doen opstaan uit pijn, verdriet, onmacht en kwetsbaarheid zodat wij als echte leerlingen van Jezus elkaar ontmoeten in liefde en elkaar leven geven doorheen verbondenheid, broederlijkheid en solidariteit. God van leven, wil dan dit kruis zegenen, heiligen en wijden onder bescherming van de heilige Maria, de patroonheilige van deze kerk, in de naam van de Vader, Zoon en H. Geest. Amen.



(c) Guido Dumon

Liturgie - Talenten

Elke mens, zo horen we in de evangelielesing van zondag 19/11, heeft zijn talenten. Met andere woorden: iedereen heeft mogelijkheden om zijn of haar steentje bij te dragen aan een goede en een menswaardige samenleving.

Talent, is dé geijkte uitdrukking geworden voor de gaven en kwaliteiten die ieder mens gratis vanaf zijn geboorte heeft meegekregen. Gekregen om er mee aan de slag te gaan 'ieder naar zijn of haar bekwaamheid'.

Bezinning

Als puntje bij paaltje komt, en de mens zijn leven voor God moet brengen, zal niet gevraagd worden hoeveel bezit, hoeveel en welke gaven en talenten je hebt meegekregen. Als puntje bij paaltje komt zie je scherper hoe toekomstig deze vragen zijn. Het leven wordt niet gemeten aan de aard van je talenten of de overvloed of schaarste van bezit, maar aan de vraag wat je met het vele of het schaarse aan bezit of talenten gedaan hebt om de wereld beter te maken. Aan deze vraag wordt een mensenleven gewogen of te licht bevonden. *Carlos Desoete*