

## RESTAURATIE

**Toren krijgt torenspits terug**

Het was spannend. Op maandag 20 november kregen we bericht dat de torenspits terug op de kerk zou geplaatst worden

diezelfde week op donderdag. De weersvoorspelling gaf immers twee dagen droog en die waren absoluut noodzakelijk voor de hele operatie.

De eerste droge dag was nodig voor de voorbereiding van het plateau bovenop de toren: de plastic folie moest verwijderd worden en alle aanhechtingspunten voor de torenspits klaargemaakt.

Op dag twee zou de torenspits naar boven gehesen worden. Alles en allen stonden 's morgens klaar: de

doeners en de kijkers.

Alleen... de kraan die afgeleverd werd, was te licht: een kraan voor 100 ton was besteld, een kraan voor slechts 60 ton werd geleverd. Veel telefoontjes en heen en weer geloop later werd tegen de middag gemeld: er is een kraan beschikbaar op de werf van Gasthuisberg, en die kan

naar Verrijck gebracht worden. Om 15 uur was die er, maar de contra-gewichten (nodig om te voorkomen dat de kraan zou omvallen als hij zijn last omhoog trekt) arriveerden pas een uur later, heel nipt om voor het donker klaar te kunnen zijn.

Bettie Geelen

foto's: Origin architecten



Spits met deels nieuwe bebording



De torendelen staan klaar, intussen voorzien van een onderdak bovenop de bebording

**Basis en tussenstuk gaan de lucht in**

Na alle veiligheidscontroles kon het eerste deel omhoog gaan, de montage van de twee onderste torendelen. De bovenkant ervan was al bedekt met bebording en onderdak: aan de onderkant zal dit later boven op de toren aangebracht worden. Dat deel ging vlot omhoog. Boven op de toren stonden de timmermannen klaar om het torendeel met de afhangende linten op zijn plaats te trekken en vast te maken aan het torengedouw. (wordt vervolgd)



Kelly Abts

**SCHOUDER-AAN-SCHOUDER**  
Wie de schouders ophaalt voor het probleem armoede, zal ook zijn schouders niet zetten onder zware lasten.

Daardoor moeten sommigen het gevecht alleen leveren en alles zelf aftasten zonder wapens of rugdekking vanuit de achterhoede.

Die oorlog valt niet te winnen. Wie schouder aan schouder samen strijdt tegen armoede, deelt in de klappen, maar... elke strijd tegen

is ook een strijd voor. Strijden tegen uitsluiting, tegen onrecht, tegen eenzaamheid

is opkomen voor gemeenschap, voor gerechtigheid, voor verbondenheid.  
Hilde Van Parys