

Bijlage 2 bij sept. 2024 Christen-zijn gebedsmoment

(ook apart opgenomen als **bijlage 2** om eventueel voor de groep af te drukken) De twee liederen kunnen via de aangegeven link worden beluisterd. Plaats ze eventueel vooraf op je computer, zodat je ze kan afspelen ook als je geen internetverbinding hebt.

1 Beginlied: Z.J. 537 God heeft gesproken in deze tijd

Link naar de muziek van dit lied:: [ZJ 537 God heeft gesproken \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=OCvC5BuT7XE)

<https://www.youtube.com/watch?v=OCvC5BuT7XE>

God heeft gesproken in de tijd,
Hij heeft zijn woord gezonden.
Zijn rede en zijn raadsbesluit
gaan vast en onomwonden.
Die sloopt de leugen en de leus
en grootspraak brengt tot zwijgen;
Hij bouwt zijn waarheid sterk en
klaar,
heil sticht Hij allerwege!

Waar Hij gehoord wordt en verstaan,
doet Hij de armen hopen,
de steppe komt in bloei te staan,
de dorre twijg gaat open.
Wie ging gebukt gaat opgewekt,

Hij vult de lege handen
en zingen zal het groot getal
der stillen in den lande!

Weest niet kleinmoedig in de tijd
van tegenspraak en leugen,
het Woord geschiedt! Zo roept dan
luid:

Hosanna in den hoge.
Weest hem gezind, Hij overwint.
gij komt dit uur te boven,
de eeuw vergaat, maar 't stervend
zaad
heeft honderdvoud van schoven

2 (p. 9) Dienstknecht van God

Eeuwen voor onze tijdsrekening maken profeten een 'robotfoto' van de 'Gezalfde van Jahwe'. Eén foto van de tweede Jesaja lezen we nu. Marcus zal er later naar verwijzen. Naar Jes. 42, 1-4 en Mk. 1, 9-11

Die het geknakte riet
niet breekt
maar weer optilt
naar het licht
en de kwijnende vlaspit
aanblaast
met veel geduld.

Die in een geslagen mens
de laatste veerkracht aanport,
het leed geneest
en de tranen droogt.

Die recht laat geschieden

zoals een heelmeeester
een zieke geneest,
zonder geweld en zonder lawaai...

Zo heeft God
zich zijn dienstknecht gedroomd.
Zijn vreugde vloog naar Hem uit
als een duif:

verrassend, stil.
Zo wees Hij Hem de weg
om helemaal
de dienstknecht naar zijn hart te
zijn.

(Even stilte laten en daarna volgt deze tweede tekst van Manu Verhulst)

3 (p. 26-27) Een wonder van contemplatie

<p>Bij het aanbreken van de dag gingen zij op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem heel alleen in de bergen. Hij was in gebed.</p> <p>Midden in de nacht was Hij daarvoor opgestaan. Is dit maar een kleine anekdote uit Jezus' leven? Neen: het centrale gegeven! Het scharnier waarop heel zijn dag opendraaide.</p> <p>In de stilte onder de sterren had Hij voeling met de kracht die alles draagt; geen naamloze straling</p>	<p>maar iemand, persoonlijk en vertrouwelijk nabij.</p> <p>Hij sprak ertegen, zei gewoon: 'Vader' en wist zich bemind en gedragen.</p> <p>In het donker zag Hij de dingen scherper. Heel alleen was Hij minder eenzaam. De kracht van Vader gloeide in zijn handen en de grote vreugde van God kwam op zijn lippen en werd één blijde boodschap.</p>
---	--

4 Z.J.539 Dit lied gaat over Jezus

link naar de muziek van dit lied:

<https://www.youtube.com/watch?v=WQS61y3djFw>

Dit lied gaat over Jezus, die man van lang geleden,
het dorp waar hij vandaan komt, is klein, heet Nazareth.
Zijn naam is alle eeuwen tot hiertoe doorverteld.

Hij was een Zoon der mensen, geboren en getogen
uit arme Joodse ouders, een twijg uit Davids stam,
een kind van de belofte, een zoon van Abraham.

Hij was een jaar of dertig toen Hij van zich deed horen,
de mensen schoolden samen als vissen om Hem heen.
Zijn moeder en zijn broeders begrepen niets van Hem.

De tijd is vol, bekeert u en weest het zout der aarde,
weest voor elkaar barmhartig zoals mijn Vader is,
op zoek in deze wereld naar wat verloren is.

Zijt gij niet voor uw kind'ren zo goed als gij maar kunt,
geeft gij een ander stenen wanneer Hij vraagt om brood?
Als wij gewone mensen, hoeveel te meer dan God.

Met tollenaars en zondaars dronk Hij dezelfde beker;
Hij kwam een dode tegen en nam hem bij de hand.
De naam van God herleefde in heel het joodse land.

De goden van het duister, de geest van kwaad tot erger
die mensen houdt gevangen, heeft Hij teniet gedaan.
Hij heeft hun macht ervaren maar als een man weerstaan.

Zo doende wat Hij doen kon, ten dienste van de mensen
viel Hij in mensenhanden, vond veel te jong de dood.
Er zijn er nog die zeggen: Hij is de Zoon van God.

Wij gaan met dichte ogen als vreemdelingen verder;
waarom is Hij gekruisigd- wij hadden zo gehoopt.
Wie zal de Schrift verklaren; wie breekt voor ons het brood.

Er is nog veel te zeggen, te veel om te bewaren,
de wereld zal te klein zijn als alles helder wordt.
Als wij het moesten zingen, wij kwamen stem te kort.

5 Slotgebed (Huub Oosterhuis) Gij zijt de Levende.

Er staat geschreven: de mensen sterven en zijn niet gelukkig.
Gij zijt de levende tegen de dood.
Doods doodsvijand.
Nooit zult Gij het verdragen dat een mens U ontvangt.
Omdat Gij zijt de zoekende naar één die is verloren.
“Ik zal er zijn” zegt Gij, “Ik zal niet rusten totdat de Dood gedood is.”
Zal dat ooit? Wie zal wat moet volbracht met u volbrengen?
Ooit zijt Gij licht en liefde, zachtheid, kracht in alle levenden, hartslag en
adem – God eens en voorgoed in ons en wij in U.
Gij zijt de levende. Zo staat geschreven.