

School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het

Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

10. *Wat heeft Hij gedaan?*

11. Hij is verrezen

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. De Geest die in ons woont

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. Leven in de kracht van de Geest

17. Leven van het komend Rijk

18. *De vraag van God: Kerk*

19. Evaluatie en slot

Johannes de doper en Jezus



P.P. Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo

4. Het 'goede nieuws' van Jezus

Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei:

'De tijd is rijp
en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.'

(Mc 1,14-15)

4. Het 'goede nieuws' van Jezus

Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei:

'De tijd is rijp
en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.'

(Mc 1,14-15)

4. Het 'goede nieuws' van Jezus

Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei:

'De tijd is rijp
en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.'

(Mc 1,14-15)

‘Hij sprak met gezag’



‘Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen.’



Parabels:
beelden uit het
gewone leven





...

...

...

...

Lokken

Schokken

Onthullen

Uitnodigen





De doorbraak van Gods Rijk:

onvoorwaardelijk, overvloed, verspilling,
kans, urgentie, risico nemen

Avond 10

- 1. Een zaak van spreken én handelen*
2. Het genezen van zieken en uitdrijven van demonen
3. Jezus' omgang met zondaars
- 4. Een bijzondere relatie met God*

Gods nieuwe wereld breekt door in eenvoudige gebaren



PATRICK C. GOUJON is hoogleraar spiritualiteitsgeschiedenis aan de Centre Sèvres-Facultés van de jezuïeten te Parijs. Hij is jezuïet en priester.

Hij kon zich niet voorstellen hoezeer seksueel misbruik van een kind zijn of haar leven als volwassene kan verwoesten. Zulke misdaden schokten hem, vooral als ze gebeurden door priesters. Maar daar bleef het bij. Tot de dag dat hij zich plotseling herinnerde wat een priester hem als kind had aangedaan. Bijna veertig jaar lang heeft hij het ontkend. Hij dacht door het uit te spreken te kunnen genezen. Maar alles viel in duigen. In de puinhoop van zijn leven bleef een knagende vraag terugkomen: 'Hoe heb ik ervoor kunnen kiezen om zelf priester te worden?'



© Mandava Books

ISBN 978-90-8528-705-6



Patrick C. Goujon

Patrick C. Goujon

Misbruik kan niet

Misbruik kan niet

halewijn VOLZIN.



‘Ik droeg een zwaar geheim met me mee. Het had zich ingemetseld in mijn wervels, een kreet die gedempt was nog voor hij geuit kon worden.

Door massages, door lichaamsoefeningen en manuele druk die spanning wegnam, fungeerden hun handen als een hefboom. Ze brachten de pijn in mijn rug tot aan mijn lippen. Woorden ontrukten zich aan mijn pijnlijke spieren. Op die manier werd ik iemand van vlees en bloed en kon ik voor de vrijheid kiezen.’



‘In minder tijd dan nodig is om het te zeggen, herinnerde ik me plotsklaps het gebeurde onheil.

Deze gebeurtenis, die haar plaats terug innam in mijn levensgeschiedenis, zorgde ervoor dat mijn lichaam en mijn geest voortaan weer met elkaar verbonden waren.’





2. Jezus genas zieken en dreef duivels uit



Genezing van de blinde
Andrej Mironov (1975°)

Is een **wonder** wel een **mirakel**?

- Moderne invulling: bovennatuurlijk, niet volgens de natuurwetten, het buitengewone (mirakel)
- Bijbel: de ervaring van God in het dagdagelijkse een onverwachte gebeurtenis waarin we iets van God ontwaren (wonder)

A painting by Benn (Benejow Rabinowicz) depicting a person in a dark, sleeveless dress standing on a green, grassy hill. The person has their arms raised, looking up at a vast, blue sky filled with several white stars and a crescent moon. The overall mood is one of awe and wonder.

Prijs de Heer die zonder hulp de grootste
wonderen deed, die met kunst en kunde de
hemel heeft gemaakt. (Ps 136,4-5)

Ruimere opvatting van genezing in de Oudheid



Epidauros – heiligdom Asklepios



Kern van elk wonder: God legt (in Jezus) de chaos aan banden (Pasen)



Verrijzenis, fresco, Chora-kerk Istanbul. Detail



Gedaanteverandering, schilderij, Armando Alemar Ara (°1972)



Icoon.
Jezus heelt de melaatse,
Kreta, 1545

Jezus' wonderen zijn

- 'TEKENEN'
- 'MACHTSDADEN'

ZIEKTE in Jezus' leefwereld

- Bezeten zijn door ziekte-*demonen* (zeker wanneer er dwangmatigheid is, vervreemding, verlies van vrijheid)

ZIEKTE in Jezus' leefwereld

- Bezeten zijn door ziekte-*demonen* (zeker wanneer er dwangmatigheid is, vervreemding, verlies van vrijheid)
- Niet zozeer een medisch maar een religieusprobleem.

Een poging om GENEZING te begrijpen (G. Lohfink)

- ‘De genade heft de natuur niet op, maar brengt haar tot vervulling.’ (Thomas v Aquino)
- Als de zieke op Jezus vertrouwt, kan Hij in die zieke helende krachten in beweging zetten. ‘Uw geloof heeft u gered.’
- Voordeel: respect voor menselijke autonomie en natuurwetten.
- De genade is een geschenk...



Als Jezus geneest

- Niet voor geld of eer
- Niet voor spektakel
- Terughoudend: antwoord op nood/vraag
- Meer dan een individuele zaak: teken
- Geloof/vertrouwen als voorwaarde
- Geen illustratie of bewijs van 'Ik ben Gods Zoon'
- Verwijzing naar teken dat Hij zelf is
- Weet zich 'gevolmachtigd', 'gezondene van God'

3. Jezus vergaf zonden



Het 'Laatste
avondmaal',

L. da Vinci
ca. 1500



Jezus in het huis van Simon de Farizeeër (Lc 7,36-50)



Wie kan zichzelf rechtvaardig noemen?

Vgl. de parabel van de farizeeër en de
tollenaar (Lc 18,9-14)





‘De glorie van God
is de levende mens

en het leven van de mens
is het zien van God.’

Ireneüs, AH IV,20,7

“Wanneer iemand onder u 100 schapen heeft en er 1 verliest,

laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter

om op zoek te gaan naar het verlorene totdat hij het vindt?”



4. Jezus' unieke Godsrelatie (zie vooral ook les 13)

