

School

voor

Geloofsverdieping



School

voor

Geloofsverdieping

Bidden in de kracht van de Geest



School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het
Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. Hij is verrezen

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. De Geest die in ons woont

15. *Bidden in de kracht van de Geest*

16. Leven in de kracht van de Geest

17. Leven van het komend Rijk

18. *De vraag van God: Kerk*

19. *Evaluatie en slot*

Inleiding

- Vorige les
- Kennismaking met de Geest
 - In het Oude Testament
 - In het Nieuwe Testament
- Geest die in ons komt wonen
- Vandaag: Geest als hulp voor ons gebed

Inleiding

- Gods Geest biddend in ons
- Verschil bidden en bezinnen
- Een theologie van het gebed
- Een spiritualiteit van het gebed
- Gebed en leven



1. Gods Geest biddend in ons

- Gods Geest woont in ons
 - Levensadem
 - Geborgen in ons hart
- Gods Geest als helper



Romeinen 8, 26:

Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

2. Bidden en bezinnen

- Bezinnen = spreken over...
- Bidden = spreken met...
 - Met een vriend
 - “Heer, leer ons bidden”



3. Een theologie van het gebed

- God als de **Ander**
- Spanning met de moderne wereld?
- God creëert (Genesis)
- Maar laat vrij
 - Er is ruimte
 - Er is zoeken
 - Er is ontmoeting



3. Een theologie van het gebed

- God geeft zich te kennen → Openbaring
- God treedt uit zichzelf → Uitnodiging
- God opent zich voor ons → Verbond

- God is zot van liefde voor ons



3. Een theologie van het gebed

- God richt zich tot ons
- Drie stappen
 - De uittocht
 - Het overwegen
 - Be-antwoorden
- Drie fasen
 - Wat zegt de gebeurtenis?
 - Wat zegt God doorheen die gebeurtenis?
 - Wat zeggen wij aan God?



3. Een theologie van het gebed

- Bijbelse ervaring is dé inspiratiebron
- God herkennen
- Lectio divina
 - Tekst begrijpen
 - Tekst overwegen
 - Tekst in ons leven binnenbrengen



3. Een theologie van het gebed



4. Spiritualiteit van het gebed

- Aandacht
- Stilte
- Luisteren
- Loven
- Danken
- Vragen en klagen



4. Spiritualiteit van het gebed

- Lucas 11, 1: Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.'
- Dieper ingaat op het Onzevader



4. Spiritualiteit van het gebed: Onzevader

- Van spiritualiteit naar leven: het Onzevader
 - Opbouw: 1 aanspreking + 7 beden
 - 3 keer U
 - 4 keer ons
- Niet veel woorden: 20 woorden
- Volharden in het gebed
- Een vraaggebed = smeekgebed

4. Spiritualiteit van het gebed: Onzevader

- Onze Vader, die in de hemel zijt
 - Directe aanspreking
 - God als Vader
- Uw naam worde geheiligd
- Uw Rijk kome
- Uw wil geschiede (Op aarde zoals in de hemel)
- Geef ons heden ons dagelijks brood
- Vergeef ons onze schulden/ wij die van anderen
- Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade

4. Spiritualiteit van het gebed: Onze Vader

- Drie keer U
- Uw Naam worde geheiligd:
 - Wij eren God, door Hem te volgen
 - Leviticus 22, 31-33: 31 U moet mijn geboden stipt onderhouden. Ik ben de HEER. 32 Mijn heilige naam mag u niet ontwijden; Ik wil mijn heiligheid door de Israëlieten erkend zien. Ik ben de HEER, die u heiligt. 33 Ik heb u uit Egypte geleid om uw God te zijn. Ik ben de HEER.'
- Uw Rijk kome:
 - Het is er al – nog niet voltooid
 - Een stille revolutie – Het is actie...
- Uw wil geschiede:
 - Gods wil = fatalisme of determinisme
 - Volgt uit deze eerste twee beden: Gods plan laten geschieden

4. Spiritualiteit van het gebed: Onze Vader

- 4 keer voor ons
- Geef ons heden ons dagelijks brood
 - Brood: aards én hemels
 - Vragen = nooit als eis
- Vergeef ons onze schulden
 - Erkenning van pijn, maar perspectief op toekomst
 - Schulden: relatiebreuk en vergiffenis als wegen naar toekomst
- Breng ons niet in beproeving
 - Keuze voor het geloof?
 - Geloof te zuiveren
- Verlos ons van het kwade
 - Verlossing door vrede – “Vrede zij u”

5. Gebed en leven

- In het hart van wie we zijn...
- Geen vlucht van het leven
- Telkens terug naar het leven

- Hulp nodig?



Tot slot

- De Geest bidt in ons
- Hij helpt ons tot God te spreken
- Hij helpt ons God te ontdekken
- Hij helpt de tekenen te verstaan
- Jezus leert zijn apostelen bidden
- Niet uit onszelf
- Nooit alleen

