

School

voor

Geloofsverdieping

Leven van het komend Rijk



School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten

2. *De vraag naar God*

GOD VAN HET VERBOND

3. De Bijbel als Woord van God

4. Uittocht en Verbond

5. De roep van de profeten

6. Schepping

7. Onmacht en lijden

JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het
Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

10. Wat heeft Hij gedaan?

11. Hij is verrezen

12. Hij heeft ons verlost

13. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT

14. De Geest die in ons woont

15. Bidden in de kracht van de Geest

16. Leven in de kracht van de Geest

17. **Leven van het komend Rijk**

18. *De vraag van God: Kerk*

19. **Evaluatie en slot**



Situering

- Vorige lessen
- Kennismaking met de Geest
 - In het Oude Testament
 - In het Nieuwe Testament
- Geest **die in ons** komt wonen
- Geest die constant **in ons bidt**
- De Geest is **in ons leven** werkzaam
- Vandaag: de Geest doet ons uitzien...

Inleiding

- De Geest opent een perspectief
- Jezus' verrijzenis
 - “Dat u de oude mens moet afleggen, die van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten.” (Ef. 4, 22)
 - “Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is er al.” (2 Kor. 5, 17)
- Beelden en begrippen uit ons traditie



Inleiding

- Wat is dat leven naar die toekomst die ons wacht?

1. *Leven in de dood*
2. *Leven over de dood heen*
3. *Hoop die het heden openbreekt*

1. Leven IN de dood

- Het geloof van Israël
 - Hier en nu
 - Leven in het Verbond
- Leven in af-*zonde*-ring
- Geen ontsterfelijkheidsgeloof
 - De dood wordt au sérieux genomen
 - Brute werkelijkheid

1. Leven IN de dood

- God blijft trouw
- De sjeool - schimmenbestaan
- De mens blijft met God verbonden

“Want U geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs, U laat uw vrome het graf niet zien. U maakt mij vertrouwd met de weg naar het leven, met overvloedige vreugde bij U, met groot geluk aan uw rechterzijde voorgoed” Psalm 16, 10-11

1. Leven IN de dood

- Jezus is Gods liefde IN de dood
- Hij daalde af naar de sjeool
- Leven midden in de dood
- Een echt Pasen



2. Leven OVER de dood heen

- Niet bij de dood, maar bij de doop
- Breuklijn
- Dood = laatste Pasen



2. Leven OVER de dood heen

- Romeinen 6, 3-4. 8-11

*3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, **zijn gedoopt in zijn dood**? 4 We zijn door de doop in zijn dood met Hem **begraven** om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een **nieuw leven** te leiden. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem **zullen leven**, 9 omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. 10 Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet ook u uzelf zien: **dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.***

2. Leven OVER de dood heen

- Hemel als herschepping
 - Niet een nieuwe schepping
 - Geen dualisme
 - Deze schepping = GOED!
 - Geen reïncarnatie
 - Vol leven bij God
- Een nieuwe hemel en nieuwe aarde

2. Leven OVER de dood heen

- De wederkomst
 - Hoopvol wachtend...
 - Kom, Heer Jezus, kom
 - De Heder die de schapen bijeenbrengt
- De Kerk als profetisch teken



2. Leven OVER de dood heen

- Het laatste oordeel
 - Gerechtigheid én genade
 - Oordeel: confrontatie
 - Loutering in de vuuroven

- Enkele beelden
 - Vagevuur
 - Hel



2. Leven OVER de dood heen

- De verrijzenis van het lichaam
 - Persoonlijk voortbestaan van de mens
 - Bewaren van onze identiteit
 - Maar nieuwe vorm of gestalte
- Geen reanimatie
- Voor altijd bemind én gekend
 - Relatieve aspect van voortbestaan



2. Leven OVER de dood heen

- Eeuwig leven
 - Geen dag-na-dag beleving
 - Gelukkig leven
- God zien van aangezicht tot aangezicht
 - Volledig gekend zijn
 - Diepere wijze
- *“Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog” (1 Kor 13,12)*

3. Hoop die het heden openbreekt

- Gods liefde blijft trouw
- Hij doorbreekt het 'dagelijkse'
 - Vanuit de doop
 - Openheid voor meer
 - Toekomst ligt in God



3. Hoop die het heden openbreekt

- Rik Torft over de opstanding:

Het geloof in de opstanding uit de dood is uitzonderlijk geworden, ook onder gelovigen.

Niet langer geloof in een hiernamaals maar oproep om solidair te leven op aarde, of de idee van voortleven in je kinderen of de herinnering van anderen. Mooi denk ik dan, maar eindig. Een manier van voorstellen die mij niets zegt, soms zelfs lichtjes boos maakt.

Want opstanding is het overstijgen van eindigheid, van het onvolmaakte leven, is deel zijn van een redding die de hele schepping omvat. Hoe? Dat weet ik niet. Dat is het verschil tussen wetenschap en geloof.

3. Hoop die het heden openbreekt

- Perspectief van het kleine zusje
 - Hoop op Gods altijddurende liefde
 - Dynamiek voor ons geloof en liefde
- Gods liefde is sterker dan de dood
- Leven in het heden, want NU is het nieuw
- Moed houden