



BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN BELGIË
Guimardstraat 1 – B-1040 Brussel

+32 (0)2 507 05 93 • ce.belgica@interdio.be

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE BELGIQUE
rue Guimard 1 – B-1040 Bruxelles

RAMADAN 2024 - KERKLEIDERS ROEPEN OP TOT SAMENWERKING IN WERELD GETEKEND DOOR OORLOG EN POLARISATIE

15/03/2024 – Ter gelegenheid van de Ramadan, stuurden enkele Belgische christelijke kerkleiders een **boodschap** aan de moslims. Daarin focussen ze op de menselijke broederlijkheid die we mogen ervaren in deze tijden van conflicten en rampspoed.

Namens de katholieke Kerk werd de boodschap ondertekend door de bisschoppen Lode Van Hecke en Guy Harpigny. Samen met Steven Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, schrijven ze :

“De verschillende oorlogen verspreid over de wereld zijn een bron van polarisatie, maar roepen ook een tegenkracht van mededogen op. Tegelijk brengen overstromingen, droogtes en zware aardbevingen een grote golf van solidariteit teweeg. Ook in ons land leven vele mensen mee met de getroffen families en slaan de handen in elkaar om goederen en fondsen in te zamelen voor noodhulp. Solidariteitsacties, groot en klein, halen het mooiste in mensen naar boven: goedheid en vrijgevigheid, samenwerking en verbondenheid.

Ter gelegenheid van de Ramadan en het feest van Id al-Fitr willen we die ervaringen van menselijke broederlijkheid ondersteunen. Ze laten ons zien dat er een grote bron van Liefde is die ons allen overstijgt en verbindt: God in wie wij geloven. De Ramadan en de christelijke veertigdagentijd, die dit jaar deels samenvallen, zijn voor moslims en christenen de ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen in het goede.

Deze tijd herinnert ons evenzeer aan de noodzaak om solidair te zijn, elk volgens zijn capaciteiten en middelen. Laten wij als de verschillende leden van één lichaam samenwerken om in deze wereld een teken te zijn van Gods grote liefde en vrijgevigheid.

Zalig feest!”

Ook het Vaticaanse **Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog** schreef bij diezelfde gelegenheid de moslimgemeenschap aan met een oproep, aan hen én aan de christenen, om het oorlogsvuur te doven en een vredeskaars te ontsteken.