

HEROPENINGSVIERING VAN DE SINT-ANNAKAPEL TE BRUSSEGEM

Op pinkstermaandag 20 mei 2024 om 10.00 uur was er de plechtige heropeningsviering van de Sint-Annakapel na een tijdelijke sluiting ten gevolge van onderhoudswerken. De viering, waaraan iets meer dan 90 personen deelnamen, werd voorgegaan door pastoor Jean-Paul. Na de viering nam Jean-Pierre het woord en verwelkomde alle aanwezigen. Er volgde een korte beschrijving van de uitgevoerde werken en een bedanking aan alle partijen die betrokken waren bij deze onderhoudswerken en bij deze heropeningsviering. Nadien werd er een drankje en een hapje aangeboden. Een stralende zon en veel blijde gezichten kon de sfeer enkel maar meer opvrolijken.



Hieronder de toespraak van Jean-Pierre:

Beste aanwezigen,

Allen van harte welkom en in het bijzonder onze burgemeester Maarten, dit na een tijdelijke sluiting van de kapel ten gevolge van onderhoudswerken, waaronder de versteviging van de dakstructuur en de vochtbestrijding.

Er werd al geruime tijd vastgesteld dat beide zijgevels een opvallende scheefstand vertoonden. Tevens kon worden opgemerkt dat het pleisterwerk bovenaan aanzienlijke afscheuringen vertoonde. Onderaan de muren, begonnen de aanwezige verf- en pleisterlagen plaatselijk af te schilferen (er was blaasvorming en afbrokkeling), te wijten aan het opstijgend vocht. Voor de vochtbestrijding werd de pleister van de binnenmuren afgekapt tot ongeveer 1,70 m. gevolgd door een injectie tegen het opstijgend vocht. Buiten werd een drainage voorzien. De houten dakconstructie werd opengelegd tot op 2 meter van de kroonlijst. Er werd dan vastgesteld dat de dakconstructie in zeer slechte toestand was. Er waren heel wat elementen niet bevestigd aan de muurplaten en tevens waren de muurplaten niet bevestigd en verankerd met het onderliggende metselwerk. Dit was bijgevolg dé boosdoener tot buitenwaartse uitbuiking halverwege de gevels. Alles werd hersteld of vernieuwd én verankerd, inbegrepen het vervangen van kapotte leien op het dak. Daarna volgende nog de pleister- en schilderwerken alsook de voorgevelreiniging. Het onderhoud van de duivenwering zal in de loop van deze week gebeuren. Als aanvulling van dit dossier, werd bij De Watergroep een aanvraag ingediend tot aansluiting van een drinkwateraftakking. Het is nu niet de bedoeling om deze onderhoudswerken in detail uit te leggen.

Vandaar dat er getracht werd om de uitgevoerde werken eenvoudig weer te geven in een brochure, die jullie zullen ontvangen tijdens de receptie. Ik kan wel vermelden dat de voorbereidende werken aanvingen begin december 2023 en de eigenlijke werken gestart zijn eind januari 2024. De realisatie ervan hebben wij te danken aan de vakkundigheid van architect Gisèle Gantois, de hoofdaannemer, namelijk de firma Arthur Vandendorpe dit in samenwerking met de aangestelde onderaannemers, de stabiliteitsingenieur Kris Brosens en de veiligheidscoördinator Eric Van Malderen. Ook dank aan Henri en Patricia Van den Houte, bij wie alle meubilair tijdens deze restauratie mocht bewaard worden en aan buurvrouw Yvonne Vanderhasselt en Marina Bogaerts bij wie de werkmannen steeds terecht konden, onder andere voor water en parking en ook voor het gebruik en plaatsen van een tent. Tevens dank aan alle helpende handen die viering en receptie van vandaag mogelijk hebben gemaakt en Frans Junius die vandaag, zoals voorheen steeds voor de bloemen zorgde. Het prachtig resultaat van dit dossier is mede tot stand gekomen door de werfvergaderingen, die steeds zijn verlopen in een vriendelijke, en vooral, een opbouwende sfeer, rekening houdende met de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Met de financiële steun van de Vlaamse Overheid en de gemeente kon dit project gestart en worden afgewerkt.

Beste aanwezigen, de voorbije jaren werd het Decreet op de Erediensten aangepast, zodat voortaan in de eerste zes maanden van elke gemeentelijke legislatuur een nieuw kerkenbeleidsplan (zeg maar een lange termijnvisie voor elke kerk in de gemeente) moet worden goedgekeurd en ondertekend door de

bisschop en het gemeentebestuur, dit na overleg met de Pastorale Zone, de kerkraden en het Centraal Kerkbestuur.

Wij weten nu al met zekerheid dat de bestaande kerken niet allemaal kunnen behouden blijven. Sommige kerken zullen een nevenbestemming of een herbestemming krijgen.

En waarom is dit nu nodig ? door de

- secularisering of het proces waarin de georganiseerde godsdienst haar greep op de maatschappij verliest en ook de verdere daling van het aantal gelovigen, pastores, kerkgangers en daardoor er minder draagvlak is bij de overheid.
- moeilijke financiële situatie bij de overheden
- veel maatschappelijk ongenoegen (zoals de recente onthullingen via de media)
- toenemende tendens om de hele regeling tussen Kerk en Staat te herzien

Ik ben dan ook zeer verheugd dat de Sint-Annakapel werd gerestaureerd met de bedoeling deze te kunnen behouden voor vieringen, huwelijken, doopsels en misschien ook voor iedereen die een stiltemoment wenst in te lassen, tijdens een bezoek.

Ik nodig jullie nu uit op de receptie, aangeboden door de pastorale zone.

Misschien eerst de stoelen in elkaar schuiven en aan de zijkant plaatsen en zeker ook enkele stoelen voorzien voor diegenen die moeilijk kunnen blijven staan.

Dank voor uw aandacht en geniet van dit samenzijn.

Jean-Pierre Stalmans, voorzitter kerkrad Sint-Jan Baptist



FERM RELEGEM OP BEZOEK IN HOF TER VRIJLEGEM

Op woensdag 15 mei was het zover, we gingen weer op uitstap.

Deze keer hebben we het niet ver gezocht. We zijn naar de koolzaad boerderij 'Hof ter Vrijlegem' in Mollem geweest.

We werden hartelijk ontvangen met een tasje koffie en verschillende proevertjes uit het assortiment van artikels die ze met koolzaad kunnen maken.

Vervolgens kregen we deskundige uitleg over de teelt, de oogst en de verwerking van het koolzaad. Na de theorie zijn we naar buiten gegaan om de boerderij te bezichtigen.

Deze boerderij is nog steeds een familiebedrijf, al 4 generaties lang, eerst was het een veebedrijf maar na verloop van tijd is deze uitgebouwd tot een koolzaad boerderij met bed en breakfast. Ze proberen zo veel mogelijk groene energie te gebruiken: ze verwarmen bijvoorbeeld de boerderij en de breakfast met 'Olifantengras /miscanthus'. Deze installatie vervangt 6000 lt stookolie.



Tot slot zijn we in de Zandloper nog een pintje gaan drinken om na te praten over deze interessante namiddag.

Gemma Delaere

OVER EEN SCHILDERIJ EN MOGELIJKE TAALPERIKELEN

Toen ik op vrijdag 17 mei jl. grasduinde in mijn dagblad (De Standaard) viel pagina 6 mijn blik op de behoorlijk grote foto (23 x14,5 cm) van een schilderij dat duidelijk binnen de religieuze sfeer kon gesitueerd worden. Het bleek te gaan om de artistieke vrucht van een zekere Francesco Botticini met als naam "De Tenhemelopneming

van de Maagd", geschilderd tussen 1475 en 1476. Wie het schilderij wil aanschouwen moet naar de National Gallery in London, maar mits het intikken van de naam van de schilder in een browser is het werk moeiteloos te vinden.



Op de website van "Oxford Reference": (www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095520241) vond ik de vrij merkwaardige opmerking dat dit het enige schilderij is van de quattrocento dat zowaar een ketterij illustreert, met name dat een mensenziel een engel zou zijn die zich neutraal hield toen Satan rebelleerde tegen God. Dit ter zijde, al is het jammer dat ik niet meteen een iconografische studie desbetreffende kon vinden. Persoonlijk vond ik het anderzijds nogal vreemd in een landelijk zeer gewaardeerde courant net na Hemelvaart en maanden voordat de tenhemelopneming van Maria wordt gevierd, dit laatste onderwerp als illustratie aan te treffen. Mogelijks was de insteek dat mei tenslotte ook Mariamaand is. Think positive. Nog interessanter was de titel van het begeleidende artikel, -auteur: Hilde Van den Eynde-: "Wat is de voertaal in de hemel?" Voorwaar een uitdagend onderwerp, maar uit de lectuur van het opstel bleek het hoegenaamd niet te gaan om een doorwrochte analyse van theologische standpunten ter zake hemelse aangelegenheden, doch wel gissingen over de aantallen christenen gegroepeerd volgens "taalrol" doorheen de voorbije eeuwen tot nu, met als uitgangspunt dat in de hemel de voertaal zou bepaald worden door de wet van het hogere getal. Indien het thema effectief theologen beroert en dit het uitgangspunt is, dan doet het mij toch eerder denken aan al dan niet opwindende discussies rond het aantal engelen die terecht kunnen op de punt van een naald. Ik wil de lezer evenwel vooral laten kennis maken met de aanvang van het krantenartikel (citaat): "Dat zich boven onze hoofden een eeuwigdurend oord bevindt waar God, Christus, de engelen en heiligen en alle overleden deugdzaam mensen zich vreedzaam met elkaar ophouden, is geen wetenschappelijk vastgesteld feit; het is slechts

een akte van geloof voor christenen van diverse gezindten. Niet meteen voer voor een serieus krantenartikel zult u terecht zeggen, maar schort uw ongeloof even op." Geïnspireerd door enige scherts en goede luim meen ik hieruit te kunnen afleiden dat derhalve volgens Mevr. Van den Eynde alleen wetenschappelijk vastgestelde feiten überhaupt onderwerp van een serieus krantenartikel kunnen zijn. Ik weet niet goed wat hierover te denken. Doorgaans komen in onze kranten grotendeels zaken aan bod –al dan niet georkestreerd- die eerder bij wijze van "steekvlam" de kop opsteken, gissingen omtrent politieke strategieën, voetbalanalyses, meningen allerhande e.d. Moet ik logischerwijze dus besluiten dat krantenartikelen dienaangaande ook niet ernstig bedoeld zijn? Het zal de lezer tevens opvallen dat volgens de theorie van Mevr. Van den Eynde in de hemel de Drie-eenheid zich enigszins anders voordoet, terwijl paradoxaal genoeg Maria in se er niet in is opgenomen. In de plaats van Mevr. Van den Eynde zou ik dan toch verhinderd hebben uitgerekend de Tenhemelopneming van de Maagd als illustratie van haar artikel te publiceren. Ik heb overigens ook enige reserve om op mijn beurt te verwijzen naar de hemel als een ruimtelijk bepaald oord dat boven onze hoofden zweeft.

Gelukkig eindigde het artikel met de opmerking van paus Franciscus dat mogelijks het Hongaars de voertaal in de hemel is, in acht genomen dat deze taal z.i. zo moeilijk is dat het een eeuwigheid duurt om ze aan te leren. Zoals geweten is Franciscus een jezuïet en dus een meester in de subtiliteit. Laat het er ons maar bij houden dat de hemelse Onze Vader zelf best weet wat hij te dezen wil.

Johan

Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de voorbije zondag: Hoogfeest van Pinksteren

ONTVANG DE HEILIGE GEEST

Evangelie (Johannes 20, 19-23)

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei : "Vrede !" Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. "Vrede", zei Jezus nogmaals. "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie." Na deze woorden ademde Hij over hen. "Ontvang de heilige Geest", zei Hij. "Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden."

Vraag nr. 101 van de Mechelse catechismus was : "Wie is God de heilige Geest ?" En het antwoord daarop was : "De heilige Geest is de derde persoon van de heilige Drievuldigheid." Dat is natuurlijk een antwoord waar je niets mee bent. Het is waarschijnlijk omdat het zo moeilijk spreken is over de heilige Geest, dat erover gesproken wordt in beelden. Bijvoorbeeld : de heilige Geest is als de wind, die waait waar Hij wil. De wind kunt ge niet zien. Maar wat ge wel kunt zien, zijn de kruinen van de bomen, de takken en de bladeren die heen en weer bewegen. Wat ge wel kunt zien, zijn de vlaggen die wapperen en al hun kleuren laten zien.

Zo is het ook met de heilige Geest. Ge kunt Hem niet zien, maar wat ge wel kunt zien, zijn mensen die, door de Geest bewogen, goede dingen doen in de wereld. Pinksteren kunt ge zien aan mensen die door hun daden vertellen van Gods grote daden. Mensen, bewogen door Gods geest, die maken Pinksteren actueel en zichtbaar.

En daarom is het hoogfeest van Pinksteren veel méér dan een herdenking van een gebeurtenis uit een ver verleden. Pinksteren is een beleving : zijn Geest inademen is ervaren dat Hij een enorme aandrijfkraft kan zijn in ons leven. De Heilige Geest is : God aan het werk in mensen. En zo kunnen we een Kerk worden die, vervuld van Gods Geest, een taal gaat spreken die iedere aardbewoner verstaat : de taal van de liefde. Zo kunnen we een Kerk worden die zich niet

vastklampt aan kerktorens en aan eigen traditie, maar die elke mens kan optillen tot een geloof in de Goede, Blijde Boodschap, een boodschap van goedheid voor elke andere, een boodschap van verzoening en vergeving, in alle eenvoud van hart. Want de Geest waait waar Hij wil. Hij laat zich niet opsluiten, zelfs niet in een kerk. Hij waait over heel de wereld, voor leken en religieuzen, voor alle mensen.

Moge Gods Geest ook waaien in de Kerk. Paus Johannes XXIII heeft ooit gezegd : "Laat ons de hoge, blinde muren die wij hebben opgetrokken rond de kerk slopen. En in plaats van pijlen van veroordeling af te schieten, moeten we de hand uitsteken naar de wereld."

Want ook dat is Pinksteren : naar de wereld gaan, de Geest laten waaien over de wereld. De Kerk heeft de wereld lang afgeschilderd als een tegenpool, als slecht en verdacht. Kerk en wereld zijn op die manier uit elkaar gegroeid. Maar God zendt ons juist de wereld in (dat hebben we ook de vorige twee zondagen gehoord). Zich bekeren tot de Geest, is zich keren naar de wereld.

Gods Geest waait al over de wereld op de eerste bladzijde van de Bijbel. De Geest Gods is de drijvende kracht achter de schepping, Hij brengt leven, Hij is de wondere dynamiek die van chaos kosmos maakt, een plek voor ons allen om in te wonen.

En Gods Geest waait nog steeds over de wereld. Ondanks zoveel fanatisme en onbegrip zijn er altijd mensen en organisaties die zich inzetten voor een andere en betere wereld.

Gods Geest waait ook in ons. We zien Hem aan het werk waar de ene mens zich inzet voor de andere, waar de ene de andere draagt, in elke mens die de wereld wat menselijker maakt.

*Veni Creator Spiritus,
kom Schepper Geest,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt,
de taal waarin wij God verstaan.*

Zalig Pinksterfeest !

Vieringen van de komende zondag: Heilige Drie-eenheid

BRUSSEGEM Sint-Annakapel

Dinsdag 28 mei

19.00u: Eucharistieviering

HAMME Sinte-Goedele

Zondag 26 mei

Geen viering

OSSEL Sint-Jan-de-Doper

Zondag 26 mei

9.00u: Eucharistieviering

Lector: Genéviève Dolivier

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper

Zondag 26 mei

10.30u: Gebedsdienst: Dankviering met de vormelingen en communicanten

Intentie: Jaarmis Michaël Meurrens

Lector: Catechisten

Misdienaars: Seline en Jinte

WEMMEL Sint-Engelbertus

Zaterdag 25 mei

17.30: Eucharistie (N)

Zondag 26 mei

11.00u: Eucharistie (F)

WEMMEL Sint-Servaas

Zondag 26 mei

10.30u: Eucharistieviering: Feest van de Heilige Drie-Eenheid

We herdenken de overledenen van de voorbijgaande maanden: Julia De Visscher, Godelieve Kino, Maria De Mulder, Maria Heyvaert, Eveline Charlier

Jaarmis: Marie Helsen-Willem Verhasselt en overleden familieleden.