

# De Zonekrant



## KERK & leven

### Uittreksel artikels 2024 - week 38

---

#### SCOUTSKAMP 2024

Het begon voor de leiding met de opbouw van het kamp. We zetten dan al onze tenten op en de tenten voor de jongere leden, dat zijn de kindjes van 6 tot en met 12 jaar oud. Dag na dag zagen we hoe het terrein meer vorm kreeg tussen de bomen die nog op het veld stonden. Het is altijd

bewonderend om te beseffen hoe zoiets op poten kan gezet worden door samen te werken. Na de opbouw, kwamen de eerste leden aan. Dat waren de jong-givers. Zij zetten hun tenten zelf op met hulp van de jong-giver-leiding.





Ze waren ook de oudste leden op scoutskamp aangezien de givers dit jaar op buitenlands kamp waren naar Albanië. Daar beleefden ze wilde avonturen en genoten ze van de hoge temperaturen. Ook in Bourgseigne-Neuve hebben we zomerse temperaturen gehad. Daardoor konden we met de leden leuke waterspelletjes spelen. Daarnaast hebben we veel plezier gehad in

het bos! De kawellen en de pioniers hebben er bijvoorbeeld in de avond een sluipspel gespeeld. Bovendien speelden de pioniers er een superleuk spel met verf! Naast de dagen gevuld met spelletjes en plezier met het volleybalnet, doen wij ook een ééndaagse, tweedaagse of driedaagse naargelang de leeftijd van de leden. Dan gaan we op wandel.





Het scoutskamp sluiten we telkens af met een groot kampvuur. Omdat het kampterrein dit jaar was omringd door bomen, besloten we om het



kampvuur lager te maken, maar breder, zoals op onderstaande foto.



Het Scoutskamp 2024 was dus een zéér geslaagd kamp! Met het mooie weer, de leuke spelletjes en de wandeltochten zijn we allemaal moe, maar voldaan teruggekeerd naar Wemmel. Tot slot vermeld ik nog eventjes dat er heerlijke spaghetti kan gegeten worden op ons jaarlijks spaghetti-festijn! Dit jaar valt het op 22 februari.

Meer informatie kan u later vinden op de facebookpagina genaamd "Scouts Egmont-Orion Wemmel" 😊.

*Elise Leemans*

## DIE MENS Oogst 2024

Een mens leeft niet alleen. Wie zich zo uitzonderlijk waant dat de concrete invulling van de levenstocht zich vervult zonder dat "de ander" daarin een plaatst heeft, veroordeelt zichzelf tot uitzichtloze eenzaamheid. Leven met, samen, onder andere mensen doet deugd, maar het veronderstelt - onoverkomelijk- leefregels...

Laat het ons eens hebben over ...de tien geboden. De tien geboden worden ons aangereikt in de bijbel en zijn, volgens de overlevering, opgetekend door Mozes maar door God zelf "gegeven" aan de mensheid.

In onze wereld van vandaag heeft men het liever over rechten dan over geboden. Dat neemt niet weg dat er behoefte is aan concrete richtlijnen gericht op het welslagen en het vredevol functioneren van de samenleving. Uiteindelijk behoren de tien geboden tot een gedachtengoed dat reeds enkele duizenden jaren onder de mensen aanwezig is en in de loop der tijden steeds verder tot ontwikkeling is gekomen. Dit ontwikkelingsproces kreeg bovendien een boost door Jezus. Hij is het beste wat de mensheid kon overkomen. De beweging die Hij tot stand bracht leidde tot een denken en handelen waarin de mens weliswaar centraal staat maar dan wel onverminderd binnen het grote geheel van alle "zijn". De mens maakt integraal deel uit van de schepping, neemt er deel aan, voelt zich geroepen mee te denken en te werken aan het welslagen van de voortdurende schepping door zijn kennis en kunde aan te wenden en hiernaar te handelen, zich te verbeteren. Die verbetering gebeurt met vallen en opstaan en is nog lang niet tot een einde gebracht maar het weten zelf daartoe geroepen te zijn, is een vaste pijler voor optimisme naar de toekomst toe.

Toch is er veel weerstand. Verbetering veronderstelt tegelijk immers heel sterk dat de mens uit zijn comfortzone moet komen. En hier

spelen wij, als christenen-volgelingen van Jezus Christus- een belangrijke rol. Niet door anderen de les te spellen en niet zozeer door een leer uit te dragen maar door ons ZIJN tussen en onder de naasten. Het gaat er dan om mensen te zijn die streven naar ...het Rijk Gods.

Dus, wat is nu eigenlijk dit Christen "zijn? Waar streven wij naar? Hoe hoort een mens te zijn volgens de man van Nazareth? Wie is die mens?

Die mens waardeert en eert het grotere geheel en zal daar nooit schade aan toebrengen. In ruil zal het geheel steeds aan de mens vertrouwen en goede vruchten schenken...Het Goddelijk Verbond. Die mens denkt na en werkt eraan om het spirituele tot volle ontwikkeling te laten komen. Die mens maakt tijd voor rust en maakt het stil om zich heen om zo het spirituele tot zich te nemen. Die mens staat anderen niet naar het leven en respecteert steeds de volledige integriteit van zijn medemens.

Die mens houdt steeds zijn beloften en gegeven woord.

Die mens ontvreemd niet, is nooit vals, nooit hypocriet en verspreidt nooit leugens en roddels.

Die mens eert en trekt lering uit zijn voorouders.

Die mens verzorgt niet alleen de eigen kinderen, maar draagt ook zorg voor de kinderen van zijn medemens en helpt steeds zijn medemens naar kunnen en vermogen.

Die mens betoont respect voor "zijn huis" - zijn lichaam waarin de Heilige Geest woont- en "ons huis", onze aarde

Die mens zal aan anderen geven en doen datgene wat hij verwacht dat anderen aan hem zouden moeten geven en voor hem doen ('gulden regel van Jezus van Nazareth').

Een hele opdracht zonder twijfel, maar het streven waard. Aan ieder mens alle succes gewenst.

*Ludo Van Assche*

## VREDE: EEN WERKPUNT

Op donderdag 5 september namen mijn vrouw en ik het initiatief om actief te werken aan ons sociaal netwerk. We gingen zodoende over tot een bezoek aan het dorpscafé. De waard stelt er iedere dag aan zijn klanten ook gratis het recentste exemplaar ter beschikking van het Het Laatste Nieuws. Helaas heb ik nogal de neiging om alras de krant vluchtig te doorbladeren alvorens te komen tot de uitwerking van de beoogde netwerkdoelstelling. Op pagina 20 was een foto te zien, 15x15 cm( denk ik), van een gezinnetje: vader, moeder en drie dochters “in de groei”. Het leek me eigenlijk zo’n foto van een gezin dat net een of andere wedstrijd had gewonnen en daarom fier voor de lens had mogen poseren. ik bladerde verder door de krant zonder lezing van de tekst horende bij de foto. Het is immers onfatsoenlijk om de cafékrant al te lang te monopoliseren. En toch, na het laatste blad met de weersvoorspellingen te hebben doorgenomen voelde ik de aandrang om na te gaan op pagina 20 wat de commentaar bij de gezinsfoto zoal te vertellen had. De foto bleek genomen in Lviv, Oekraïense stad te vinden op zo’n 80 km van de grens met Polen en die onmogelijk kan beschouwd worden als een militair bolwerk. Op 4 september had Rusland er een massieve drone-en raketaanval op uitgevoerd. Onder de slachtoffers van die aanval: de moeder en de drie dochters. De vader van het gezin was nog levend van onder het puin gehaald. Alle mooie meisjes in zijn leven waren in een klap vernietigd. Een golf van verontwaardiging, woede en eindeloze machteloosheid sloeg door mijn hoofd. Ik wendde mijn blik af naar het Tv-toestel aan de muur en zag wazig wielrenners elkaar bekampen voor ritwinst in de Ronde van Spanje.

Hoogleraar Tom Sauer, hoogleraar Internationale Politiek (UAntwerpen), liet zijn licht schijnen op de oorlog in Oekraïne middels een opiniestuk in De Standaard (p. 26) van 3 september, dus net een dag voor de Russische dodelijke aanval. Hij pleit voor ontwapening, het opheffen van de NAVO, de oorlog in Oekraïne met diplomatie te beëindigen en een veiligheidsorde te creëren gebaseerd op “inclusie en samenwerking” in plaats van allianties. Het standpunt van de hoogleraar is het overwegen waard, maar er is wel een angel aan...Het komt me immers voor dat een paar decennia lang Europa heel erg gewerkt heeft aan samenwerking met Rusland, tot het punt zelfs dat een flink stuk van de Europese energiebevoorrading ervan afhankelijk werd. De ietwat ouderen ons zullen zich herinneren dat in 1997 het automerk Renault onverhoeds de deuren sloot in Vilvoorde om nauwelijks een jaar

later in samenwerking (inmiddels stopgezet) met de stad Moskou aldaar auto’s te gaan produceren. Het is maar een voorbeeld. Ik heb de indruk –maar ik ben geen hoogleraar- dat Europa de afgelopen decennia geen politiek voerde gericht op oorlog met Rusland, zelfs niet toen dat land De Krim annexeerde in 2014. De bevolking van een aantal Afrikaanse landen, bv. Niger, heeft anderzijds al kunnen ontdekken wat een beate “samenwerking” met Rusland zoal inhoudt. Ik zou dus toch voorzichtig zijn met Russische inclusie. De hoogleraar is kennelijk ook een beetje vergeten dat Rusland nog steeds de Oekraïense graantransporten naar Afrikaanse landen tracht te blokkeren en dit sinds februari 2022, maar daarin niet slaagt omdat Oekraïne middelen kan inzetten om de Russische marine uit de buurt van de havenstad Odessa te houden.

Wie kan er tegen vrede zijn? De vredeswens is ongetwijfeld een van de essentiële bestanddelen van de christelijke ethiek. Uiteraard leert de geschiedenis dat het christelijk vredespad niet voortdurend smetteloos is verlopen naar het voorbeeld van de Goede Herder. Dat neemt niet weg dat het uitzien naar en het werken aan vrede diep verankerd is in onze geloofsbeleving. En uiteraard staan Christenen daarin niet alleen of geïsoleerd, gelukkig maar. Des te meer doet het pijn te moeten lezen in dit eigenste weekblad – zie Standpunt van Koen Vlaeminck, K&L 4 september 2024, p. 7- dat een radiopresentator naar aanleiding van het pausbezoek alvast te horen gaf dat “de paus aan het hoofd staat van een misdadige organisatie en dat hij een idioot is die vanuit Rome de wereld dicteert”. Sommigen zullen zeggen, ach, dat is satire, het aanzwengelen van sarcastische polemiek of, misschien ook, alleen een veruiterlijking van mediatieke geldingsdrang. Ik vrees evenwel dat precies al die branie wijst op een groeiend onvermogen in onze contreien om zelf te werken aan vrede, vooral waar en wanneer dat met onze beperkte middelen (nog) mogelijk is. Ik durf derhalve de hoogleraar uit te nodigen om samen met de radiopresentator eerst alhier een bijdrage te leveren aan “inclusie en samenwerking”. De begripvolle inclusiebetrachting die de hoogleraar betoont ten aanzien van de dictaten van het Poetinregime lijkt me immers al te sterk te contrasteren met de botte aanval van de radiopresentator op een man die m.i. eerder tracht te kalmeren dan te dicteren.

*Johan*

## DAVIDSFONDS WEMMEL\_RELEGEM-HAMME

in samenwerking met DAVIDSFONDS ACADEMIE

### WERELDCONFLICTEN IN HET NIEUWS

Een buitengewoon interessante lessenreeks!

Beslist een aanrader!

Wie er vorig jaar was, weet dat kwaliteit voorop staat.

VRT-reporter Peter Verlinden is de beste garantie dat het meer dan de moeite waard is te komen luisteren naar deze boeiende uiteenzettingen.

Wanneer : dinsdag 1, 8 en 15 oktober 2024 , telkens om 14 uur in GC De Zandloper met aansluitend de voorstelling ' Kleine helden ' op donderdag 17 oktober 2024 om 20u30.

Info:

Oorlogen, burgeroorlogen, terrorisme ... het is van alle tijden. Maar de oorlog in Oekraïne en de gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben de afgelopen jaren die wereldconflicten wel heel dichtbij gebracht. Dat heeft veel te maken met de manier waarop de massamedia omgaan met internationale conflicten. Maar wat weten we eigenlijk over deze oorlogen en wat is het beeld dat de massamedia ons ervan brengen?

Peter Verlinden vertrekt van de jongste conflicten en gaat dieper in op de manier waarop de massamedia altijd maar een selectie van de werkelijkheid brengen. Welke selectie brengen ze

dan, en waarom? Wie bepaalt dat? Antwoorden op deze vragen worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk van de conflictjournalistiek in de afgelopen 30 jaar.

Bij deze cursus is de voorstelling " KLEINE HELDEN " inbegrepen.

Zelfs in tijden van oorlog en chaos blijft menselijke moed, veerkracht en hoop bestaan. De gerenommeerde oorlogsjournalist Rudi Vranckx neemt je tijdens Kleine Helden mee op een ontroerende reis door 35 jaar geschiedenis, beladen met oorlog, bevrijding, verzet en uiteindelijk, hoop. Waar de kleine held boven zichzelf blijft uitstijgen en een verschil maakt. In deze aangrijpende voorstelling vertelt Rudi Vranckx de verhalen over de heldhaftige daden van doodgewone mensen, als druppels op een hete plaat, maar van onschatbare waarde. De muzikanten Wigbert, Elsje Helewaut, Gertjan Van Hellefont en Serge Feys brengen nummers die passen bij zijn ontroerende verhalen en beelden. In Kleine Helden geeft dit gezelschap een gezicht en een stem aan gewone mensen. Een inspirerende voorstelling vol hoop (ticket t.w.v. 22 euro).

Prijzen: leden Davidsfonds : 78 € (ticket voorstelling 17 okt. inbegrepen); standaardprijs: 96 € (ticket voorstelling 17 okt. inbegrepen).

Contactpersoon: Roger Vanhaeren  
Contact: [rccl.vanhaeren@skynet.be](mailto:rccl.vanhaeren@skynet.be)  
0473 94 51 00

Gelieve tijdig in te schrijven voor deze boeiende lessenreeks!!!

*Namens Davidsfonds bestuur : Hugo Goossens*

## Stilstaan bij het Evangelie:

### Homilie van de voorbije zondag: 23ste zondag door het jaar

---

#### HIJ LAAT DOVEN HOREN EN STOMMEN SPREKEN

Evangelie (Marcus 7, 31-37)

*Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus, en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem : “Effata”, wat betekent: ‘Ga open.’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. Hij gebod hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden : “Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft. Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.”*

Bij de orthodoxe christenen start het kerkelijk jaar op 1 september. Ze lezen dan uit het boek Genesis. In 1989 riep patriarch Dimitrios 1 september uit tot “Dag van gebed voor het milieu”. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief over in 1977, en stelde ook een “Scheppingsperiode” in, van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus. En in 2015 sloot paus Franciscus zich hierbij aan, en viert ook de rooms-katholieke kerk op 1 september wereldwijd de “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. En de eerste zondag van september (vorige zondag) riep paus Franciscus uit tot “Scheppingszondag”.

Nog nooit is de schepping, het milieu, zo actueel geweest als tegenwoordig. Landen worden geteisterd door vreselijke overstromingen. Bosbranden vernietigen wereldwijd miljoenen hectaren bos en woud. Vreselijke hittegolven, tornado's en tropische stormen treffen verschillende werelddelen, en vernietigen dorpen en halve steden. Het ijs van de Noordpool smelt op een steeds vlugger tempo, en het peil van het zeewater blijft onrustbarend stijgen.

En al even verontrustend is het feit dat veel mensen er zeker van zijn dat er helemaal geen problemen zijn. Ze vinden dat allemaal flauwekul en pure fantasie van zogezegde wetenschappers en politici, die alleen maar de aandacht op zichzelf willen richten. Ontkenners, non-believers.

Hetzelfde zagen we bij de corona-crisis. Mensen lieten zich niet inenten : het waren allemaal samenzweringstheorieën om ons bang te maken en onze vrijheid te beperken, dit was niet erger dan een gewone griep... Ontkenners, non-believers.

Die ontkenners en non-believers lijken op de doofstomme man in het evangelie, tegen wie Jezus zegt : “Effata, ga open !”

“Effata” Het is een van de zeldzame woorden die de evangelist bewaard heeft in de oorspronkelijke taal die Jezus sprak, het Aramees. En dat is niet zonder reden, zegt Manu Verhulst, want het is een sleutelwoord. Met dit woord zitten we in de kern van de Blijde Boodschap.

“Effata, ga open !” zegt Hij ook tegen ons vandaag : “Ga open, zodat je hoort, ziet, en vooral handelt. Ontken de problemen niet, niet je eigen problemen, in je relatie met de andere mensen of op je werk, niet de problemen van het milieu en de natuur die ons toevertrouwd is, niet de andere mens die in de problemen zit. Doe er iets aan ! Zeg niet : dat zijn mijn zaken niet. Want als je mijn volgeling wil zijn, dan kan en mag je nooit onverschillig zijn tegenover problemen. Je moet je altijd en in alles inzetten voor het goede. Ga dus open !”

Laten we geen ontkenners zijn, maar be-kenners, mensen die het willen zien, en ja zeggen om er iets aan te doen. Laten we geen non-believers zijn, maar believers, gelovigen, met open oren, open ogen, een mond die spreekt, en handen om uit de mouwen te steken, om samen te bouwen aan het Rijk Gods op deze aarde die ons is toevertrouwd. En het zal ons gelukkig maken, want :

Dat heet dan gelukkig zijn

Een deur die plots opengaat

Dat heet dan gelukkig zijn

Waardoor je weer hopen gaat.

Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij !

Dat heet dan gelukkig zijn

't gevoel niet alleen te zijn

Dat heet dan gelukkig zijn

Om dan met zijn twee te zijn.

*Constant*

## Vieringen van de komende zondag: 24ste zondag door het jaar

---

### **BRUSSEGEM Sint-Annakapel**

**Dinsdag 17 september**

19.00u: Eucharistieviering

*Intentie:* Jaargetijde Maria Sablon

### **HAMME Sinte-Goedele**

**Zondag 15 september**

9.00u: Eucharistieviering

### **OSSEL Sint-Jan-de-Doper**

**Zondag 15 september**

Geen viering

### **RELEGEM Sint-Jan-de-Doper**

**Zondag 15 september**

10.30u: Gezinsviering met Eucharistie

*Intenties:* Hendrik De Pauw en Marie-Louise De Prins

*Lector:* Vormelingen en catechisten

*Misdienaars:* Celine en Jinte

### **WEMMEL Sint-Engelbertus**

**Zaterdag 14 september**

17.30u : Eucharistie (NL)

**Zondag 15 september**

11.00u: Eucharistie (F)

### **WEMMEL Sint-Servaas**

**Zondag 15 september**

10.30u: Dienst van Woord en Communie

**Dinsdag 17 september**

11.00u en 15.00u: Vieringen door de leerlingen van de Sint-Jozefschool