



Antwerpen, maart 2012

“Verborgen verdriet”

Broeders en zusters,

Op 12 januari 2012 stelden de bisschoppen en hogere oversten van België een gemeenschappelijk beleidsdocument voor, met als titel *“Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van misbruik in de Kerk”*. Aan deze tekst is lang en intens gewerkt door een groep experts uit diverse domeinen: therapeuten, juristen, criminologen en zorgverstrekkers. Samen zetten ze de bakens uit voor een beleidsplan waarmee de kerkelijke verantwoordelijken in ons land de problematiek van het seksueel misbruik willen aanpakken. Alleen dankzij een gemeenschappelijk en transparant beleid kunnen we de crisis van het misbruik te boven komen.

Slachtoffers van misbruik mogen niet langer het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden. De beleidstekst geeft aan hoe de Kerk tot hun heling en herstel wil bijdragen, en tot wie zij zich daarvoor kunnen richten. Ik hoop oprecht dat slachtoffers van misbruik in deze beleidstekst een uitgestoken hand en een tegemoetkoming zien. Zij kunnen de beleidstekst en bijkomende documenten downloaden via het internet (www.misbruikindekerk.be) of aanvragen op het secretariaat van het bisdom Antwerpen.

Alle priesters, diakens en pastorale werk(st)ers van ons bisdom ontvingen een exemplaar van de beleidsbrochure. Wie werkt met kinderen of jongeren en de brochure wil gebruiken, kan de tekst eveneens downloaden of aanvragen op het secretariaat van het bisdom Antwerpen. Aan al wie een pastorale taak in ons bisdom vervult, vraag ik met aandrang om de beleidstekst nauwgezet door te nemen. Dank aan alle medewerkers om de beleidstekst bekend te maken en door te geven. Uw medewerking is een onmisbare schakel in het beleid dat we willen voeren ten bate van een veilige leefomgeving voor kinderen en jongeren. In de komende maanden zullen we nagaan hoe we met de beleidstekst kunnen werken, onder meer in vorming en navorming.

Op de laatste bladzijden van de beleidstekst vermelden we een aantal adressen en telefoonnummers waar slachtoffers terecht kunnen met hun verhaal. Ik vestig uw aandacht op het opvangpunt van het bisdom Antwerpen met coördinator Christine Dekkers (opvangpuntmisbruik.antwerpen@kerknet.be, 0491 52 78 26). Dank om deze informatie door te geven aan wie een verhaal van misbruik bespreekbaar wil maken.

Van 6 tot 9 februari namen Mgr. Guy Harpigny van Doornik en ik, beiden binnen de bisschoppenconferentie referent voor de opvolging van seksueel misbruik in de Kerk, deel aan een internationaal colloquium te Rome over deze problematiek. Vertegenwoordigers van meer dan honderd bisschoppenconferenties en experts uit diverse continenten tekenden present. Alle hoofdstukken uit ons beleidsplan zijn ook daar aan bod gekomen. Landen als Australië, Amerika en Canada, waarin de crisis van het misbruik tien jaar geleden uitbarstte, deden al veel ervaring op waarvan wij kunnen leren.

Samen met Nederland, Duitsland en Oostenrijk, behoort België tot een groep landen waarin de crisis in 2010 losbrak. We bevinden ons in een gelijklopend denk- en doe-proces. Aan bisschoppen uit landen en continenten waarin nog niet of amper over seksueel misbruik wordt gesproken, is gevraagd om slachtoffers proactief te benaderen en eenzelfde coherente aanpak te volgen. Op het colloquium was de wil duidelijk aanwezig om, met de volle steun van de autoriteiten in het Vaticaan, de zwarte bladzijde van het misbruik in de Kerk om te slaan en te werken aan een veilige omgeving voor kinderen en jongeren.

Op Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd ingegaan: tijd van vasten, bezinning en bekering. Het is een uitgelezen tijd om te bidden voor alle slachtoffers van geweld of vernedering, waar ook ter wereld. Bidden ook opdat de Kerk aan hun kant mag staan, zonder pretentie of arrogantie, als een bondgenoot langs de weg van het Rijk van God.

A handwritten signature in dark ink, starting with a small cross symbol followed by the name 'John Bonny' in a cursive script.

Bisschop van Antwerpen