



Brief bij Nieuwjaar 2012

Broeders en zusters,

Het was dit jaar geen witte kerst. Jammer voor wie gedroomd hadden - wie niet? - van een kerstmarkt of een middernachtmis onder een laagje witte sneeuw. Blijkbaar hebben we sneeuw nodig om Kerstmis als keerpunt te ervaren, als breuklijn tussen het oude jaar en het nieuwe. Sneeuw voelt als een witte bladzijde: een volgeschreven blad draaien om op een blanco blad te herbeginnen. Hoewel, met of zonder sneeuw, de tijd gaat gewoon door. Een verhaal dat eindigt onderaan de ene bladzijde, loopt bovenaan de volgende bladzijde gewoon door. Want een Kerst en een nieuw jaar zonder sneeuw verliest aan romantiek, maar wint aan realisme. En realisme kunnen we in deze tijd best gebruiken.

Onze kerkgemeenschap heeft geen kleurrijk jaar achter de rug. De misbruikcrisis vraagt om een sobere, maar efficiënte aanpak. Vertrouwen herstellen doe je niet met ronkende woorden of opzienbarende evenementen. Samen moeten we terugkeren naar de kern van ons geloof en naar de kern van ons engagement. Dat vragen gesteld worden aan de Kerk - zowel van binnenuit als van buitenaf - is een positief signaal: een signaal van betrokkenheid dat vraagt om aandacht en overleg. Onze maatstaf hebben we alvast: Jezus Christus en het Evangelie. Met Kerstmis hebben wij opnieuw mogen vieren dat Jezus de plaats van zijn geboorte onder ons niet heeft verlaten. We staan er niet alleen voor.

De samenleving heeft evenmin een kleurrijk jaar achter de rug. De financiële crisis heeft oude zekerheden doen wankelen, nationaal en internationaal. In het kielzog van de financiële crisis hebben vele instellingen aan geloofwaardigheid ingeboet. De onzekerheid voor de toekomst is groot. Sommigen zullen hun terechte verontwaardiging laten horen over hoe het zover is kunnen komen. Anderen zullen moedig hun verantwoordelijkheid opnemen om het huis waarin we wonen te herstellen en te vernieuwen. Zij zullen over een grote dosis werkkraft, volharding en onthechting moeten beschikken, om dat werk tot een goed einde te brengen. Zij verdienen onze steun. De veerkracht van een samenleving kan je meten aan de graad van samenwerking en solidariteit in moeilijke tijden. Als christelijke gemeenschap willen we daartoe onze bijdrage leveren.

Bij de start van 2012 wens ik u allen graag een gelukkig Nieuwjaar. Met meer klei dan sneeuw aan de schoenen stappen we het nieuwe jaar in. Doorstappen is de boodschap. Ik hoop dat het een jaar van nieuw vertrouwen mag worden, voor u en voor wie u dierbaar zijn.

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen