



ANTENNE- BERICHTEN

BLIKOPENER



Ecce Homo
Mark Wallinger

Vaknieuws

MAART 2024

- Op 28/02 vond de jaarlijkse **Dag van de godsdienstleraar 'Vrees niet'** plaats (152 deelnemers). We vroegen aan collega's, BV's en oud-collega's om via een warme boodschap de godsdienstleraar een hart onder de riem te steken. Het leverde drie mooie compilaties op:
 - [compilatie 1](#)
 - [compilatie 2](#)
 - [compilatie 3](#)

Kalender

- 26/04 **instroomtraject sessie 3** 'monastiek en bijbel' (Westvleteren, volzet).
- 07/05 **Logos studiedag: eenheid en onenigheid in de kerk** (Leuven.)

SAVE THE DATE

zie antenneberichten mei-juni

INHOUD

VAKNIEUWS

KALENDER

BOEK & KIJKTIP

VAKSIGNALEN

gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen

rudy.masschelein@rkg.vlaanderen

Boek

Tot God, Christophe Vekeman

De voormalig romanschrijver en columnist van De Standaard brengt in dit verrassend boek verslag uit van zijn (her)ontdekking van het geloof. Hij doet dat via gedichten, gezangen, brieven, woeste preken, jeugdherinneringen en bespiegelingen over Johnny Cash.

[meer weten](#)

Kijktip

One life, James Hawes

Het waargebeurde verhaal van **Sir Nicholas Winton**, door wiens inspanningen in WOII meer dan zeshonderd voornamelijk Joodse kinderen uit de handen van de nazi's werden gered. Met een onnavolgbare **Sir Anthony Hopkins**.

[meer weten](#)

IN MEMORIAM

Bart Geldhof

09.04.1968 – 14.03.2024

godsdienstleraar in atheneum
Brugge en Ieper

We leven mee met de familie en alle collega's die het voorrecht hadden om met Bart samen te werken en wensen hen kracht en warmte toe bij dit droevige afscheid.



Vaksignalen

VAKDIDACTIEK, BIJSCHOLING, VERDIEPING

- **Stadsuilen 2024**: Verhalenocturne van YOT met overnachtingsmogelijkheid in Brugse Magdalenakerk. [Info en inschrijven](#) (20/04-21/04, Brugge).

ZALIG PASEN

ILC/ILD

- GO! organiseert online helpdesk ILC op woensdag 27 maart van 14u-15u (Inschrijven kan via [deze link](#) en kan tot dinsdag 26 maart 15u.)
- [Profundo -wandeling](#) Brugge (28/04, Brugge).

Ook vlochten ze een kroon van doornakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem

MATTÉUS 27, 29

Een groot mens heeft twee harten: het ene bloedt en het andere verdraagt.

KAHLIL GIBRAN