

Lezingen

- Dt 4, 32-34. 39-40 (De Heer is God; er is geen ander)
- Mt 28, 16-20 (Ik ben met u, alle dagen)

De elf leerlingen nu begaven zich naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Jezus trad nader en sprak tot hen:

"... maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest ... Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."

Homilie

Beste medegelovigen,
vorige zondag, met het feest van Pinksteren, hebben we de liturgische feestperiode van Pasen afgerond. Vandaag, met het feest van de Heilige Drie-eenheid, beleven we een overgangszondag naar de reeks 'gewone' zondagen door het jaar. Vandaag is het wel de zondag met voor mij de moeilijkste inhoud van heel de bijbel: drie in één. Probeer dat maar eens uit te leggen.

Ik heb lang gezocht en uiteindelijk kwam ik tot het volgende om te proberen het wat duidelijk te maken.

Neem nu een Siamese tweeling.

Ik sla wat levensfasen over, maar neem, de ene kan goed leren, de andere niet.

De ene moet blijven zitten, de andere mag overgaan.

De ene geraakt verliefd, de andere niet.

De ene trouwt, de andere niet.

Ik weet of ik hiermee iets voor jullie heb kunnen verduidelijken, voor mij is het alleen maar moeilijker geworden en dan hebben we het nog maar gehad over 2.

Dus met 3 is het nog veel moeilijker.

God, die tegelijkertijd én Vader én Zoon én Heilige Geest is.

Of ligt het in de lijn van dat Roger tegelijkertijd én huisvader én directeur van een bedrijf én voetballer is.

Stof genoeg om over na te denken.

Als we dan de voorbije periode zouden samenvatten, dan komen we tot de volgende conclusie:

We hebben Jezus geboorte, zijn openbaar leven, zijn lijden en dood, afgerond met zijn verrijzenis.

We hebben mogen meebeleven hoe de leerlingen stilaan gegroeid zijn naar dat verrijzenisgelooft.

We hebben het hoogtepunt van Jezus leven hier mogen meemaken door zijn verrijzenis te vieren, zijn terugkeer naar de Vader met de boodschap aan ons: *“kijk niet meer zo naar omhoog, naar boven, maar kijk naar beneden, naar de wereld”*. Deze boodschap houdt voor ons de betekenis in van een vernieuwd Godsbeeld.

God komt ons in Jezus intiem nabij.

Zijn liefde is gratis en richt zich tot alle mensen, niemand uitgezonderd.

Om deze intimiteit kracht bij te zetten heeft God ons met Pinksteren de Heilige Geest gezonden.

In de verdere liturgie, vanaf de volgende zondagen, zullen we telkens woorden, houdingen en daden van Jezus te horen krijgen vanuit de periode dat Hij bij ons aanwezig was.

Deze zondag, Drievuldigheidszondag, wil dus de verbinding zijn tussen wat voorbij is en dat wat komt. Drievuldigheid, triniteit, drie-eenheid, een geladen begrip.

Begrijpelijk dat hierrond in de eerste eeuwen van het christendom heel wat discussie geweest is. Het vertrok allemaal bij de vraag hoe Jezus Zoon van God kon zijn, en vanaf wanneer dat was. Ingewikkelde kwestie die steeds meer verdeeldheid zaaide. Om de zaak te beslechten organiseerde de Kerk een concilie en verklaarde de drie-eenheid tot een ‘dogma’ van het geloof. Een dogma, een essentieel geloofspunt, dat je moet aannemen, ook al kun je het niet verklaren, niet begrijpelijk uitleggen. Het blijft dus eigenlijk een mysterie voor ons menselijk verstand.

Wat moeten wij ermee, mensen van het jaar 2024?

Iedere tijd probeert bij dit dogma, bij dit mysterie zijn eigen formulering te geven ter verduidelijking. Tegenwoordig zal men eerder spreken over de drie ‘zijnswijzen’ hoe de Godheid ons tegemoet treedt: als een vergevende en zorgende Vader/Moeder, als een Mens, Jezus die het ons voorleefde, onder ons verbleef en als een kracht en blijde inspiratie, diep in ons werkzaam blijft als de Geest.

Beste mensen,

geloven is een werkwoord; je moet er iets mee doen.

Je moet proberen door eraan en ermee te werken God steeds meer, steeds duidelijker zichtbaar aanwezig te stellen hier in onze wereld, in onze samenleving.

Het enige beeld dat verduidelijking kan brengen in dat zo moeilijke begrip 'drie-eenheid', dat is het beeld van 3 lucifers die aangestoken worden en samen één vlam vormen. Welnu, moge door het vuur van de Geest wij als één gemeenschap steeds verder naar mekaar en naar God toegroeien.

Amen.

© *Cor van den Bosch*