



Coronaprikje bij donderdag 13 mei 2021

Hemelvaart

Jezus was geen astronaut
of ruimte reiziger.
Hij nam geen raket
naar de maan, Mars of Venus ...
of wie weet waar zijn Abba-Vader
ergens woont in die wereld
die ons *te boven gaat*.
Geen sterrenkundige heeft Gods woonplaats
ooit in kaart gebracht.

Jezus werd *ten hemel opgenomen*,
aldus Marcus en de Handelingen.
Vóór de ogen van de apostelen.
En Hij zit nu op de ereplaats,
aan Gods rechterhand.
Krachtige beelden: Jezus hoort bij God
en bij God is Jezus thuis.

Zoals op de Tabor en bij het lege graf,
spreken twee mannen in witte gewaden
de apostelen resoluut aan:
"Mannen van Galilea,
wat staat ge *naar de hemel* te kijken?"

De leerlingen worden wakker geschud.
Er is werk aan de winkel.
Ze overstijgen hun pijn en verdriet.
Ze schieten in beweging
en zetten Jezus' werk verder.

God van Jezus, zend
– ook in deze moeilijke coronatijden –
engelen op onze weg.
En geef ook ons de kracht en de moed
om (zoals de) leerlingen van Jezus te zijn.

Mia Verbanck

vertaling: Bijbel in Gewone Taal