



# Coronaprikje bij zondag 16 mei 2021

## Tussen hoop en vrees

Heen en weer tussen hoop en vrees.  
Vrees voor besmetting, afzondering, vereenzaming.  
Hoop dat het beter wordt.  
Niemand weet wanneer,  
niemand weet hoe lang nog.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren  
moeten de apostelen hetzelfde gevoeld hebben.  
Ze waren zich ervan bewust  
dat Jezus een goddelijke mens was.  
Ze beseften ook dat het nu aan hen was  
om Jezus' levenswerk verder te zetten.  
Maar hoe?  
De onzekerheid, de twijfel en de angst werkten verlamdend.  
Jezus had hun de belofte gedaan  
dat een helper hen zou begeleiden.  
Maar wie zou dat zijn?  
Hoe zouden ze hem herkennen?  
Wanneer zou het gebeuren?  
Vrees voor het nu.  
Hoop voor de toekomst.

Jezus bad:  
"Heilige Vader, bewaar in uw Naam  
hen die Gij Mij gegeven hebt,  
opdat zij één mogen zijn zoals Wij."  
Hierin klinkt de uitdrukkelijke wens  
dat God zich over hen zou ontfermen.  
Dat de goddelijke band zou blijven bestaan.  
Eeuwige Vader, blijf ons nabij.  
Amen.

*Luc Beeldens*