

Vind je armoede een onrecht, en wil je daar iets concreet aan doen?

Word je geraakt door situaties van armoede of uitsluiting in je omgeving?

Meer informatie:

Frank Donckers

09 227 46 37

frank.donckers@belgacom.net

Ons financieel steunen:

BE54 8901 5424 6397



Lokale vrijwilligersgroep
gaat de strijd aan
tegen armoede
en sociale uitsluiting



Elke mens verdient respect en heeft basisrechten.

Dat is de visie van de vrijwilligers van onze welzijnsschakel.

We bieden kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.

Dit gebeurt terwijl we **elkaar ontmoeten** in de eigen buurt...

... tijdens huisbezoeken of persoonlijke contacten

... bij groepsactiviteiten waarin we genieten en leren van elkaar

... wanneer we praktische steun bieden

... als we in gesprek gaan met het OCMW, scholen, huisdokers, verenigingen

... als we samen actie voeren voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding...

"Het contact met iemand die echt in mij geloofde en naar mij luisterde was heel belangrijk.

Ik ben er door beginnen groeien".

Monique

"Het is door samen onze hoofden bij elkaar te steken en ons recht als mens op te eisen, dat er misschien eindelijk eens een punt kan gezet worden aan de discriminatie en de ongelijkheid die ieder van ons ervaart".

Denise

"Wat ik vooral geleerd heb, is dat mensen die in armoede moeten leven geen sukkelaars zijn zoals ik vroeger soms dacht. Integendeel, je moet juist heel sterk zijn om in hun omstandigheden te kunnen overleven. Door mijn vrijwilliger zijn in de Welzijnsschakel is mijn leven ingrijpend veranderd.

Mieke

Door naar elkaar te luisteren of samen dingen te doen **leren** wij **van elkaar** en doen we **positieve ervaringen** op.



Welzijnsschakels
samen sterkt

4000 vrijwilligers werken in **150 Welzijnsschakels** in Vlaanderen samen met **gezinnen** die armoede of uitsluiting ervaren. Medewerkers ondersteunen de plaatselijke vrijwilligers.