

Laten we ons gebed verruimen...

- We dromen van een wereld die meer broederlijk verbonden is. Geef ons, Heer, de Geest van Kerstmis: dat we in staat zijn tot daden van vriendschap en wederzijdse hulp.
- We dromen van een wereld zonder geweld. Geef ons, Heer, de Geest van Kerstmis: dat we in staat zijn tot vergeven zodat vrede mogelijk wordt.
- We dromen van een rechtvaardige wereld. Geef ons, Heer, de Geest van Kerstmis: dat we in staat zijn te leven zonder leugen of bedrog, in openheid en eerlijkheid.
- We dromen van een wereld van gelijkheid. Geef ons, Heer, de Geest van Kerstmis: dat we in staat zijn tot delen en solidariteit.

Moge de Geest van Kerstmis mijn leven vullen en mijn hart veranderen. Daarom, Vader, wil ik U nogmaals zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt...

God, onze Vader, wees bij ons in deze tijd waarin de nacht het lijkt te winnen op de dag, waarin de haat sterker lijkt dan de liefde, en de waan hoop machtiger dan het geloof. Laat uw aanwezigheid een licht zijn dat ons net als de herders leidt naar een ontmoeting met Uw Zoon en met alle mensen van goede wil. Amen.

Nog een stapje verder

Teken een kerststal en hang hem aan je raam. Verlicht je huis om de vreugde van Kerstmis te verspreiden.



Deze folder werd gemaakt door de CIPL (Commission Interdiocésaine francophone de Pastorale Liturgique) en vertaald door de Dienst Verkondigen en Vieren van het vicariaat Brussel.

www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-brussel

De figuren in de kerststal werden gemaakt door Alain Hubinont: www.crechedenoeil.be

Bidden bij de kribbe



“Laten we even stilstaan bij het Kind van Bethlehem. Dat het ons hart mag raken”

Boodschap van paus Franciscus, Kerstmis 2013

Stilstaan bij de kribbe



Kijken we naar Maria. Waarom is ze daar? Is ze in gedachten verzonken, dromerig, serene? Wat vertelt haar gezicht?

Ongetwijfeld is ze aan het mediteren. Ze herinnert zich dat de engel van God haar gezegd heeft: "U hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven." Ze heeft ja gezegd, ze heeft aanvaard te leven in dienst van de Heer.

Kijken we naar Jozef. Waarom is hij daar? Is hij vol vertrouwen, ongerust, vol bewondering? Ook hij herinnert zich wat de engel van God hem gezegd heeft:

"Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen..." Ook hij aanvaardt de zending die God hem toevertrouwt.



En Jezus? Hij is daar, in het centrum en dat is normaal want alle blikken zijn op hem gericht. Het is een schattige baby, net als alle pasgeborenen. Wie zal in hem degene herkennen die God ons zendt, degene die ons de tederheid van God komt openbaren, degene die ons komt leren dat God altijd aan onze kant staat, zowel in vreugde als in verdriet, in geluk en bij beproeving? De andere naam voor Jezus is Emmanuel! Dat wil zeggen God-met-ons!



En de herders?

Waarom zijn ze daar? Wat staat er op hun gezicht te lezen? Angst? Vreugde?



Verwondering? Ook voor hen had de engel van God een boodschap: "Ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer." En dus zijn ze gekomen, het is feest in hun hart: ze zijn de schitterende getuigen van de liefde van God.

De os en de ezel zijn er om ons te interpellieren: zij zijn er al om Jezus te bewonderen. En jij? Zal jij er binnenkort ook zijn? Ook de engelen interpellieren ons: zij bezingen uit volle borst Gods wonderen. En jij? Zal jij er ook zijn om Gods lof te zingen?



Het evangelie lezen



In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. (Lc 2, 1-7)



We kunnen in stilte een kaars aansteken of even van gedachten wisselen met onze naasten.

De vreugde van Kerstmis uitzingen



Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, die Koning.