

Huwelijkstarief: 300 €

Dit bedrag lijkt misschien veel, maar als we rekening houden met de totale kostprijs van een huwelijk, is het toch eerder gering. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: solidariteitsfonds en bisdom, kerkraad, voorganger, dekenaal fonds en diocesaan fonds, pastorale solidariteit, personeelsfonds en parochie.

Pastoor

Jan Verheyen
Renaat Veremansplein 1, 2500 Lier
tel.: 03 480 07 21 of 0477 47 79 68
jan.verheyen@bisdomantwerpen.be

Verloofdenonthaal

Diaken Gert de Bakker
tel.: 0497 66 23 03
gertdebakker@telenet.be

Parochiesecretariaten

Sint-Gummarus (Centrum)
en bijkerk **Sint-Margarita**
(*Begijnhof*)
Kardinaal Mercierplein 8
2500 Lier
tel.: 03 480 06 31
fax: 03 480 27 57
st.gummarus.lierskynet.be
woensdag: 10.00 - 12.00 u.
donderdag: 10.00 - 12.00 u.

H. Kruis (Kartuizers)
Renaat Veremansplein 1
2500 Lier
tel.: 03 480 07 21
fax: 03 488 51 72
h.kruiskartuizers.lierskynet.be
dinsdag: 10.00 - 12.00 u.
donderdag: 17.00 - 18.30 u.
vrijdag: 10.00 - 12.00 u.

H. Hart (Antwerpse Poort)
Zie H. Kruis (*Kartuizers*)

Sint-Jozef & Sint-Bernardus
(*Lisp*)
Zie H. Kruis (*Kartuizers*)

O.L.V.-Onbevlekt (Lachenen)
Zie H. Kruis (*Kartuizers*)

H. Familie (Leuvense Poort)
Pastoriestraat 2
2500 Lier
tel.: 0476 97 24 63
fl.nijssen@gmail.com
na telefonische afspraak

Sint-Jan Evangelist
(*Koningshooikt*)
Dorpsstraat 111
2500 Koningshooikt
tel.: 0472 77 83 18
sintjan.koningshooikt@gmail.com
maandag: 19.00 - 20.30 u.
woensdag: 09.30 - 11.00 u.
donderdag: 09.30 - 11.00 u.

Website:

www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-h-gummarus-z-beatrijs-lier



Pastorale Eenheid Heilige Gummarus & Zalige Beatrijs – Lier –

TROUWEN IN DE KERK – 2023 –

De vraag naar het huwelijk



**Hoe?
Wanneer?
Waar?
Waarom?**

Trouwen

Niets is zo natuurlijk als twee mensen die van elkaar houden en beslissen om zich aan elkaar te binden. Zo is het leven. Vroeg of laat stelt zich de vraag of aan deze verbintenis een officiële uitdrukking moet gegeven worden. Trouwen we? Voor de burgerlijke stand? In de Kerk? Geven we een officieel jawoord aan elkaar of moeten de mensen maar zien dat we bij elkaar horen?

... voor de Kerk

Uit romantiek? Wil men in de Kerk trouwen omdat een kerkgebouw een sfeervolle omgeving biedt om te trouwen? Of omdat de familie het vanzelfsprekend vindt? Of is de vraag om Gods zegen over jullie relatie van groot belang? Voor sommigen heeft die verbondenheid, die liefde, inderdaad met God te maken. Anderen voelen aan dat ze een gemeenschap nodig hebben en die gemeenschap kan de Kerk zijn. Maar er is meer dan louter trouwen in een kerkgebouw. Het huwelijk is een sacrament. Het jawoord dat je aan elkaar geeft, verbindt je met God als getuige.

Wat beloof je?

Het hoogtepunt van het trouwen-voor-de-kerk is het moment waarop bruid en bruidegom elkaar het jawoord geven. Geen oppervlakkig *ja*, maar een *ja* dat verbindt. Man en vrouw sluiten een verbond. Ze verbinden zich voor de toekomst. Dat trouwen voor de Kerk betekent ook dat je een 'derde' (een 'Derde') in je relatie toelaat, God zelf. En als je vraagt om voor de Kerk te trouwen, spreekt die 'Kerk' ook een woordje mee ... Dat is een kwestie van wederzijdsheid, van partnerschap. Die Kerk stelt zowel in de voorbereiding als in de viering zelf drie belangrijke vragen:

- of man en vrouw zonder dwang en innerlijk vrij voor elkaar gekozen hebben;
- of ze echt duurzaam met elkaar willen leven en aan hun verbintenis geen tijdsgrens willen stellen;
- of ze gastvrij willen openstaan voor alles wat de toekomst brengen zal: kinderen die dan gelovig worden opgevoed, maar ook de noden en vragen van andere mensen, van een gemeenschap.

Als man en vrouw deze vragen met *ja* beantwoord hebben, komt het hoofdmoment van de huwelijksviering: het moment waarop de huwendes aan elkaar zeggen dat ze echt voor elkaar kiezen, de trouwbelofte.

De viering

Het sacrament van het huwelijk kan gevierd worden in een woorddienst of in een eucharistieviering, liefst door de huwendes zelf voorbereid, in afspraak met de priester of de diaken die als getuige namens de Kerk op-

treedt. Om die viering voor te bereiden, willen wij een helpende hand uitsteken. Graag stellen wij de verloofden daartoe heel wat keuzeteksten ter hand. Hoe dit praktisch verloopt, lees je verder.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?

Spreek op het betreffende parochiesecretariaat tijdig een datum af waarop jullie willen trouwen. Huwen in onze kerken Sint-Pieterskapel (*Centrum*), Sint-Margarita (*Begijnhof*), H. Kruis (*Kartuizers*), H. Hart (*Antwerpse Poort*), Sint-Jozef & Sint-Bernardus (*Lisp*), H. Familie (*Leuvense Poort*), O.L.V.-Onbevlekt (*Lachenen*) of Sint-Jan Evangelist (*Koningshooikt*) kan van maandag tot en met zaterdag om 11.30 u., 13.30 u. of 15.00 u. Hou hier rekening mee voor jullie huwelijk op het gemeentehuis.

Maak dan een afspraak met de pastoor voor het opstellen van het huwelijksdossier. Breng daarvoor zo mogelijk de trouwboekjes van jullie ouders mee, dit vooral met het oog op het aanvragen van de doopbewijzen.

Wanneer de datum vastligt en de eerste formaliteiten vervuld zijn, ga je naar het **verloofdenonthaal** (gegevens achteraan op deze folder) waar je alle nodige informatie kunt ontvangen, de gebruiken in onze kerken wat betreft bloemen, looper, muziek, de data voor de verloofdenontmoeting (enkele avonden of een weekend), ook tekstmateriaal om de viering samen te stellen, enz. En vooral: diaken Gert die het verloofdenonthaal verzorgt, zal jullie verhaal beluisteren, met jullie een stukje op weg gaan, getuigenis geven over zijn eigen gehuwd-zijn, enz.

Wat het plaatsen van bloemen betreft, vragen we soberheid. Het bruidsboeket op het altaar is eigenlijk voldoende.

Een drietal maanden voor het huwelijk gebeurt dan de **ondertrouw** bij de voorganger van het huwelijk. Verder is er een pastoraal gesprek met de priester of de diaken die als getuige zal optreden voor het huwelijk en die de viering zal voorgaan. In die ontmoeting zal de priester of de diaken ook de viering inzien die door de verloofden reeds werd samengesteld.

Een vijftal dagen voor het huwelijk wordt het definitieve boekje bezorgd aan de voorganger en gebeurt ook de betaling van het huwelijk aan de pastoor van de kerk waar het huwelijk plaatsvindt.

