

Hoogfeest van Pasen

Uit de Blijde Boodschap volgens Johannes.

*Petrus en de andere leerling
gingen op weg naar het graf.
De andere leerling liep harder dan Petrus
en kwam het eerst bij het graf aan
maar Hij ging niet naar binnen.
Toen kwam ook Simon Petrus, na hem,
bij het graf aan en ging meteen naar binnen.
Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de andere doeken lag:
hij was opgerold en lag helemaal apart.
Toen pas ging ook de andere leerling,
die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen.
Hij zag en kwam tot geloof.*

**Vader,
deze dag is voor mij
een dag van vreugde.
Hij vervult mij
met het licht, de liefde en de vrede
die Jezus Christus mij brengt.
Voor mij is Hij de Levende.
In Hem zijt Gij aan het licht gekomen
als een trouwe God.
Nu weet ik: ik sta nooit meer alleen.
Gij zijt met mij, voor eeuwig en altijd.
Alleluia. Amen.**