

Palmzondag

Uit de Blijde Boodschap volgens Matteüs.

*Zowel de menigte die voor Jezus uit ging
als die welke Hem volgde, schreeuwde :
Hosanna, de Zoon van David.
Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer.
Hosanna, in de hoogste hemel'.
Toen Hij Jeruzalem binnengetrokken was,
kwam de hele stad in beweging
en ze vroegen: 'Wie is dat ?'
De mensen zeiden :
'Dat is de profeet,
Jezus van Nazaret in Galilea.'*

**Heer,
kom ook naar mij toe.
Laat ook ik Je toejuichen
met, in mijn gedachten,
een palmtak in mijn hand.
Laat mij Jou prijzen
en loven uit volle borst,
want Jij bent mijn Koning !
Hosanna, Gij die komt
in de naam des Heren. Amen.**