

Het Franciscuskoor begon op

Kerstdag 1935.

Eerste uitvoering door het voltallig zangkoor met de 8ste Gregoriaanse mis en verschillende kerstliederen.

De mis werd opgedragen door Pater Osmondus en Pater Sixtus.

Aan het orgel Pater Michael

Eerste koorleider Jozef Vanderdonkt.

Op Pasen 1936 werd voor de eerste maal een meerstemmige mis uitgevoerd in de houten noodkapel.

1937 de eerste steenlegging van de nieuwe kerk.

Palmzondag 1938 Inwijding nieuwe kerk.

Pasen 1938 eerste hoogmis in de nieuwe kerk opgeluisterd door het St.-Franciscuskoor en uitgezonden door de kattelieke radioomroep Kortrijk.

De noodkapel werd omgebouwd tot toneelzaal.

Een toneelgroep werd gesticht onder de naam: "De St.-Franciscusgezellen" en de acteurs worden gerecruteerd uit het zangkoor.

Pater Michael fungeerde als regisseur en voor de decors zorgde Chislain Van Nieuwenhuyze.