

Sorry

LIEFDE, CONFLICT EN VERGEVING

“Het is gezonder om realistisch te zijn en grenzen, uitdagingen en onvolmaaktheden te aanvaarden. Om te luisteren naar de oproep om samen te groeien, om de liefde te laten rijpen en om de verbondenheid, wat er ook moge gebeuren, te versterken.” (AL 135)

Inhoud

- Liefde is een kracht van verzoening. Liefde helpt sorry zeggen en opnieuw beginnen.
- Het koppel gaat op zoek naar de kracht van vergeving en verzoening die nodig is voor een duurzame liefde.
- In het hart van de liefde staan geduld en vergevingsgezindheid.
- In de huwelijksliturgie komen de duurzaamheid van de liefde en de onverbreekbaarheid van het huwelijk ter sprake in de huwelijksbelofte.

Doelstellingen

Het koppel ...

- ... beseft dat verschillen tussen partners een bron van rijkdom en van spanning kunnen zijn
- ... ontdekt de kracht van vergeving en verzoening in het huwelijksleven
- ... ontdekt dat het hart van het kerkelijk huwelijk een belofte is
- ... begrijpt dat God barmhartig is, geduldig en trouw
- ... kent de betekenis van de huwelijksbelofte in de huwelijksviering

Bouwstenen voor catechese

1. Welkom

*Leg een Bijbel open (1Kor 13) op tafel en steek een kaarsje aan.
Voorzie de mogelijkheden om een filmpje te projecteren.*

UITWISSELING IN GROEP

Heet de koppels van harte welkom. Indien er al een eerdere bijeenkomst plaatsvond, kan je beginnen met een terugblik.

- *Hoe kijken jullie terug op die bijeenkomst? Wat is jullie bijgebleven?*
- *Heb jullie er met elkaar nog over gesproken?*

Je kan als begeleider ook vertellen hoe je zelf terugkijkt op die bijeenkomst en wat is bijgebleven.

Licht het thema van deze bijeenkomst kort toe. De liefde, hoe sterk ze ook is, is ook kwetsbaar. We zijn immers mensen die met vallen en opstaan, en midden in de lotgevallen van het leven, elkaar beminnen. In deze bijeenkomst staat één van de meest cruciale teksten in de huwelijksliturgie centraal: de huwelijksbelofte. Spreken bruid en bruidegom die woorden uit, dan geven zij zichzelf aan elkaar, als geschenk voor het leven. Net in die belofte is aandacht voor het concrete leven (van armoede en rijkdom, ziekte en gezondheid, ...) dat de context is van de liefde. Ze beloven elkaar trouw, ook al omvat het huwelijk zowel periodes van vreugde als verdriet, van licht en duisternis.

Dat het hart van het huwelijk een belofte is, maakt het filmpje³ “Wat als iedereen bindingsangst had?” op een ironische en grappige manier duidelijk.

³ https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d3bg3i1boz4

2. Het woord van het koppel

*Elke partner heeft een invulblad en een balpen.
Voorzie de mogelijkheden om een filmpje te projecteren.*

UITWISSELING PER KOPPEL

Mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar.

Start met het eerste deel van de video van Paus Franciscus op YouTube ⁴ (tot 1:10) "Pope Francis' eight tips to improve family life" of vertaald op Kerknet "Acht pauselijke tips voor een beter gezinsleven."⁵

Inspirerend zijn volgende uitspraken van paus Franciscus (in zijn eigen stijl):

- *"Aan de jong gehuwden moet men zeggen dat ze de dag niet moeten eindigen zonder met elkaar vrede te sluiten. In zo'n moment na een discussie, een misverstand, een verborgen jaloezies, wordt het sacrament van het huwelijk hernieuwd. Vrede sluiten geeft eenheid aan het gezin. Deze weg bewandelen is niet gemakkelijk. Het is wel een mooie weg. Dat moet men hen zeggen!" (25 oktober 2013)*
- *"Maak ruzie zoveel je wil. Als er borden rondvliegen, laat ze. Maar eindig de dag nooit zonder vrede te sluiten. Nooit!" (4 oktober 2013)*
- *"Om thuis vrede te sluiten is het niet nodig de Verenigde Naties bij elkaar te roepen. Een klein gebaar volstaat, een knuffel, een omhelzing en een 'ciao'. En morgen begint het leven opnieuw." (2 april 2014)*

Vraag aan elke partner om het antwoord op de volgende vragen neer te schrijven. Laat de partners een korte tijd in stilte nadenken en daarna in gesprek gaan.

- *Waarover hebben jullie wel eens ruzie of een conflict gehad?*
- *Kan je dan 'sorry' zeggen? Vind je dan de weg terug naar elkaar?*
- *Lukt het dan om, zoals de paus suggereert, de dag niet te eindigen zonder weer vrede te sluiten?*
- *Valt het jou moeilijk om de ander te vergeven? Waarom? Waarom niet?*
- *Heb je al mogen ervaren dat vergeven en opnieuw beginnen bij de liefde hoort? Dat het de liefde tussen jullie misschien wel doet groeien?*

Als het gesprek moeilijk is of de vragen als te persoonlijk worden ervaren, kan je ook gebruik maken van de stellingen op het invulformulier. Vraag hen elkaar te vertellen of ze akkoord gaan of niet en eventueel met een voorbeeld uit te leggen waarom dat zo is.

- *Vergeven is kunnen zeggen 'zand erover'.*
- *Je mag niet te lang kwaad blijven op elkaar. Uiteindelijk moet je toch weer verder.*
- *Vergeving kan je niet afdwingen.*
- *Echte liefde kan vergeving schenken.*
- *Vergeving is geen emotie. Het is een handelen van de wil.*
- *Vergeving houdt een relatie levendig en fris.*

⁴ https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Tb_DEDs9u6k

⁵ <https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/8-pauselijke-tips-voor-een-beter-gezinsleven>

3. Het Woord van de Bijbel

Elke partner heeft een invulblad en een balpen of markeerstift.

UITWISSELING PER KOPPEL OF IN GROEP

Situeer kort de brief van Paulus (Wie is Paulus, waarom schrijft hij brieven en naar wie?). Nodig één van de partners uit om de passage uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte voor te lezen. Help hen, indien nodig, de tekst te verstaan.

Geef de koppels even tijd om de tekst te herlezen en de vragen te beantwoorden. Nadien kunnen de koppels (eventueel in kleine groepjes) uitwisselen over onderstaande vragen.

- Welke kenmerken van liefde ontdekken jullie in deze tekst? Markeer deze in de tekst.
- Welke elementen verrassen of dagen jullie uit?
- Waar of hoe hebben jullie de liefde al zo kunnen ervaren?

Het Hooglied van de liefde. (1Kor 12,31 - 13, 8a)

“Streef naar de hoogste gaven! Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Al spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets. De liefde is geduldig en vriendelijk, de liefde is niet afgunstig, zij praat niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit.”

Achtergrondinformatie

“Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.” De tekst lijkt een onhaalbaar ideaalbeeld te schetsen of een liefde die kwetsuren onder de mat veegt. Paus Franciscus schrijft echter “ Het is geen naïviteit van iemand die beweert de moeilijkheden en de zwakke kanten van de ander niet te zien, maar het is de scherpzinnigheid van iemand die deze zwakheden en fouten in hun context plaatst. Men denkt eraan dat deze tekortkomingen maar een deel, niet de totaliteit van het wezen van de ander zijn. Het vervelend aspect van de relatie is niet de relatie in haar geheel. Bijgevolg kan men in eenvoud aanvaarden dat we allemaal een ingewikkeld geheel zijn van licht en schaduw. De ander is niet alleen dat wat me stoort. De ander is veel meer dan dat.” (AL 113)

De liefde, waarover het in deze brief gaat, is ook ruimer bedoeld. Paulus heeft agape, ‘gastvrije, barmhartige liefde’, op het oog. Hij verwijst hiermee naar Gods gastvrije liefde die, zoals de barmhartige Samaritaan (Lc. 10,25-37), de ander in zijn anders-zijn verwelkomt, een liefde die barmhartig misstappen vergeeft. Gehuwde gelovigen zijn geroepen te groeien in die liefde ‘die niet zichzelf zoekt’ maar de ander (partner, kinderen, ...) in hun anders-zijn ontvangt. In de stappen die zij zetten naar dat liefdesideaal worden zij gedragen door Gods agape.

4. Het woord van de liturgie

Elke partner heeft een invulblad en een groene en rode balpen of markeerstift.

UITWISSELING PER KOPPEL

De huwelijksbelofte, die voor God en de Kerk wordt uitgesproken, is zonder compromissen. Laat de partners individueel, in stilte, op de woorden van de trouwbelofte werken. Vraag hen die woorden in het groen aan te duiden die vanzelfsprekend zijn, haalbaar, realistisch. De woorden die moeilijk zijn, minder evident of in alle ernst doordringen kunnen ze in rood aanduiden.

Huwelijksbelofte

Voorganger: *Jullie willen samen het heilig huwelijksverbond aangaan; wil elkaar dan de rechterhand geven en voor God en zijn Kerk jullie huwelijksbelofte uitspreken.*

Bruid en bruidegom geven elkaar de rechterhand.

De man zegt:

*Ik, N. (naam van de bruidegom) aanvaard jou, N. (naam van de bruid) als mijn vrouw
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.*

De vrouw zegt:

*Ik, N. (naam van de bruid) aanvaard jou, N. (naam van de bruidegom) als mijn man,
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.*

Laat hen daarna in gesprek gaan met elkaar.

Volgende vragen kunnen hen helpen in hun dialoog:

- Welke woorden of zinnen heb je groen of rood gekleurd? Waarom?
- Welke woorden of zinnen zijn verrassend? Waarom?
- Kan je deze woorden concreet maken?
- Welke woorden kunnen zwaar wegen in de realiteit van het dagdagelijkse leven?
- Geloof je in 'liefde voor altijd'? Wat betekent dat voor jullie relatie?
- Kan God jullie daarbij helpen?

5. Gebed

Geef, indien nodig, de tekst van het Onzevader.

Herhaal kort het thema van de bijeenkomst: hoe vergeving en verzoening de liefde mogelijk maken voor altijd.

Laat de partners even nadenken over situaties waarin ze van elkaar vergeving mochten ontvangen.

Maak een kruisteken.

Spreek als begeleider een gebed uit waar gevraagd wordt om kracht om vergeving te schenken en vergeving te ontvangen.

Bid samen een Onzevader en sluit af met een kruisteken.

Een kaarsje, gebedskaart of gebedsdobbelsteen kan meegegeven worden om thuis samen te bidden.

