

Beste ouders,

Start jullie kindje volgend jaar in het eerste leerjaar en wens je dat het dan zijn eerste communie ontvangt? Dan is deze brief voor jullie bedoeld.

We berichten deze keer niet zonder meer de datum voor de eerste communie 2025. Voortaan zal de eerste communie immers deel uitmaken van de gewone weekendvieringen. Over deze benadering willen we jullie tijdig informeren.

Zijn jullie reeds vertrouwd met onze **gezinsvriendelijke vieringen**?

*Voor gezinnen organiseren wij maandelijks een viering waarin er extra aandacht is voor de kinderen. Tijdens die viering kunnen kinderen vanaf 5 jaar deelnemen aan de zogenaamde Jezusclub: enkele parochiemedewerkers vertellen het evangelieverhaal op kindermaat en gaan daarrond met de kinderen aan de slag.*

Het is in zo een gezinsvriendelijke viering dat de kinderen voor het eerst de communie kunnen ontvangen. Dat kan volgend jaar in het weekend van:

**26/27 april 2025 – 10/11 mei 2025 – 7/8 juni 2025**

- op zaterdag om 17.30 u. in de Sint-Pieterskerk (VBS Sint-Pieter / Nest)
- op zondag om 9 u. in de Sint-Katharinakerk (VBS Sint-Katrien)
- op zondag om 10.30 u. in de Sint-Michielskerk (VBS Sint-Michiel / Centriumschool / De Boomgaard)

**Jullie kunnen zelf het weekend kiezen.** We bieden jullie de gelegenheid om binnenkort al een datum te prikken, zodat jullie de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Via een Googleformulier zullen jullie je keuze kunnen doorgeven. **Dat formulier komt online op 1 mei 2024 op onze website [www.kerkinkuurne.be](http://www.kerkinkuurne.be).** De feitelijke inschrijving gebeurt pas in het najaar.

Omwille van haalbaarheid en veiligheid houden we het aantal eerstecommunicanten per viering beperkt. We hopen dat er door de vele data automatisch een spreiding zal zijn. Dat bevriende gezinnen of families dezelfde datum kiezen, begrijpen we uiteraard. We vragen echter om vooraf geen grote groepen te maken.

Jullie maken deel uit van onze geloofsgemeenschap en jullie kind ontvangt dan ook voor de eerste keer de communie in deze gemeenschap. Ook nabijgelegen parochies organiseren dit waardevolle moment steeds meer op deze manier. De scholen blijven in een ondersteunende rol aanwezig, maar de geloofsgemeenschap staat centraal.

Met vriendelijke groeten,

Het team van de P.E. Emmaüs Kuurne en de werkgroep Eerste communie