



*De apocalyps van Johannes / Angers (Fr).
Deze immense tapijtencollectie waarin heel
het boek Openbaring wordt weergegeven,
zullen we zeker van meer nabij bekijken.*

Het leerhuis loopt over acht
namiddagen verspreid over het
werkjaar 2024-2025.

Ze worden begeleid door
Dr. Jean Bastiaens.

Hij was directeur van Bijbelhuis
Zevenkerken en van de Bijbeldienst
van het Bisdome Brugge.

Hij was tevens vakexegeet Nieuwe
Testament aan het Grootseminarie
van Brugge.



Contact opnemen

CCV in het Vicariaat Brussel
Vlasfabriekstraat 14
1060 Brussel

anne.van.daele@ccv.be
02 533 29 30



I.s.m. Seniorenpastoraal Sint-Gillis

DROMEN,
VISIOENEN,
UTOPIEËN:
LAAT GODS
KONINGSCHAP
NÚ BEGINNEN!

*Over apocalyptische
denkbeelden in tijden van crisis*

Bijbels leerhuis
met Jean Bastiaens



Plaats: Pastoraal Centrum,
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

Data: 27/9, 18/10, 15/11, 13/12/2024 en
24/1, 28/2, 28/3 en 9/5/2025
telkens van 14u15 tot 16u15

Kostprijs: je kan kiezen tussen drie
prijzen, namelijk 25€, 35€ of 45€.
Vergemakkelijkt een lager tarief jouw
deelname? Dan ben je vrij dat te kiezen.
Kan je je een hogere tarief veroorloven?
Dan maak jij het mogelijk dat anderen
voor een lager tarief kunnen kiezen.
De prijs geldt per jaarhelft, dus voor 4
sessies.

Inschrijven:

- via mail: anne.van.daele@ccv.be
- telefonisch: 02 533 29 30

Dit leerhuis staat open voor iedereen,
maar **vooraf inschrijven is noodzakelijk**.

I.s.m. Seniorenpastoraal Sint-Gillis



De Bijbel vertelt over vijf crisismomenten: de slavernij in Egypte, de Assyrische overheersing en de teloorgang van het Noordrijk, de Babylonische overheersing en het verlies van grote religieuze symbolen, de Hellenistische overheersing en de daarmee samenhangende koloniale cultuurpolitiek, en tenslotte de Romeinse bezetting en de teloorgang van de onafhankelijkheid van de Joodse natie.

Elke crisis leidt tot nieuwe inzichten en brengt eigen, Bijbelse en niet-Bijbelse literatuur voort. Het gaat om verzetsliteratuur, om pamfletten van hoop, om dromen en visioenen van een nieuwe tijd.

En telkens verwacht men een 'ingrijpen' van God, die het opneemt voor zijn 'dienaar' Israël. Hoe heviger de crisis, des te sterker de smeekbede dat God zou ingrijpen, dat Hij zich zou onthullen en niet langer verbergen.

Het Griekse woord apokaluptein betekent trouwens 'onthullen'. Het apocalyptisch levensgevoel is een intense verwachting van Gods bevrijding in tijden van nood.

In dit Bijbels Leerhuis gaan we op verkenning naar de oorsprong en de betekenis van apocalyptische teksten die ontstaan zijn vanaf de tweede eeuw v.Chr.

We nemen een aanloop aan de hand van Jesaja 24-27, ooit 'de apocalyps van Jesaja' genoemd. We bekijken fascinerende teksten uit het boek Daniël. We bestuderen de zogenaamde 'apocalyptische redevoe-ring' van Jezus in Marcus 13.

We vragen ons af of Paulus met recht een 'apocalypticus' genoemd kan worden. En natuurlijk kijken we ook naar de Apocalyps van Johannes.

We proberen het levensgevoel in deze teksten te ontcijferen en een band te leggen met de wereld vandaag.

Het wordt een boeiende zoektocht naar het vinden van een geloofstaal in tijden van crisis.

De bijeenkomsten verlopen in een sfeer van tekstlezing, duiding en uitwisseling. Er wordt geen voorkennis verondersteld.
Breng wel je Bijbel mee!