

KORTE WANDELING LANGS DE KAPELLETJES IN STERREBEEK
 Een initiatief van de Parochieploeg van Sint Pancratius Sterrebeek
 voor een aangename wandeling van circa 4.5 km, te doen te voet of met de fiets.



★ **Start aan de Sint Pancratiuskerk van Sterrebeek.**



Aan de achterzijde van deze kerk bevindt zich een dodenkapel van de familie de Fierlant - afgesloten door een traliewerk - waarin ter nagedachtenis aan de overleden familieleden diverse gedenkplaten zijn aangebracht. Aloïs de Fierlant was burgemeester van Sterrebeek en de familie werd in 1745 eigenaar van het kasteel Ter Meeren. Op het einde van de 19de eeuw werd het kasteel aan de familie Braun verkocht. ❶

We stappen naar de Kerkdries. De Sint Pancratiuskerk en de aanpalende pastorie uit 1788 zijn beschermde monumenten. Zij vormen samen met alle andere gebouwen op de Kerkdries een beschermd dorpsgezicht. De kerkomgeving zag er vroeger anders uit: de Tiendenschuur en enkele grote hoeves zijn verdwenen. Toch staan er nog een paar oude huizen. Op de Kerkdries nr. 12 vinden we nu nog een laag en oud huis uit 1765. Boven de voordeur staat een heel eenvoudige maar mooie Piëta (moeder met kind) in witte zandsteen. ❷



Een paar meter verder zien we in de gevel van de parochiezaal, Kerkdries nr. 20, de **beeltenis van Sint Pancratius** opvallend gelijkend op het beeld van onze patroonheilige boven het rechter zijaltaar in onze kerk. **3**

We lopen verder linksaf de Derscheidlaan in, waar in een nis in de gevel van de school een **Heilig-Hartbeeld** staat uit 1930. **4**



We gaan rechtdoor, steken de Mechelsesteenweg over, de Frans Peetersstraat in. Verderop zien we op de kruising met de Jagersstraat, recht tegenover het Bruinkershof, aan een mooie, zeer oude boom een klein houten **Onze-Lieve-Vrouwkapelletje**. **5**



Via de Jagersstraat stappen we rechtdoor, steken de Mechelsesteenweg over en gaan links, langs het kasteeldomein, richting Wezembeek. Aan het einde van de muur van het kasteeldomein slaan we rechtsaf.

We lopen rechtdoor naar het "**Huis van de Hovenier**". In de gevel staat in een nis met een kruis erop een beeld van een zwierige man met een grote hoed. **6**



Nu keren we even op onze stappen terug en volgen de Medekensstraat tot aan de Grote Geeststraat die we rechts inslaan.

Direct aan onze linkerzijde zien we het "Hof ter Heide".

Rechts van de toegangspoort van monumentale kapel uit 1680, ter kapel van Sterrebeek. **7**



deze oude vierkantshoeve staat een ere van de **Heilige Donatus**. Dit is de oudste

Via de Grote Geeststraat (die overgaat in een grindweg) bereiken we de Hippodroomlaan die we naar rechts inslaan. We vervolgen onze weg tot aan de Kleine Geeststraat waar op de hoek met de Hippodroomlaan een historische kapel ter ere van **Onze Lieve-Vrouw van Carmelusberg** geïntegreerd is in een nieuwbouw op de Kleine Geeststraat nr. 172 **8**



We gaan nu verder door de Kleine Geeststraat, richting kerk, en slaan dan links af naar de Biesdreef. Direct voorbij de Boterbloemlaan neem je schuin rechts het grindpad richting het Zeenpark. Daar aangekomen gaan we rechtsaf via de Noorse piste naar de "troostplek".



Daar gaan we opnieuw rechtsaf om in de voortuin van de woning Normandyalaan nr. 31 **een beeld van Maria** (evenwel zonder kapel) te bewonderen. **9**

We keren om en gaan terug naar het Zeen, voorbij de troostplek, over het bruggetje langs het basketbalveld en richting Zeenstraat. Daar gaan we rechts richting Sterrebeek centrum. Op de hoek van de Zeenstraat met de Boesbergstraat staat de recentste kapel van Sterrebeek. De familie Couvreur - Beauloye liet er in hun voortuin een klein kapelletje bouwen toegewijd aan de **Heilige Familie**. Hierin staan mooie houten beelden uit Kikwit, (DR Congo) die voor iedere voorbijganger goed zichtbaar zijn. **10**



Daar gaan we verder de Boesbergstraat in, maar in de bocht nemen we rechts de trappen omhoog naar de bushalte op de Tramlaan. Bovenaan gaan we naar rechts (richting centrum) om dan in de gevelmuur van Tramlaan nr. 118 nog een klein kapelletje te zien gewijd aan **de Heilige Familie**. **11**

★ Afsluitend gaan we verder naar het kruispunt Tramlaan/Zavelstraat, waar we rechts gaan richting **Sint-Pancratiuskerk**.